

Tweemaandelijks blad van de Protestantse Kerk in en rond Brussel

bpost
PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Protestantse Kerkbrief



jaargang 36 • nummer 2 • april - mei 2024



Afgiftekantoor:
Brussel de Brouckère
Erkenningsnummer: P 910493
Tweemaandelijks

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

- **Vurige vogel**
- **Gesprekken over 'Anders zijn'**
- **Stadspredikanten in Brussel**

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de Protestantse Kerk in en rond Brussel. Het verschijnt een zestal keren per jaar.

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com

De redactie bestaat momenteel uit ds. Judith van Vooren en ds. Douwe Boelens

Verantwoordelijke uitgever:

ds. Douwe Boelens

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl.

Reacties zijn altijd welkom!

Uiterste inleverdatum voor de kopij Kerkbrief juni - juli 2024:

maandag 20 mei maart

De foto van het roodborstje op de voorpagina van de Kerkbrief is gemaakt door ds. Judith van Vooren.

Hemelvaartsdag: ProFest



9 Mei 2024
Centre culturel de Spa

REGISTRATIES:
INSCRIPTIONS-PROFEST24@PROTON.ME

Agenda



- Zondag 7 april, 12.00 uur:
Algemene Vergadering van vzw Guido de Brès
- Dinsdag 9 april, 20.00 uur:
Kerkenraadsvergadering via Webex
- Woensdag 10 april, 19.30 uur:
Districtsvergadering ABL in Vilvoorde
- Zondag 14 april
Begin van de 'Actie Vrijwillige Bijdragen'
13.00 uur, Protestantse stadswandeling
- Dinsdag 16 april, 11.00 - 16.00 uur:
Dag over Presentiebenadering aan de Faculteit
- Woensdag 17 april, 20.00 uur:
Taizégebed in Tervuren
- Zondag 21 april, na de kerkdienst:
Gemeentegesprek over de eredienst
- Maandag 22 april
10.00 uur: Beraad Bethlehemgemeenschap
14.30 uur: Bijbelkring in Wemmel
- Zaterdag 27 april, 19.30 uur:
Taizégebed in Dilbeek
- Zondag 28 april, 10.00 uur
Herdenkingsdienst in de WTS-kerk in Vilvoorde
- Dinsdag 30 april, 19.30 uur:
Projectgroep Stadspredikant
- Maandag 6 mei, 20.00 uur:
Dagelijks Bestuur
- Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag
ProFest in Spa
- Dinsdag 14 mei, 19.30 uur:
Kerkenraad in de kerk
- Maandag 20 mei, 20.00 uur:
Taizégebed in Overijse
- Zaterdag 25 mei: Synodevergadering
19.30 uur: Taizégebed in Dilbeek
- Zondag 26 mei: "20 km door Brussel"
Diensten in Zavelenborre en in Brussel
- Maandag 27 mei, 20.00 uur:
Wijkbijeenkomst 'Anders zijn' in de kerk
- Woensdag 29 mei, 14.00 uur
Wijkbijeenkomst 'Anders zijn' in Overijse
- Donderdag 30 mei, 14.00 uur:
Wijkbijeenkomst 'Anders zijn' in Wemmel



“Vurig als zij is, vogel uit de hemel”

In de Bijbel komen we heel wat vogels tegen. Waarschijnlijk hebben de vogels door de eeuwen heen altijd het denken van de mensen op gang gebracht. Het vliegen van de vogels door de lucht, voor zover ze dat kunnen, roept soms ons verlangen op naar vrijheid en naar het ontdekken van verre streken die we met ons oog niet kunnen zien. Vogels ‘overstijgen’ de grenzen van steden en landen. Ze leven schijnbaar in onbeperkte vrijheid. We zien dat kleine vogels een prooi kunnen zijn van grote vogels, van roofdieren; daarin herkennen we onze eigen kwetsbaarheid. En wat ons dan weer ontroert, is de zorgzaamheid van vogels die voor en met elkaar een nest bouwen, elk op eigen wijze, en die dan later voedsel af en aan dragen, soms tot helemaal in de snavels van hun jongen. Het kost niet zo veel moeite om al die facetten van het vogelrijk in verband te brengen met ons eigen menselijke leven. Ook de Bijbelschrijvers laten soms merken dat ze belangstelling hebben voor de vogels in hun leefomgeving en dat ze zich daaraan spiegelen.

Het feest van Pinksteren dat we in mei vieren, heeft ook een verbindingslijn met vogels in de Bijbel. Meestal denken we dan eerst aan de duif; op veel afbeeldingen rond Pinksteren speelt een duif een prominente rol. In de Evangelieën kunnen we lezen dat toen Jezus gedoopt werd in de Jordaan, *“de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde.”* Vooral daardoor is de duif tot een symbool geworden van de heilige Geest, kracht van God in het leven van de mensen. In dat proces zal vast meegespeeld hebben dat we de duiven vaak opvatten als vrede-lievende vogels. Ook het besef dat een duif in staat is om boodschappen op een bestemming te bezorgen, past helemaal thuis in die symboliek van Gods Geest.



In ons Nieuwe Liedboek staat een prachtig Pinksterlied met de titel *‘Zij zit als een vogel’* (NLB 701). Daarin wordt een vogel bezongen, die al vóór de schepping van hemel en aarde *“broedde op het water,”* Gods Geest die zweefde over de oervloed. Vervolgens gaat het lied over de duif die in het verhaal over Noach op zoek gaat naar een *“plaats onder de hemelboog.”* Ook wordt dan van die vogel gezegd dat ze *“danst in het vuur”* en dat ze *“de tongen losmaakt”*, een duidelijke verwijzing naar de komst van de heilige Geest, zoals verteld in Handelingen 2. Een samenvatting volgt dan in de laatste strofe: deze vogel is de (heilige) Geest, die één is met God, *“vogel uit de hemel, witte vredesduif.”*

In dit lied en op heel veel afbeeldingen is de duif gekozen als een symbool voor Pinksteren en voor de heilige Geest. Toch wil ik een goed woordje doen voor het roodborstje. Een vogeltje, dat zich ondanks zijn kleinheid van verre laat herkennen! Is dat niet een prachtig symbool voor de kracht die God ons wil geven, in onze geringheid, om er te durven zijn met onze boodschap? Een vurig vogeltje, zichtbaar, vrijmoedig... Een moedig vogeltje, getekend door Gods vlam!

ds. Douwe Boelens



Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel



Protestantse
Kerk Brussel

Zondag 7 april**2^{de} zondag van Pasen**

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Paola Vitulano
Organist Felix Snyers
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes VPKB/Kerk

Zondag 14 april**3^{de} zondag van Pasen, Jeugdkerk**

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Rob van Drimmelen
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 21 april, Schrift en Tafel,**4^{de} zondag van Pasen****Gemeentevergadering**

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Anne Theo Seinen
Organist Anna Rusakova
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 28 april**5^{de} zondag van Pasen**

Voorganger ds. Judith van Vooren
Ambtsdrager Anita Bultena
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Ko van der Meer
Collectes Protestantse Solidariteit/Kerk

Zondag 5 mei**6^{de} zondag van Pasen**

Voorganger nog niet bekend
Ambtsdrager Anne Theo Seinen
Organist Felix Snyers
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collectes VPKB/Kerk

Zondag 12 mei**7^{de} zondag van Pasen**

Voorganger Judith van Vooren
Ambtsdrager Eugène Kitoko
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Greet Heslinga
Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 19 mei, Pinksteren**Dienst van Schrift en Tafel, Doop**

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Lex Buddingh
Organist Anna Rusakova
Gemeentelid Ko van der Meer
Collecte Jumelage ABL-Kirinda/Kerk

**Zondag 26 mei, Taizégebed in Brussel
en oecumenische viering in Zavelen-
borre (11.00 uur)****(vanwege de '20 km door Brussel')**

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager Anita Bultena
Organist Raymond Auquier
Gemeentelid Frits Bastiaens
Collecte Protestants Sociaal Centrum/
Kerk

Zondag 2 juni, 1^{ste} zondag na Trinitatis

Voorganger ds. Judith van Vooren; Ambtsdrager Lex Buddingh

Organist Anna Rusakova; Gemeentelid Rob van Drimmelen; Collectes PSC/Kerk

Samenkomsten in de kring van de voormalige Bethlehemkerk

Zondag 14 april

dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Douwe Boelens
Ambtsdragers Johanna Jonkman en
Henri Van de Wouwer
Collectes 'Ik help een kind'/Kerk

Zondag 28 april

Dienst, gestreamd vanuit de PKB
Collecte Kerk

Zondag 5 mei

dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds. Douwe Boelens

Zondag 19 mei, Pinksteren

Pinksterdienst, gestreamd vanuit de
PKB

Plaats van samenkomst: Pastorij

Kerkstraat 60, 1701 Itterbeek

Contactpersoon: Johanna Jonkman

johanna.jonkman@pandora.be

Aanvang: 10.00 uur

Gesprek over de eredienst op zondag 21 april na de kerkdienst

Op **zondag 21 april** bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gesprek over de eredienst.

Tijdens dit gesprek zullen we met elkaar van gedachten wisselen over verschillende onderwerpen die samenhangen met de eredienst. Het kan daarbij gaan om de vormgeving van de liturgie, de inrichting van de kerkzaal, het liturgisch centrum, de gezongen of te zingen liederen, de mogelijkheid van alternatieve vormen van

eredienst, medewerking aan de eredienst en al wat u nog belangrijk vindt om in te brengen.

Voorafgaand aan ons gesprek, en na de kerkkoffie, eten we eerst samen een broodje.

Met het oog op de praktische voorbereidingen vragen wij dat u uw deelname doorgeeft aan het kerkelijk bureau, ten laatste op 16 april.

Douwe Boelens en Judith van Vooren

Cursus Lekenprediker start in september 2024

In de cursus voor lekenprediker wordt de kandidaat voorbereid om erediensten en vieringen te leiden in de VPKB. In tien bijeenkomsten worden verschillende aspecten besproken die verbonden zijn aan het voorgaan in een protestantse dienst. Verschillende docenten behandelen elk een eigen onderwerp, waarbij er veel ruimte is voor de inbreng van de student. Voor elke bijeenkomst wordt daarbij een voorbereiding verwacht en een verwerking van de vorige les.

De bijeenkomsten vinden alle op **woensdagmiddag** plaats **van 14.00 tot 18.00 uur** in de **Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR)**, Brussel.

De cursus is gratis voor gemeenteleden van de VPKB-kerken.

Voor alle informatie en opgave:

Arjan Knop, vormingswerker VPKB

apknop@hotmail.com

Tel.: 0495 93 48 46

Wat was het goed rond die waterput!



*Speciale dienst
onder leiding van Willemijn Koivunen*

Zondag 25 februari was het dan zover, we hadden rendez-vous rond de waterput met Willemijn Koivunen.

Veel mensen hadden de uitnodiging aanvaard en we mochten ook mensen ontmoeten die 'toevallig' bij deze waterpunt waren terechtgekomen.

Er werd veel gedeeld, veel gesproken, lied, stilte, gebed en Schrift. Maar ook veel van ons eigen verhaal kreeg een plekje.

Ten eerste door dingen toe te vertrouwen aan een papiertje dat we naar de waterput brachten of door een mooie tekening en vervolgens door in kleine groepjes van zo'n drie personen te spreken over een aantal van die zo belangrijke zaken.

Zo werden we voor elkaar als Jezus en de Samaritaanse vrouw.

Lief en leed werden gedeeld. Mensen spraken zich uit over hoe moeilijk het kan zijn je anders te voelen, je anders te weten. Voor de één gaat het om zijn of haar persoonlijke geschiedenis, de plaatsen waar iemand heeft gewoond, de dingen die iemand heeft meegemaakt; voor de ander is het anders-zijn van kinds af meegegeven, een andere geaardheid, de kleur van je haar, je karakter, de manier waarop je reageert.

Weer anderen gaan anders-valide door het leven; sommigen schreven over hun schooltijd, net te knap of toch een beetje moeite om te volgen, beide kunnen lastig zijn in een systeem waar de grootst gemene deler het ritme bepaalt.

Ook werd er met dankbaarheid gesproken over deze plek, déze kerk, déze gemeenschap. Een plaats waar we ons welkom weten in ons anders-zijn. En dat is best bijzonder als je bedenkt hoe in de maatschappij, op school of op het werk eerder verwacht wordt dat wij ons aanpassen en vooral niet te veel opvallen.

Het geldt voor veel van onze bijzonderheden, ze 'bedreigen' het evenwicht van een gemeenschap, of stellen die minstens in vraag; ze roepen vragen op, botsen soms op afwijzing.

En toch... iedereen rond die waterput, groot of klein, is juist ook zo bijzonder en waardevol in wat hem of haar anders maakt. Zo dagen we elkaar uit, zo wordt het spannend, zo vullen we elkaar aan en groeien samen tot een boeiende en sprankelende gemeenschap van mensen.

Wat is het goed rond die waterput!

Judith van Vooren



Nieuws uit de Bethlehemkerkgemeenschap

De kerk vergrijst. Dat wil zeggen dat het aandeel ouderen in de kerk groeit.

Wie ouderen zijn, dat is duidelijk en ze zijn met velen. Ook wij blijven er niet van gespaard. In vele zondagse kerkdiensten en vieringen (ook in R-K kerken) zijn ouderen in de meerderheid. Dat geldt ook voor kerkenraden, besturen en het vrijwilligerswerk. Ouderen blijken nochtans in staat en vooral bereid om te doen wat ze kunnen doen, eenieder naar diens krachten en mogelijkheden. Dat is veel en belangrijk. Toch staat het woordje 'vergrijzing' in een negatieve context. Het betekent krimp, achteruitgang, zorgen – in het kort gezegd: slecht nieuws. Vergrijzing staat bij uitstek voor wat men liever niet wil zien en vooral niet wil zijn.

De kerk wordt slapend ouder én kleiner. De gemiddelde leeftijd van een kerklid (ook bij ons) ligt rond de 70-80. Maar zijn wij daarom minderwaardig of minder waard?

De verleiding, van hogere instanties, om de kerkdeuren dan maar te sluiten ligt voor de hand.

Ook voor ons, de Bethlehemkerk, is dit het geval. Er bestaat een spreekwoord dat zegt: "Oude bomen verplaatst men niet".



Wat heeft dit nog te betekenen?

De meesten van ons zijn er al van jongs af aan bij. We zijn, met de jaren, één grote familie geworden. Lief en leed hebben we samen gedeeld. We kennen elkaar door en door. We hebben samen de Heer mogen loven en prijzen. We mogen dit blijven verder doen, maar niet meer op zelfstandige basis. We sluiten ons aan bij een andere kerkgemeenschap.

Toch voelen wij ons verweesd.

We hebben het 135 jarig bestaan net niet gehaald.

In Johannes 14 vers 18 lezen we: "Ik laat jullie niet als wezen achter..." en in vers 27 staat: "Maak je niet ongerust en verlies de moed niet."

Moge de Heer met ons zijn.

Johanna Jonkman

Uitnodiging van de Faculteit voor 16 april

Praktische dag

Kennismaken met de Presentiebenadering

Begeleiding:

Ds Petra Schipper & Prof. Dr Leendert-Jan Parlevliet

16 april 2024
11:00-16:00

Wat is presentie? Een diaconale methode. Start van anders kerkzijn. Oefening in navolging...

Deze benadering staat volop in de belangstelling, omdat het werkt in de praktijk.

Kom kennismaken en oefenen in deze wijze van werken!

Aanmelden: fptr@fptr.be



20 jaar Geuzenfeest

SAVE THE DATE

Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2024 zal het 20ste! GEUZENFEEST worden gevierd.

Wat er op het programma staat zult u in de komende weken kunnen lezen, maar zoals ieder jaar zal er veel muziek, een interessante spreker, lekker eten en kinderanimatie zijn. Dus "Save the date".





Wijkbijeenkomsten in mei over 'Anders zijn'

*Iedereen is anders, maar sommigen zijn meer anders dan anderen.
Dat kunnen mensen zijn met een 'gekleurde' huid in een hoofdzakelijk 'witte' samenleving.
Maar mensen kunnen op veel verschillende manieren anders zijn
dan wat voor gebruikelijk wordt gehouden.*

Sommige mensen zien 'andersheid' als boeiend en spannend. Je kunt van ontmoetingen met mensen die 'anders' zijn leren, je kennis verrijken, over hen en ook over jezelf. Anderen ervaren het 'anders' zijn van mensen als lastig en irritant. Weer anderen zijn bang voor het/de vreemde en zien 'andersheid' als een bedreiging voor de eigen cultuur en identiteit.

Dit kan leiden tot allerlei vormen van uitsluiting en discriminatie. Naast racisme kunnen we denken aan discriminatie op basis van godsdienst (anti-semitisme, islamofobie), geslacht (seksisme), seksuele oriëntatie (LGTBQIA+), burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, lichamelijke kenmerken ('te klein', 'te dik'), leeftijd (ageïsme), etc.

Discriminatie kan zowel structureel als persoonlijk zijn. Het kan zich uiten in wetgeving, in persoonlijk gedrag maar ook in woorden en geschrift. De wijze waarop soms over migranten en mensen op de vlucht wordt gesproken is daarvan een voorbeeld (zie hierover de brochure "**Jouw woorden wegen**", <https://nl.protestant.link/doordenkertje-december-2023-een-ander-gesprek-over-migratie/>).

Niemand is geheel immuun voor discriminatie en vooroordelen. Sommige mensen zijn zich misschien niet eens bewust van hun discriminerend gedachtegoed en gedrag. Veel hangt ook af van de historische en sociale situatie waarin mensen zich bevinden. Het maakt verschil of men behoort tot een bevoorrechte groep of deel uitmaakt van een maatschappelijk kwetsbare groep. 'Anders' zijn dan wat gangbaar is kan voor de personen in kwestie wanneer zij zich niet geaccepteerd en gewaardeerd voelen, een



zware last zijn. Het is een moeilijk onderwerp dat veel emotie kan oproepen en heel persoonlijk en existentieel kan worden.

Hoe gaan wij om met mensen die wij als '**anders**' beschouwen? Hierover willen we tijdens de wijkbijeenkomsten in mei vanuit Bijbels perspectief samen nadenken en van gedachten wisselen. Als vertrekpunt lezen we dan samen **Handelingen 10**, het verhaal over de ontmoeting tussen de Jood Petrus en de Romein Cornelius.

Rob van Drimmelen

Wijkbijeenkomsten 'Anders zijn'

- **Maandag 27 mei om 20.00 uur in de kerk**
- **Woensdag 29 mei om 14.00 uur bij Jenny en Rob van Drimmelen**
- **Donderdag 30 mei om 14.00 uur bij Annemarie Haverkorn**

U kunt zich opgeven bij Rob van Drimmelen (robvandrimmelen4@gmail.com)

Oogpunt



Jeugdkerk

Vanaf oktober vorig jaar zijn we bezig geweest met een programma met Bijbelse teksten uit de periode rond de **Babylonische ballingschap**.

Sommige jongeren hadden nog nooit gehoord van de Babylonische ballingschap. Er valt wel wat inspirerends te melden over deze periode in de Bijbelse geschiedenis. We behandelden Psalm 137, Jesaja 40, Jeremia, Nehemia en ook enkele teksten uit Zacharia.

Als we samenkomen beginnen we altijd een beetje gemakkelijk. “Hoe gaat het?”, “Wie heeft wat leuks te vertellen... of wat verdrietigs?”

Als Jart het niet vergeten is ☺, is er appelsap en iets lekkers. Dat laatste valt meestal goed in de smaak. Dan zingen we een lied. We zijn met niet zo veel, dus soms is het volume wat bescheiden.

Dan volgt het eigenlijke thema: een tekst uit de Bijbel, waar we dan over in gesprek gaan. Daarna doen we staande een gebed dat we afsluiten met het *Onze Vader*. En als er nog tijd over is zingen we nog een tweede lied. Wat we samendoen in de jeugdkerk is niet spectaculair, maar we denken wel dat het waardevol is.

Erik Berghuis en Jart Voortman

Wijkbijeenkomsten over ‘Voltooid leven’

De wijkbijeenkomsten over het thema ‘*Voltooid leven*’ brachten een dertigtal mensen samen, verspreid over drie bijeenkomsten (Centrum, Noord en WOTO).

Het onderwerp werd door ondergetekende ingeleid aan de hand van een boek van **Els van Wijngaarden**, ‘*Voltooid leven, over leven en willen sterven*’.

In het kader van haar promotieonderzoek, sprak de schrijfster met ouderen die hun leven als voltooid beschouwen en de wens uitten het leven nu af te sluiten. Zij ontdekte daarbij vijf thema’s die steeds terugkomen:

- Een diep gevoel van existentiële eenzaamheid
- Het gevoel er niet meer toe te doen
- Een groeiend onvermogen om zich te uiten op een wijze die kenmerkend voor de persoon was
- Geestelijke en lichamelijke moeheid van het leven
- Een innerlijke afkeer en weerzin ten aanzien van (gevreesde) afhankelijkheid

Wij bespraken elk van deze thema’s. Geen ervan was ons vreemd. Ook kwam de vraag ter sprake of het goed zou zijn dat hulp bij levensbeëindiging, wanneer sprake is van

‘voltooid leven’, al dan niet bij wet zou moeten worden geregeld.

Het was uitdrukkelijk niet de bedoeling om over dit onderwerp te spreken in termen van ‘voor’ of ‘tegen’; daardoor kwam er ruimte om samen na te denken over dit toch erg gevoelige thema.

Ook werd gesproken over de manier waarop onze samenleving omgaat met mensen van een zekere leeftijd. Daarbij kwam als vanzelf de vraag naar boven, hoe wij ouderen en elkaar kunnen omringen, zó, dat het gevoel van eenzaamheid en nutteloosheid geen of minder kans zou hebben. Onvermijdelijk ging het ook over de ouderenzorg en het enorme personeelsgebrek in deze sector. Hierbij houd ik een warm pleidooi voor alle mensen werkzaam in de ouderensector. Een herwaardering van dit werk is op zijn plaats; mogelijk maakt dit het werk ook weer aantrekkelijker. We zijn over dit onderwerp niet uitgedacht. Waar de aanwezigen het wel over eens zijn: wat is het goed wanneer wij in de gemeenschap van onze kerk op elkaar kunnen rekenen!

Wij danken de gastvrouwen en gastheren voor de hartelijke en uitstekend verzorgde ontvangst.

Judith van Vooren



Stadspredikanten in Brussel?

Sinds enkele jaren bestaat er binnen de protestantse Kerken van Brussel, zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant, de wens om de pastorale presentie in de stad uit te breiden door middel van het creëren van de functie van Stadspredikant(en).

De stadspredikant zal samenwerken met organisaties zoals het Protestants Sociaal Centrum, met (anderstalige) protestantse kerken als ook actief deelnemen aan nieuwe initiatieven zoals het netwerk City chaplaincy.

De **Protestantse Kerk Brussel** heeft beide predikanten de opdracht gegeven het *Stadspredikantschap* voor te bereiden. Hiertoe is een projectgroep ingesteld die voortvarend aan de slag is gegaan.

In de loop van het traject is de focus uitgebreid van één naar mogelijk twee stadspredikanten: één Nederlandstalige en één Franstalige.

Enkele jaren terug zijn de eerste taalgrens-overschrijdende contacten geweest waarbij ook het gesprek met de Nederlandstalige **Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies (FPTR)** werd aangegaan.

Na verkennende gesprekken, hebben verschillende Kerken in Brussel (*PKB, Musée, Botanique, International Protestant Church*) een tweetalige werkgroep opgericht die tot doel heeft één (mogelijk twee!) stadspredikanten voor Brussel aan te werven. Inmiddels zijn er een heel aantal bijeenkomsten geweest waarbij allerlei aspecten aan bod zijn gekomen (inhoudelijk, financieel, organisatorisch, juridisch enz).

De leden van de werkgroep kijken ook goed naar wat elders in België al gebeurt op het vlak van stadspredikantschap. Met name het stadspredikantschap in Antwerpen, nauw gelinkt aan het PSC, is interessant vanwege hun lange en rijke ervaring maar ook het beginnende stadspredikantschap in Gent heeft onze aandacht.

Ook werden contacten gelegd met bestaande sociaal-diaconale organisaties, zoals het **PSC** en **Sireas**, maar ook met

organisaties zonder protestantse roots werd contact gezocht, en dit met name om scherper in beeld te krijgen welke verwachtingen er aan de basis leven ten aanzien van een toekomstig stadspredikantschap.

Het gesprek met de FPTR, die met name bijeenkomsten organiseert rond **City Chaplaincy**, blijft gaande.

Tenslotte mogen we rekenen op een brede steun, zowel op synodaal niveau als op het niveau van de betrokken districten (Antwerpen, Brabant en Limburg (ABL) en Franstalig Brabant).

De werkgroep voelt zich uitgedaagd en aangemoedigd om te komen tot een ambitieus en haalbaar plan voor Brussel.

Zij zal de betrokken Protestantse gemeenten in Brussel op regelmatige basis blijven informeren over de voortgang van dit project.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan twee documenten, het ene betreffende het inhoudelijke kader van de nieuwe functies, een tweede betreffende het financieel-juridische kader ervan.

Op korte termijn kan een (sub)werkgroep '*financiën-organisatie*' van start gaan met leden uit beide taalgebieden. Zij staan voor de uitdaging een precies financieel en materieel kader uit te werken waarbinnen de stadspredikant(en) kunnen gaan werken. Een andere (sub)werkgroep gaat zich binnenkort buigen over de concrete taakomschrijving en het gezochte profiel van de toekomstige stadspredikant(en).

Rekening houdend met verschillende werkwijzen langs Nederlandstalige en Franstalige

kant hopen we in het najaar klaar te zijn met de profielschets voor beide kanten. Wij danken alle mensen die zich, op welke wijze dan ook, mee inzetten voor het vormgeven van een toekomstig stadspredikant-

schap in Brussel en dit mede met het oog op de nieuwe dynamiek die de Kerk van de toekomst hopelijk zal gaan kenmerken.

Judith van Vooren en David McCarthy
(projectleiders)

Aankondiging stadswandeling op zondag 14 april om 13.00 uur

“Protestantes en Romanenses door protest verbonden”



Een wandeling langs gekende plaatsen in Brussel, belicht vanuit een ander historisch-religieus perspectief, o.l.v. **Karin Janssen van Doorn**.

Beginpunt: **om 13.00 uur aan de Ingang Kleine Zavel**.

Gezamenlijk vertrek mogelijk per bus, lijn 33 vanaf de kerk, halte Kleine Zavel.

Ook te bereiken via:

- Bus: 27, 95 (halte Kleine Zavel)
- Tram: 92, 93 (halte Kleine Zavel)
- Metro: lijn 1, 5 (halte Sint-Katelijne via Park), vandaar tram 92, 93 (halte Kleine Zavel)
- Metro: lijn 2, 6 (halte Louisa)

Parkeerplaatsen: Parking Zavel-Poelaert

Eindpunt: Nieuwe Graanmarkt

Opgave bij het kerkelijk bureau (maximaal 15 deelnemers; bij meer vraag kan een tweede wandeling worden gepland).

Duur: ± 2.15 uur

Afstand: ongeveer 3 km makkelijk wandelparcours, afdalend.

Ook toegankelijk voor rolstoelen (mits lichte aanpassing parcours met behoud van alle bezienswaardigheden).

Aantal personen: maximum 15

Deze wandeling richt zich op de invloed van het protestantisme in Brussel, zoals het begon tijdens de Reformatie en waar we vandaag nog invloeden van terugvinden. De Reformatie heeft nog altijd zijn weerslag op Brussel zoals het vandaag is.

Protestantisme was en is voortdurend in interactie met het katholicisme.

We beginnen ons verhaal aan de Kleine Zavel, omdat daar de belangrijkste erfenamen van de strijd tegen (religieuze) intolerantie, aandacht voor het opkomend humanisme en kritiek op autoritair bestuur zijn vereeuwigd door hun standbeelden. Onderweg verdiepen we ons in de belevenissen van de graven Egmont en van Hoorn, prins Willem van Oranje en de schilder Bernard van Orley.

De route respecteert zoveel mogelijk de historische chronologie.

De Franstalige protestantse kapel, de katholieke Sint-Magdalena kerk, de katholieke Sint-Niklaaskerk, de Nederlandstalige protestantse Graanmarktkerk en het gebouw van het Leger des Heils worden onderweg besproken.



Oecumene



Herdenkingsdienst in Vilvoorde



De kerkdienst van 28 april 2024 is een **herdenkingsdienst**.
Dan gedenken wij:

- 25 jaar samengaan van de Silogemeente met de William Tyndale gemeente
- 15 jaar eerste kerkdienst in het Tuchthuis

De voorganger tijdens deze dienst is ds. Dick Wursten.

Na de dienst zal u een receptie aangeboden worden door de museumwerkgroep.

Tijdens de receptie worden foto's getoond uit het verleden.

Expo in 'House of Compassion'

PAX
CHRISTI

House of Compassion

**VERZETSVROUWEN
IN DE RUSSISCHE
GEVANGENIS**

**FEMMES DE LA
RÉSISTANCE
EN PRISONS RUSSES**

EXPO 2/3 - 30/4/2024
Met/Avec
Svetlana Utkina
De Zachte Kracht/The Gentle Force (RU)
20/3/2024 - 20:00 🕒

scan me

Beginjohofkerk -
Église du Béguinage
1000 BXL

De Broeckere

di-vr/mar-jeu: 11-17u/h
zo/dim: 14-17u/h

paxchristi.be/expo-verzet
houseofcompassion.be/fr/agenda

Taizégeboden

De Taizévieringen in Tervuren en Overijse gaan maandelijks afwisselend door in de Sint-Martinuskerk te Overijse en in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren.

In Overijse Sint-Martinus gaan de Taizévieringen door in de oneven maanden op de derde maandag om 20.00 uur. In Tervuren Sint-Jan Evangelist gaan de Taizévieringen door in de even maanden op de derde woensdag om 20.00 uur.

woensdag 17 april 2024 in Tervuren
maandag 20 mei 2024 in Overijse
woensdag 19 juni 2024 in Tervuren



In Dilbeek worden de Taizé-vieringen altijd op zaterdag gehouden. Om half acht beginnen we met 'inzingen': alle liederen van die bijeenkomst worden, zo mogelijk stem voor stem, doorgenomen. Om acht uur begint de echte viering met een stilte. Er worden meditatieve liederen gezongen, iemand leest uit het Evangelie; na de lezing volgt opnieuw een stilte. Gebeden klinken op.

De vieringen worden gekenmerkt door inkeer en meditatie, helemaal in de lijn van de moedergemeenschap in Taizé.

Eerstvolgende bijeenkomsten: 27 april, 25 mei, 22 juni

Plaats: Dominiek Saviokerk,
Stationsstraat 275 in Dilbeek.

De kerk is gemakkelijk te bereiken met bus en trein, maar heeft bovendien veel parkeer-gelegenheid.



Groener geloven

Onder de titel "Groener geloven" willen we in de Kerkbrief regelmatig iets doorgeven wat verband houdt met klimaat en biodiversiteit.

Dat kan zinvolle informatie zijn of (Bijbelse) inspiratie, een oproep of een idee ter navolging.

Ook denken we aan voorbeelden van een "groene" praktijk van gemeenteleden.

Het gaat om korte teksten. Ook een sprekende foto insturen kan.

Wie zich aangesproken voelt om aan deze rubriek bij te dragen, kan contact opnemen met Greet Heslinga (e-mail: greetheslinga@skynet.be). Alvast bedankt!

Deze keer is het woord aan Jenny van Drimmelen-Krabbe.

Greet Heslinga vroeg me om op een paar vragen over "groener geloven" te reageren.

Dit is een vrij algemene term die op zeer veel gebieden van toepassing zou kunnen zijn. Denk aan bv. circulaire economie, minder vlees consumeren, circulaire bouwtechnieken, duurzame veranderingen in de industrie, beter waterbeheer, enz. Mijn belangstelling ligt vooral op het gebied van tuinieren en circulaire economie (hergebruik van materialen).

Ik zal me laten leiden door de vragen, die Greet aan me heeft voorgelegd:

1. Op welke manier ben jij betrokken bij het klimaat en biodiversiteit? En waarom?

Groene vingers heb ik van huis uit meegekregen. Ik hou van tuinieren en probeer dat zo biologisch mogelijk te doen. Toen we in Overijse kwamen wonen, konden we een moestuintje beginnen. Een paar jaar geleden kreeg ik een krantje van *Groen Overijse* in de bus. De inhoud sprak me aan en omdat ik toch wat meer mensen wilde leren kennen, ben ik lid geworden van de partij, ook al omdat je zo mee kunt werken aan het promoten en in de praktijk brengen van een groener beleid in je gemeente.

2. Speelt je geloof en christen-zijn een rol?

Dit is moeilijk te zeggen. Het christelijk geloof gaat goed samen met een bewust omgaan met de schepping, maar is geen voorwaarde.

3. Waardoor wordt jij vooral geïnspireerd in de zorg voor de Schepping?

Wat me geweldig goed doet, is de lente waarin de natuur ontwaakt; dat laat mijn



Jenny van Drimmelen-Krabbe

groene vingers enorm kriebelen. Verder is ook de deelname aan *Groen Overijse* een stimulans. Ik kom zo met alle aspecten van het omgaan met de klimaatcrisis in aanraking.

4. Je liep mee met klimaatmarsen. Hoe kijk jij daar tegenaan?

De saamhorigheid, het gemeenschappelijke doel, de gelijke gezindheid zijn hoopgevend en inspirerend. Samen zijn we sterk.

5. Heeft het wel genoeg effect wat er aan de basis, bijvoorbeeld vanuit de kerken, gedaan wordt?

Ik denk dat het zich vanzelf uitbreidt, dat er geleidelijk aan steeds meer mensen een steentje proberen bij te dragen. De kerken kunnen helpen door de bewustwording te vergroten.

6. Ken jij in je directe omgeving positieve voorbeelden, die hoop geven?

Een moeilijke vraag. We moeten nog zoveel leren. Wat me hoop geeft, is dat ons dorp in een natuurgebied ligt, de pas erkende *Brabantse Wouden*. Dit zal hopelijk heel wat positieve gevolgen voor de natuur hebben op termijn.

7. Wat betekent voor jou "Groener Geloven" (geloof en duurzaamheid)?

De focus van het christelijk geloof moet verschuiven naar de Schepping, de aarde en alles wat leeft op aarde, mensen, dieren en planten. Het is niet langer alleen de mens die centraal moet staan.

8. Heb je nog een groene tip?

We moeten onze afvalberg verkleinen. Dit kunnen we doen door het gebruik van wegwerpmateriaal te verminderen, voorwerpen hergebruiken na eventueel herstel of 'refurbishing', gebruikte voorwerpen bewerken en een nieuwe bestemming geven, grondstoffen terugwinnen en her-

Aanbeveling van Mozes
aan het einde van de Thora:
**"U staat voor de keuze tussen
leven en dood, tussen zegen
en vloek. Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en
die van uw nakomelingen"**

(Deuteronomium 30 :19)

gebruiken, et cetera. Mijn tip is: maak gebruik van de *kringloopwinkel*, van *herstelcafés*. Maar ook: omring je met groen, in en buiten huis. Heb je geen tuin? Een steen uit de stoep (tegelwippen) kan al een begin zijn. Planten verhogen je gevoel van welbevinden en bevorderen de biodiversiteit.

9. Wat wil je nog kwijt met name voor de jongere generatie?

Ik zou iedereen willen vragen om een goed voorbeeld te geven aan de kinderen in jullie omgeving. Laat geen gelegenheid onbenut om je zorg voor de schepping met hen te delen, op welke manier dan ook.

Jenny van Drimmelen-Krabbe

VPKB



Op Hemelvaartsdag, 9 mei: ProFest in Spa

Zoals jullie weten vindt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, **ProFest** plaats in het *Cultureel Centrum van Spa* met als thema "**Er was eens dorst**", want de stad staat bekend om haar water.

Op het programma: vrienden ontmoeten, momenten van gezelligheid delen, samen feestvieren, het protestantse erfgoed van Spa ontdekken door spelletjes te spelen en lokale smaken uit te proberen.

Kinderen worden uitgenodigd voor *Godly Play*, tieners kunnen de kleine stadsjungle verkennen en de kleintjes krijgen een *Cozy*

Corner, en niemand wordt vergeten.

De dag wordt in stijl afgesloten met een gospelconcert van *Nathan & Friends!* Gereserveerde parking, toegang tot PRM en broodjes bereid door onze partners van het Leger des Heils in Luik.

Om het evenement en alle activiteiten te financieren, vragen we € 5 entree (behalve voor kinderen en studenten). Dit is inclusief een kom soep en toegang tot een grote tombola: bewaar je ticket dus goed!

Je kunt je nu inschrijven en je lunch reserveren via de website van de VPKB.



Bijbel Basics: "Anders leven door de heilige Geest" (Galaten 5:22-26)



Adem van God

In de talen van de Bijbel zijn er twee woorden voor 'geest'. In het Hebreeuws is dat *roeach*, en in het Grieks is dat *pneuma* (spreek uit: pneuma).

Die woorden betekenen allebei: lucht in beweging, wind, adem. Als je in de Bijbel leest over de heilige Geest, dan moet je daar eens aan denken. Want net zoals wind en adem iets in beweging kunnen zetten, gaat het er bij de heilige Geest steeds om dat Gods kracht iets in beweging zet.



Mooie vruchten!

Paulus zegt dat als je de heilige Geest in je hebt, je laat zien dat je van God houdt. Je laat dat merken door verschillende mooie en goede dingen. Paulus noemt die mooie dingen: vruchten. Je kunt hiernaast een boom maken met mooie vruchten van de Geest.

VIJFTIG

Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord voor 'vijftig'. Tussen de opstanding van Jezus en het Pinksterfeest zitten vijftig dagen. Het antwoord op de volgende sommen is ook steeds 50. Als je de sommen en de puzzel hebt opgelost, lees je de naam van een Bijbelboek. Wat heeft dat Bijbelboek met Pinksteren te maken?



1 = A

2 = B

3 = C

4 = D

5 = E

6 = F

7 = G

8 = H

9 = I

10 = J

11 = K

12 = L

13 = M

14 = N

15 = O

16 = P

17 = Q

18 = R

19 = S

20 = T

21 = U

22 = V

23 = W

24 = X

25 = Y

26 = Z

1. $400 : \dots = 50$

2. $7 \times 7 + \dots = 50$

3. $(2 \times \dots) + 22 = 50$

4. $(9 \times 6) - \dots = 50$

5. $10 \times \dots = 50$

6. $(2 \times 31) - \dots = 50$

7. $(4 \times 8) + (2 \times \dots) = 50$

8. $(6 \times 6) + \dots = 50$

9. $(9 \times \dots) - 13 = 50$

10. $(5 \times 5 \times 5) - (3 \times 5 \times \dots) = 50$

11. $(100 - 36 - \dots) = 50$

OPLOSSING:

Contact



Protestantse
Kerk Brussel

Protestantse Kerk Brussel

*Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk
in België*

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkenraad

ds. Judith van Vooren, 0473 - 75 31 49
ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43
Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13
Lex Buddingh (scriba), 02 - 772 70 23
e-mail: lex.buddingh@skynet.be
Paola Vitulano (diaken), 0478 - 60 78 79
Eugène Kitoko (diaken), 0485 - 02 49 12
Anne Theo Seinen (diaken), 0495 - 71 97 49

Dagelijks Bestuur

Bert Kuypers (voorzitter), 056 - 20 54 39
Mark de Geus (penningmeester),
02 - 660 53 33

Commissaris gebouwen

Theo Orie, 02 - 466 54 90

Archivaris

Wim De Hertogh, 02 - 267 66 76

Vrijwillige bijdragen

Ingrid De Hertogh-Vercruysse, 0478 22 73 34

Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk (tot 12 jaar): Janneloes Bouman,
0472 - 92 06 09
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman,
02 - 358 57 29
Catechese: ds. Judith van Vooren,
0473 - 75 31 49

Predikanten

regio Brussel: ds. Douwe Boelens

(verantwoordelijk uitgever)

Telefoon: 0474 - 47 32 43

e-mail: dsdouweboelens@gmail.com

regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en

Overijse: ds. Judith van Vooren

Telefoon: 0473 - 75 31 49

e-mail: jvanvooren7@gmail.com

Kerkelijk bureau en koster

Mark van Wechem

02 - 512 03 67

e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be

Het kerkelijk bureau is gesloten op maandag
en dinsdag.

Bankrekeningnummers

(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBEBB)

Zondagse collectes

BE22 7330 6608 7847

Vrijwillige bijdragen

BE22 4331 1627 6147

Diaconie: BE42 7350 3273 4454

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)

BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071