

Tweemaandelijks blad van de Protestantse Kerken in en rond Brussel

bpost
PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Protestantse Kerkerbrief

jaargang 36 • nummer 6 • december 2024 - januari 2025



Afgiftekantoor:
Brussel de Brouckère
Erkenningsnummer: P 910493
Tweemaandelijks

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

- **Bestemming Betlehem**
- **Gebedsweek voor de eenheid**
- **Duurzame kerstboom**

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de Protestantse Kerken in en rond Brussel.

Het verschijnt een zestal keren per jaar.

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com

De redactie bestaat momenteel uit ds. Judith van Vooren en ds. Douwe Boelens
Verantwoordelijke uitgever:
ds. Douwe Boelens

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!

Uiterste inleverdatum voor de kopij
Kerkbrief februari-maart 2025:

maandag 13 januari 2025

*Afbeelding op de voorpagina:
aankondiging van de 'Week van Gebed
voor de Eenheid van de Christenen'
Meer informatie op pag. 11.*

19-26 JANUARI 2025
Week van gebed
voor de eenheid
van de christenen



geloofst u? **Ja,**
ik geloof!

JOHANNES 11:26

325-2025 | 1700 JAAR CONCILIE VAN NICEA

Oecumenische viering
dinsdag 21 januari 2025 om 19.30 uur
Sint-Ambrosiuskerk Dilbeek

na het gebed is er tijd om elkaar te ontmoeten met een hapje en drankje
van harte welkom!

Deze viering is een samenwerking van de Rooms-Katholieke parochies, de Protestantse Betlehemkerk, de Orthodoxe parochie van de Hll. Gregorius en Aleksa, de Christengemeente Agape en de Syrisch-Orthodoxe Christengemeenschap.



Agenda



- Zaterdag 30 november, 20.00 uur:
Taizé-gebed in Dilbeek
- Maandag 2 december, 14.30 uur:
Bijbelkring in Wemmel
- Woensdag 4 december, 19.30 uur:
Kerkenraadsvergadering
- Zondag 8 december na de kerkdienst:
Schrijfmarathon Amnesty International
- Donderdag 12 december, 10.00 uur:
Kerststukjes maken in de kerk
- Donderdag 12 december:
Jubileumviering bij Axcen vzw in
'House of Compassion'
- Zondag 15 december na de kerkdienst:
Schrijfmarathon Amnesty International
- Maandag 16 december, 10.00 uur:
Radenvergadering bij de voormalige
Bethlehemkerk
- Maandag 16 december, 20.00 uur:
Taizégebed in Overijse
- Zaterdag 21 december, 16.00 uur:
Beiaardconcert door Arend van der
Toorn in Steenokkerzeel
- Zaterdag 28 december, 20.00 uur:
Taizégebed in Dilbeek
- Woensdag 15 januari, 20.00 uur:
Taizégebed in Tervuren
- Maandag 20 januari, 14.30 uur:
Bijbelkring in Wemmel
- Dinsdag 21 januari, 19.30 uur:
Oecumenische Viering in de Sint-
Ambrosiuskerk in Dilbeek
- Dinsdag 21 januari, 20.00 uur:
Oecumenische Viering in de Sint-
Pauluskerk in Vossem
- Donderdag 23 januari, 19.00 uur:
Oecumenische Viering in de
Protestantse Kerk Brussel
- Zaterdag 25 januari, 20.00 uur:
Taizégebed in Dilbeek
- Dinsdag 28 januari, 14.30 en 20.00 uur:
Wijkbijeenkomsten over de
Geloofsbelijdenis van Nicea
- Donderdag 30 januari, 14.30 uur:
Wijkbijeenkomst over de
Geloofsbelijdenis van Nicea

Meditatie



Bestemming Betlehem

Anders dan Nazaret, is Betlehem een plaats waaraan in de Bijbel, voorafgaande aan de geboorte van Jezus, allerlei betekenissen verbonden waren. Als we in Matteüs en Lucas lezen dat Jezus daar, in Betlehem, geboren werd, dan roept dat herinneringen op aan oude verhalen. Aan Naomi en Ruth natuurlijk - en in het verlengde daarvan aan koning David, die immers ook uit Betlehem kwam - en aan de profeet Micha, die op zijn beurt weer wachtte op een koning uit het huis van David.

Als we kijken wat die verschillende verhalen rond Betlehem te zeggen hebben, kunnen we bepaalde elementen aanwijzen.

God kijkt bij zijn keuze voor David op een fundamenteel andere manier dan de mensen. David was de minst indrukwekkende van zijn broers, maar toch was hij degene die God uitkoos als koning over Israël. God kijkt anders. En zo kon Betlehem een stad worden, die in de ogen van mensen misschien van weinig betekenis was, maar des te meer in de ogen van God. Zo heeft de profeet Micha Betlehem althans getypeerd - en het Evangelie van Matteüs borduurt daarop voort.

En het andere is, dat Betlehem een plaats is, waar de hemel en de aarde elkaar raken: een visioen van 'Gods nieuwe wereld'. Dat zien we in het verhaal van Naomi en Ruth, als de vrede in Betlehem aanbreekt met de geboorte van een kind. Dat kun je dan weer beluisteren in het Evangelie van Lucas, als in de Kerstnacht de hemelpoort opnieuw op een kier gaat.

Betlehem is geen fantasiestad. Betlehem is een historische stad, die nog steeds op elke kaart van Israël en de Palestijnse gebieden te vinden is. Het is zowel de stad van de engelenzang als van de kindermoord onder Herodes. Dat alles hoort bij haar geschiedenis. Daarom horen we in de Kerstnacht niet alleen het lied van de engelen, maar ook de stem van Rachel die haar kinderen beweent.

ds. Douwe Boelens

Gebed om ontferming

Een gebed geschreven door Rosaline en Ruth naar Psalm 13: Hoe lang nog, God?

Here God, hoe lang nog gaat de oorlog in Congo duren? Wij lijken die oorlog een beetje te zijn vergeten, maar voor de mensen in Congo is het een dagelijkse realiteit! Hoelang nog, God? Of hebt u dit volk vergeten?

Here God, hoeveel mensen zullen nog moeten lijden aan vreselijke ziektes die voeren tot de dood? Gaat dat dan nooit stoppen?

Here God, hoe lang nog maken wij onderscheid tussen uw kinderen? U heeft ons toch allemaal uniek gemaakt en allemaal even waardevol om wie we zijn?

Here God, ons leven is zo gejaagd we rennen maar door, alsof we nooit mogen rusten. Waarom stopt u deze chaos niet voordat de chaos ons breekt?

Zie ons, antwoord ons, Heer onze God! Vergeet uw kinderen in Congo niet!

Zie ons, antwoord ons, Heer onze God! Vergeet uw zieke kinderen niet

Zie ons, antwoord ons, Heer onze God! Breng ons vreugde over onze eigenaardigheid zodat we elkaar accepteren en waarderen!

Zie ons, antwoord ons, Heer onze God! Breng rust in onze wereld, rust in ons leven, rust in ons hart!

Heer en God, wij vertrouwen op uw liefde, ons hart zal juichen omdat U redding brengt wij zullen zingen voor de Heer Hij heeft naar ons omgezien

Amen

**Zondag 1 december****1^{ste} zondag van Advent**

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Eugène Kitoko
 Organist Felix Snyers
 Gemeentelid Frits Bastiaens
 Collectes VPKB/Kerk

Zondag 8 december**2^{de} zondag van Advent**

Voorganger ds. Judith van Vooren
 Ambtsdrager Anne Theo Seinen
 Organist Raymond Auquier
 Gemeentelid Rob van Drimmelen
 Collectes Leprazending/Kerk

Zondag 15 december**3^{de} zondag van Advent**

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Anita Bultena
 Organist Anna Rusakova
 Gemeentelid Ko van der Meer
 Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 22 december**4^{de} zondag van Advent, Kinderkerst**

Voorganger ds. Judith van Vooren
 Ambtsdrager Paola Vitulano
 Organist Raymond Auquier
 Gemeentelid Frits Bastiaens
 Collectes Gevangenispastoraat/Kerk

Woensdag 25 december, Kerstfeest

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Eugène Kitoko
 Organist Anna Rusakova
 Gemeentelid Harry Dille
 Collectes PSC/Kerk

Woensdag 29 december**Zondag na Kerst**

Voorganger Luc Nijs
 Ambtsdrager Lex Buddingh
 Organist Raymond Auquier
 Gemeentelid Greet Heslinga
 Collectes VPKB/Kerk

Zondag 5 januari, Epifanie**Dienst van Schrift en Tafel**

Voorganger ds. Judith van Vooren
 Ambtsdrager Anne Theo Seinen
 Organist Felix Snyers
 Gemeentelid Rob van Drimmelen
 Collectes Diaconie/Kerk

Zondag 12 januari**1^{ste} zondag na Epifanie**

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Anita Bultena
 Organist Raymond Auquier
 Gemeentelid Frits Bastiaens
 Collectes VPKB/Kerk

Zondag 19 januari,**2^{de} zondag na Epifanie**

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Anne Theo Seinen
 Organist Anna Rusakova
 Gemeentelid Ko van der Meer
 Collectes Kerk & Wereld/Kerk

Zondag 26 januari, Leprazondag
3^{de} zondag na Epifanie

Voorgangers ds. Judith van Vooren
 Ambtsdrager Lex Buddingh
 Organist Raymond Auquier
 Gemeentelid Frits Bastiaens
 Collectes Leprazending/Diaconie

Zondag 2 februari
4^{de} zondag na Epifanie

Voorganger ds. Douwe Boelens
 Ambtsdrager Paola Vitulano
 Organist Felix Snyers
 Gemeentelid Ko van der Meer
 Collectes VPKB/Kerk

Oecumenische kerkdienst in Kapel Zavelenborre

Op **zondag 19 januari** vindt er weer een oecumenische viering plaats in Kapel Zavelenborre. De viering begint zoals gewoonlijk om 11.00 uur. Hartelijk welkom!

Kerkdiensten in de kring van de voormalige Bethlehemkerk

Aanvang: 10.00 uur

Contactpersoon: johanna.jonkman@telenet.be

Zondag 8 december 2024

Adventsontbijt om 9.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds Douwe Boelens
 Ambtsdragers: Georges en Henri Van de Wouwer
 Extra collecte *Tear Fund*

Zondag 29 december 2024

Dienst gestreamd vanuit de PKB

Zondag 12 januari 2025

Dienst gestreamd vanuit de PKB

Zondag 16 februari 2025

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger ds Douwe Boelens
 Ambtsdragers Henri Van de Wouwer en Johanna Jonkman
 Extra collecte Leprazending

'Bestemming Betlehem' - vieringen van Advent en Kerst

In deze Advents- en Kerstperiode hebben we ervoor gekozen het pad te volgen zoals ***Bijbel Basics*** ons dat voorstelt.

Aan de hand van verschillende lezingen gaan we aan de slag met het thema **'Bestemming Betlehem'**. Door de verhalen van vaak heel gewone mensen ontdekken we steeds weer iets nieuws over Gods belofte van vrede en recht, voor Israël en de hele wereld.

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament:

- Naomi en Ruth gaan naar Betlehem (Ruth 1:1-22 en Ruth 4:13-22)
- David wordt in Betlehem tot koning gezalfd (1 Samuel 16:1-13)
- Micha profeteert over Betlehem (Micha 5:1-4a)



- Jozef en Maria gaan naar Betlehem (Lucas 2:1-5)
- Wijze mannen volgen de ster naar Betlehem (Matteüs 2:1-12)

Zoals steeds, ontvangen de gezinnen met jonge kinderen ook dit jaar een adventsboekje om thuis samen met de kinderen te gebruiken.

Kerstvieringen op 22 en 25 december

Op zondag 22 december zal de viering speciaal gericht zijn op de kinderen; ook de jongeren hopen hieraan hun medewerking te verlenen. We hopen dat we er samen met u allen een

hoopvolle viering van kunnen maken.

Op woensdag 25 december bent u dan welkom voor een traditionele Kerstviering. Voor alle leeftijden!



Uit de Kerkenraad

Aandachtspunten in het Pastoraat worden tijdens iedere Kerkenraadsvergadering besproken. Deze zijn helaas de laatste maanden toe- genomen door geestelijke en/of lichamelijke problemen van diverse gemeenteleden.

Vaak gaat het om een geleidelijke verslech- tering van de gezondheid, maar daarnaast is er ook sprake van onverwachte ziekenhuis- opnames en ingrepen. Het verlies van naas- ten is in sommige gevallen zelfs al realiteit geworden of aanstaande...

Gelukkig wordt er in en over de wijken goed naar elkaar omgekeken en begeleiden beide predikanten deze confronterende en emotio- nele processen. Heel veel dank aan jullie allen voor deze oprechte aandacht en warmte die wordt gegeven en ontvangen.

Heel veel moed en sterkte toegewenst aan allen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben; laten we elkaar in deze eindejaarsperiode extra blijven vasthouden!

De afgelopen maanden zijn er niet alleen in de Kerkenraad maar ook in het Dagelijks Bestuur en het Moderamen enkele intensieve gesprekken geweest.

Onder meer betrof dat de verdere uitwer- king van het **Stadspredikantschap**. De aparte Raad van Bestuur is inmiddels samengesteld en gepubliceerd in het Staatsblad.

De concrete verdeling van verantwoordelijk- heden, taken en bevoegdheden tussen de VPKB en de Protestantse Kerk Brussel zal binnenkort ook worden geformaliseerd. Het is de wens van alle betrokkenen ervoor te zorgen, dat de te beroepen predikant zich minstens voor vijf jaar kan concentreren op het ontginnen van dit nieuwe werkgebied

zonder zich zorgen te moeten maken over de administratieve of financiële organisatie.

Daarnaast is gebleken dat niet alleen de organisatie van het *Pastoraat* gezien de stijgende leeftijd van gemeenteleden her- ziening behoeft (zoals ik schreef in de Kerk- brief van augustus – september) maar ook andere essentiële onderdelen.

Financieel gezien is de basis van onze gemeente nog wel solide en wordt er nauw op toegezien dat zo te houden. Echter het vinden van voldoende mensen om alle activiteiten nog te kunnen blijven uitvoeren – en liefst af en toe nog eens iets nieuws te doen – wordt steeds moeilijker.

Sommige verkozenen en ook anderen die bepaalde taken al heel lang doen (soms wel meer dan twintig jaar!) durven zelfs niet aan te geven ermee te willen stoppen. Dat gaat echt wel (te) ver, ook een *'kerk burn-out'* dient absoluut te worden voorkomen.

Daarom een dringende oproep aan u allen om kandidaten aan te brengen voor:

- de coördinatie van de Kinderkerk/Kinder- nevendienst om Janneloes te vervangen
- het uitbreiden van de leiding van de Jeugdkerk
- het vervangen van Paola als diaken
- het versterken van het Dagelijks Bestuur

Graag wil ik toch bemoedigend afsluiten: Opnieuw hadden we dit jaar fijne *Kerk- kriebels* die bovendien meer dan € 4.000 hebben opgebracht! Daarvan werd € 1.000 overgemaakt aan het PSC voor de actie *'Terug naar School'* en € 1.000 aan *'Ik Help een kind'*.

Alvast een gezegende Kerst toegewenst!

Lex Buddingh, scriba PKB



Slotcommuniqué van de Synodevergadering, 16 en 17 november

In haar inleiding tot de Synodevergadering nodigde de aalmoezenier ons uit om op weg te gaan naar de Kerk van morgen, naar het beeld van Abraham en de eerste gelovigen. Vanaf het prille begin toont de Bijbel ons mannen en vrouwen die bewogen worden door geloof.

De Synodale Raad stelde in 2023, in het licht van een terugloop van de roepingen en een achteruitgang van de religieuze beleving, een visie voor en stimuleerde de VPKB tot een heropleving - in het bijzonder door samenwerking tussen lokale kerken op basis van een gedifferentieerde en flexibele werking voor elk district. De VPKB is dus begonnen aan een geleidelijk en noodzakelijk proces dat wordt voortgezet in de synodevergaderingen in een constructieve sfeer. Sommige beslissingen moeten nog rijpen (zoals het bovenlokale werk van de predikanten en de financiën van de Kerk).

Zoals elk jaar koos de vergadering kandidaten voor de nationale organen van de VPKB. Hun vrijwillige inzet laat de Kerk leven op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

De VPKB werkt samen met onafhankelijke partnerkerken. Dit jaar verwelkomt het twee nieuwe partners, de *Wesley Methodist Church of Ghana* en de *Antwerp International*



Protestant Church (AIPC). Daar zijn we heel blij mee.

Naast de administratieve aspecten leiden deze partnerschappen tot concrete projecten, zoals de opening van een transitiehuis (een plaats waar gevangenen zich kunnen voorbereiden op hun overgang van gevangenis naar vrijheid) in Edingen.

De volgende Buitengewone Synodevergadering komt er op 17 mei 2025. De afgevaardigden zullen ook stemmen voor de volgende voorzitter van de VPKB.

Commissie van Advies:
Jean-Guillaume DeMailly,
Salvatore Manfredi, David Moulinasse,
Carl-André Spillmann
(Vertaald door Ben Verhoeven)

Presidentsverkiezingen in de VPKB

In 2025 zal de VPKB een nieuwe voorzitter kiezen; of een nieuwe *voorzitster* - wat de eerste keer zou zijn.

De verkiezing maakt deel uit van een proces dat meer dan een jaar zal duren. Het is niet zo heetgebakerd als de Amerikaanse verkiezingen (althans, dat hopen we uit de grond van ons hart). Maar het is niettemin een belangrijk moment in het leven van de Kerk. De grote lijnen van deze verkiezingen verdienen dus een beetje uitleg.

Wat is de rol van de voorzitter van de VPKB?

De VPKB wordt over het algemeen vergeleken met een parlementair systeem: de gemeenten kiezen afgevaardigden die zitting hebben in de synodevergadering, die minstens één keer per jaar in november wordt gehouden en die het leven van de Protestantse Kerk stuurt. Dit staat bekend als een **Gewone Synodevergadering**.

Zij buigt zich over vragen over de toekomst van de Kerk:

“Moeten er nieuwe ambten worden gecreëerd? Hoe moeten regeringsbesluiten in onze werking worden geïmplementeerd?”

Beslissingen worden door de Vergadering genomen.

In de Kerk is één orgaan verantwoordelijk voor het voorbereiden van de kwesties die door de synodevergadering worden onderzocht en voor het uitvoeren van haar besluiten: de **Synodale Raad**, een uitvoerend orgaan dat vergelijkbaar is met een minister-raad in de politiek.

De voorzitter, op dit moment dominee Steven Fuite, is de uitvoerende autoriteit van de Synodale Raad - op dezelfde manier als een minister-president dat is voor een ministerraad. Hij heeft ook andere taken,

zoals het vertegenwoordigen van de VPKB bij de politieke organen van het land.

Zijn er voorwaarden om president te worden?

Om voorzitter te worden, moet u dominee zijn, lid van de VPKB en tweetalig (Frans en Nederlands). Als een kandidaat een van deze twee talen niet beheerst, moet hij of zij zich engageren om het te leren.

Hoe worden de verkiezingen gehouden?

De voorzitter wordt verkozen voor vier jaar en kan twee keer verlengd worden. Zijn of haar derde termijn kan door de synodevergadering verlengd worden.

De coördinatie **Administratie en Financiën** bereidt de verkiezing voor. Dit gebeurt in vijf fases, die om de twee maanden georganiseerd worden.

Nieuws uit de Bethlehemkerkgemeenschap

Met rasse schreden naderen we het einde van het jaar, maar eerst is er nog onze voorbereiding op de Adventstijd. Over een tijdspanne van vier weken leven we naar Kerst toe. Ik heb hier wel een Kerst voor christenen voor ogen. De wereldse Kerst kan ook wel mooi zijn, maar is spijtig genoeg héél commercieel en zonder veel inhoud. We zijn pas november (en Sinterklaas moet nog komen) en in iedere winkel die we binnentreden, worden we overstelpt door kerstaccessoires – het is onmogelijk om er naast te kijken.

Typ je op ‘Google’ het woordje ‘Adventskalender’ in, dan krijg je een keuze uit: *Beauty Adventskalender, Bier Adventskalender, Chocolate Adventskalender, Speelgoed ..., Lego ..., Make-up ... Parfum ... Mannen ...*, en ga zo maar door!

Typ je ‘Christelijke Adventskalender’, dan is de optie véél kleiner. Op enkele boeken na om je te helpen bewust naar Kerst toe te leven, is er niet veel te vinden.

Mijn adventskalender haal ik ieder jaar weer op petrus.protestansterkerk.nl

Zo krijg ik iedere ochtend, gedurende vier weken, teksten die goed zijn voor mijn innerlijke schoonheid - mijn dorst naar de Heer laven - zoet zijn als chocolade - met woorden die als legoblokken in elkaar passen en ga zo maar door!

Hoe heerlijk is het, om samen met broeders en zusters in de Heer, zijn geboorte te herdenken en uit te kijken naar zijn komst. Het thema adventskalender van de Protestantse Kerk Nederland is: **‘Als nieuw! Leven in het Licht!’**

Dit brengt mij dan weer naar mijn (lang vervlogen) tienertijd

*“Ik wandel in het licht met Jezus
O mocht ik zelf een lichtje zijn
Dat straalt te midden van de wereld
Die gebukt gaat onder zorg en pijn
Ik wandel in het licht met Jezus
En ‘k luister naar Zijn dierb’re stem
En niets kan mij van Jezus scheiden
Sinds ik wandel in het licht met Hem”*

Laat ons allen leven in het licht van/met Jezus. Een gezegende adventstijd gewenst en zalig Kerstfeest.

Johanna Jonkman

Woordzoeker (bij het Nieuws uit de Bethlehemkerkgemeenschap)

Alle woorden zijn zowel verticaal, horizontaal of diagonaal in de twee richtingen verborgen.

De overgebleven letters vormen in de leesrichting een Bijbeltekst.

Oplossing te zenden voor 30 december 2024 naar johanna.jonkman@telenet.be

of per sms op het nummer 0477 - 49 81 26

De winnares van de vorige woordzoeker is **Leni Stevens**,

zij ontvangt het boek: 'Goedheid voor het oprapen' van **Margriet van der Kooi**. Proficiat!

P	G	O	H	D	E	O	G	L	E	E	P	S	T	S	A	A	N
Y	S	E	R	I	O	S	S	E	C	C	A	T	S	R	E	K	D
T	C	S	N	C	E	H	E	D	N	K	T	T	K	U	B	E	G
S	H	E	E	V	D	R	R	N	I	J	M	H	E	I	J	S	P
E	O	I	V	R	A	N	Y	A	A	C	K	K	S	U	Z	E	J
E	C	T	A	R	A	T	A	W	I	A	P	S	N	E	A	L	D
F	O	P	L	A	U	A	L	L	L	A	E	T	G	D	L	G	R
T	L	O	I	A	E	S	E	I	R	N	J	E	E	Z	I	O	O
S	A	U	E	J	A	V	S	F	K	E	N	N	L	E	G	O	O
R	D	B	C	P	E	R	U	H	R	D	D	R	I	S	T	G	W
E	E	U	S	N	G	M	T	E	E	L	K	E	U	Z	E	O	V
K	E	A	D	V	E	N	T	S	K	A	L	E	N	D	E	R	N

ADVENTSKALENDER –
KERSTACCESSOIRES –
OPTIE – BEAUTY –
KERSTFEEST – PARFUM –
CHOCOLADE – KEUZE –
PAS – GEBUKT – LAVEN
– SPEELGOED –
GEZEGENDE – LEGO –
STRAALT – GOOGLE –
LEVEN – TEKSTEN – HIER
– LICHT – TYP – JAAR –
MIJN – WANDEL – JEZUS
– NAAST – WOORDJE –
KERK – NEDERLAND –
ZALIG

Catechisatie

Eenmaal in de maand, op vrijdagavond, als ze eigenlijk al moe zijn van de week, komen twee jongedames toch vol enthousiasme samen met Judith bij elkaar voor 'catechisatie'.

Dat klinkt zwaarder dan het is. We maken tijd voor een serieus gesprek over bijbel, geloof en wat zoal belangrijk is in het leven van jonge mensen en zoeken daarnaast naar een meer creatieve verwerking van het gekozen thema. Op blz. 3 kun je een gebed lezen dat tijdens een van deze avonden werd geschreven en een plaatsje kreeg in de kerkdienst erna. En let goed op de brievenbus de komende maand, mogelijk vind je er een kerstkaart met schilderwerk van de jongeren.

In de bijeenkomst van december hopen we te kunnen werken aan een bijdrage voor het kinderkerstfeest van 22 december. Ben je rond de 16-17 jaar en heb je zin om ook mee te doen? Neem even contact met me op!

Judith van Vooren

Breiproject

Lieve breisters,

Hierbij droevig en vrolijk nieuws!
Er is een project in onze kerk, waarbij truitjes gebreid worden voor kraamklinieken in Afghanistan. Het breiproject voor Afghanistan is helaas gestopt. Het was niet meer mogelijk om de truitjes ter plaatse te krijgen. Het is dus niet meer nodig om truitjes te breien volgens het speciale patroontje dat ik jullie gegeven heb.

Het goede nieuws is dat ik een nieuw adres heb voor babykleertjes in Brussel. Jullie mogen dus graag door breien, maar volgens meer gangbare patroontjes. Alles is welkom, truitje, muts, sokjes, das...

Ik heb nog reserve-wol. Laat het me weten als jullie wol nodig hebben. Veel breiplezier!

Jenny Krabbe
tel.: 0485 60 99 27



Wijkbijeenkomsten in januari 2025

In 2025 is het 1700 jaar geleden dat het **Concilie in Nicea** plaatsvond. In de vorige uitgave van de Kerkbrief stond daarover een artikeltje.

Omdat 'Nicea' van grote betekenis is (ge-weest) voor kerken en christenen wereld-wijd, is het goed om daar samen bij stil te staan. Tijdens de wijkbijeenkomsten in januari zullen we spreken over de historische context waarin 'Nicea' tot stand kwam, van gedachten wisselen over de inhoud van de geloofsbelijdenis die daaruit voortvloeide, en nadenken over de vraag wat we uit 'Nicea'

kunnen leren over de uitdagingen waar de Kerk vandaag voor staat.

We komen bijeen op:

- Dinsdag 28 januari om 14.30 uur bij Jenny en Rob van Drimmelen, Tenbroeklaan 4, Overijse
- Dinsdag 28 januari om 20.00 uur in onze kerk in Brussel
- Donderdag 30 januari om 14.30 uur bij Nino Groeneboom-Nooder, Leeuwerikenlaan 18, Wemmel

Rob van Drimmelen

Workshop Kerststukjes maken



Naar jaarlijkse gewoonte willen we terug kerststukjes maken voor de oudere leden van onze kerk en voor zij die een moeilijke periode achter de rug hebben. De buurvrouw van Cathrien wil ons leren hoe het moet.

Graag willen we via deze weg een oproep doen aan allen die kunnen om te komen helpen. Nadien kunnen we nog wat bijkletsen bij een bord soep en een boterham. Om organisatorische redenen vragen we om te laten weten of je komt. Dit kan bij Cathrien Orië (via cathrienorie@gmail.com) of bij Mireille Hauspie (via mireille.hauspie@gmail.com)

Wanneer: **12 december 2024 om 10.00 uur**

Waar: **in de kerk**

Wat breng je mee:

- Snoeischaar
- Schaar
- Aardappelmesje
- Groene takjes indien je die in je tuin staan hebt.

Mireille Hauspie

Bezoek gevraagd

Jullie hebben je misschien afgevraagd waarom we al sinds enige maanden Wempie Tallane niet meer in de kerk hebben gezien.

Wempie is gevallen in september van dit jaar; hij heeft bovenbeen en heup daarbij gebroken. De revalidatie verloopt moeizaam. Op dit moment kan hij nog steeds niet op zijn benen staan. Dit is nochtans nodig om hem in de auto te krijgen. Vervoer naar de kerk zit er voorlopig nog niet in. Echter, als we bellen naar de verpleegafdeling van zijn *home*, horen we dat hij nogal in de put zit. Ze dringen er erg op aan dat we op bezoek zouden komen om hem wat op te kikkeren. Daarom vermelden we hierbij alle info in verband met Wempie's bezoekmogelijkheden.

Residentie Jean Van Aa
Boondaalsesteenweg 104
1050 Elsene, tel: 02 641 56 00

Wempie's kamer bevindt zich op de derde verdieping. Maaltijden zijn rond het middaguur en 's avonds rond 17.30 uur.
Bezoekuren: elke dag van 11.00 tot 20.00 uur.

*Namens de trouwe groep vervoerders:
Jenny Krabbe*



Gebedsweek voor de Eenheid 2025: "Ja, ik geloof"

De *Week van gebed voor eenheid van christenen* staat in 2025 in het teken van de eerste oecumenische geloofsbelijdenis met het thema: "**Ja, ik geloof.**"

Dit gebeurt aan de hand van het verhaal, voorafgaande aan de opstanding van Lazarus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari 2025. Het materiaal voor deze Week van gebed voor eenheid van christenen in 2025 is voorbereid door de broeders en zusters van de kloostergemeenschap van Bose in Noord-Italië.

Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden.

De gebedsweek voor Eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al

begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Vieringen in en rond Brussel:

- Dinsdag 21 januari, 19.30 uur:
Oecumenische viering in de Sint-Ambrosiuskerk in Dilbeek
- Dinsdag 21 januari, 20.00 uur:
Oecumenische viering in de Sint-Pauluskerk in Vossem
- Donderdag 23 januari, 19.00 uur:
Oecumenische viering in de Protestantse Kerk Brussel.

Na de vieringen is er steeds gelegenheid voor een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Interlevensbeschouwelijke dialoog



Believe it or not, zelfs na 20 jaar: **it still matters**, misschien zelfs meer dan ooit!

Op donderdag 12 december 2024 vieren we het 20-jarig bestaan van Axcent. We nodigen jullie graag uit om dit bijzondere moment samen met ons te vieren in **House of Compassion**, Begijnhofplein, 1000 Brussel.

Programma:

Om 16.30 uur: Inspirerende workshops
Om 18.30 uur: Officieel verjaardagsmoment in **House of Compassion**
Om 19.00 uur: Receptie om samen te vieren en te verbinden
(Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.)

Taizé-gebeden

In de Druivenstreek kunt u deelnemen aan Taizévieringen. Deze vieringen gaan maandelijks afwisselend door in de Sint-Martinuskerk te Overijse en in de Sint-Jan Evangelistkerk te Tervuren. In Dilbeek wordt steeds op de laatste zaterdag van een maand een Taizégebed gehouden. De ontmoetingen vinden plaats in de Dominiek Saviokerk te Dilbeek.

Data Taizégebeden december 2024 en 2025

maandag 16 december 2024 te Overijse
zaterdag 28 december 2024 te Dilbeek
woensdag 15 januari 2025 te Tervuren
zaterdag 25 januari 2025 te Dilbeek
maandag 17 februari 2025 te Overijse
zaterdag 22 februari 2025 te Dilbeek
woensdag 15 maart 2025 te Tervuren
zaterdag 29 maart 2025 te Dilbeek
maandag 21 april 2025 te Overijse
zaterdag 26 april 2025 te Dilbeek
woensdag 21 mei 2025 te Tervuren
zaterdag 31 mei 2025 te Dilbeek



Groener geloven

Onder de titel "Groener geloven" willen we in de Kerkbrief regelmatig iets doorgeven wat verband houdt met klimaat en biodiversiteit.



Een tijdloos cadeau

Kerst is een feest van licht en voor veel mensen ook van cadeaus. En daar hoort een jaarlijks ritueel bij: het kopen van een kerstboom. Een spar! Een groen blijvende boom! Al sinds de Germaanse tijd symbool voor vernieuwing en vruchtbaarheid.

Eigenlijk best jammer dat je een kerstboom slechts een paar weken kunt gebruiken. Miljoenen kerstbomen gaan de verbrandingsoven in. Maar er zijn duurzame oplossingen. Na wat *googelen* vond ik talloze tips voor een duurzame kerst inclusief de kerstboom.

De kerstboom inspireerde me voor deze rubriek 'Groener geloven'. Onlangs kocht ik een klein boekje: '**Leren van bomen**' met 50 Bijbelse meditatie's over bomen.¹ Ik citeer:

"Leren van de bomen is allerm minst zweverig; de Schepper zelf gebruikt bomen in de Bijbel regelmatig als metafoor.

Bomen rennen niet van hot naar her, maar groeien rustig en gestaag, volgens het ritme dat in de schepping is gelegd. Ze hebben een luchtzuiverende werking, vangen fijnstof op en zorgen voor schaduwrijke, groene plekken, waar mens en dier op adem en tot leven komen. Bomen worden niet voor niets de longen van de aarde genoemd. (...)

Ze waren erbij in het paradijs en zullen erbij zijn aan het einde van de tijd. God vergelijkt de mens heel vaak met een boom (Ps.1, Ps.92) en Hij komt de mens ook tegemoet onder de bomen (Gen.18:1vv). (...)

Hoe meer verschillende bomen er in een bos staan, hoe rijker de biodiversiteit. Een boom heeft tijd. Ze zijn geschapen met kiemkracht en groeien altijd. Zelfs als ze sterven, doen ze nog mee aan de cyclus van het leven. Ze neigen naar het licht. Hoe meer licht, hoe dikker de jaarring. Bomen communiceren ondergronds met elkaar door middel van schimmeldradennetwerken. (...) Bomen leren ons iets als individu, maar ook als gemeenschap."

(p. 5,6)

Genesis 1:29 - "Hierbij geef ik jullie... de bomen"

"De mens ontvangt zijn adem als allereerste gift van God, maar daarna volgt nog een bijzonder cadeau: God geeft de mens de planten en de bomen. Je zou zo maar over dat zinnetje heen lezen, maar heb je dat geschenk al eens werkelijk ontvangen, zoals je een cadeau vol verwachting uitpakt?

Boom en mens – vanaf dat moment horen ze bij elkaar. Niet zomaar een stukje groen dat in je tuin staat, maar een bron van verzadiging. De bomen zullen je voedsel zijn. Dan denk je al snel aan de vruchten die de boom



geeft, maar bomen hebben je ook geestelijk iets te zeggen en te geven.

Kijk vandaag – en in de komende tijd – eens naar de bomen om je heen met een nieuwe blik: ze zijn een tijdloos cadeau aan jou.” (p. 16,17)

¹ **Mirjam van der Vegt: Leren van bomen/ 50 Bijbelse meditaties**
(inclusief 50 audiobestanden met meditaties)
Uitgave: KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht.
(Een mooi kerstgeschenk om rustig te worden in je onrustige hart!)

“Geloof jij in God?”
vraag ik aan mijn boom
onder de sterrenhemel.
“Geloven, wat is dat?”
murmelt de boom.
“God gelooft in mij -
het enige wat ik kan doen
is dat tegemoet groeien.”

(Uit: Mirjam van der Vegt,
Een traan is als een bos)

Gebed

“Schenk mij uw ogen zodat ik zal zien,
kale takken,
het zonlicht dat danst over jonggroen blad,
uitbundige bloesems,
vruchten, waarin U zichzelf verbergt:
uw liefde als gift voor elke dag.”

Tips voor een duurzame kerst

Huur een – biologische – kerstboom of koop een tweedehands kunstboom bv via de Kringloopwinkel. Een kunstkerstboom is milieuvriendelijk als je hem minimaal 9 tot 17 jaar gebruikt. Ook kerstversiering is volop te koop in de Kringloopwinkel. En je kunt er de kerstversiering die je niet nodig hebt ook naartoe brengen.

Afbeelding rechts: *Groen Kerstalternatief in huize El Mahi-van Vooren*



Zondag 8 en 15 december: Schrijfmarathon voor Amnesty International

Wil je een groot verschil maken met een kleine actie? Doe dan mee met de Schrijfmarathon!

In december schrijf je brieven en kaartjes voor negen mensen die onrecht meemaken. Met jouw woorden kun je echt iets betekenen en levens veranderen.

De mensen voor wie je schrijft, zitten onterecht vast of worden vervolgd of geïntimideerd omdat ze opkomen voor mensenrechten. Tijdens de Schrijfmarathon in december krijgen ze steun van miljoenen brieven- en kaartenschrijvers wereldwijd.

Kruip massaal mee in je pen om onrecht te stoppen. Neth, Park, Bach, Manahel, Joel,



Maryia, Oqba, Şebnem en Sleydo', elk van hen wordt onterecht vervolgd, gediscrimineerd of vastgehouden. Doe mee met de Schrijfmarathon, en maak een verschil in het leven van dappere voorvechters van de mensenrechten.

Wanneer: **op zondag 8 en 15 december, na de kerkdienst.** Waar: **in de Consistorie.**

Winterconcert van het HarmonieOrkest Brussel



Zaal open 19h30
 Tickets: 15 euro • onder 16: 7 euro
 Kaartenverkoop via
www.harmonieorkestbrussel.be



Op dinsdag 10 december organiseert het **HarmonieOrkest Brussel** haar volgende Winterconcert. Wij nodigen u hierbij alvast van harte op uit! Voor de gelegenheid werd gekozen voor een fijne mix tussen sfeervolle muziek en enkele bekende vrolijke nummers. Het concert duurt iets langer dan een uur, afsluiten kan nadien aan de bar. Het belooft alvast een zeer fijne avond te worden!

Wanneer? **Dinsdag 10 december om 20.00 uur** (deuren open om 19.30 uur)
 Waar? **Protestantse Kerk, Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel**

Tickets: **€ 15** (€ 7 voor 16 jaar en jonger)
 Verkoop via harmonieorkestbrussel.be

Financiën



Kerstactie voor de Diaconie 2024

Evenals voorgaande jaren, vraagt de diaconie aan het einde van het jaar een bijdrage.

Afgelopen jaar hebben we onze vaste bijdrage (*'cibel'*) verleend aan het *Protestants Sociaal Centrum* waarmee we nauw verbonden zijn. We zijn er trots op hoe het PSC het diaconale hart van onze kerk een gezicht geeft.

We hebben gecollecteerd voor diverse andere doelen, zoals *Protestantse Solidariteit*, *Dar al Amal*, *Lilla Monod* en het gevangenispastoraat.

Daarnaast hebben we diverse individuele ondersteuning verleen aan mensen waarbij wij als kerk nauw zijn betrokken en waar we ons geroepen voelen in te springen.

Het gaat om een aanzienlijk groter bedrag dan voorgaande jaren, en we zijn blij dat we daarvoor deels ook ondersteuning ontvingen van het *Protestants Ziekenhuisfonds*. De financiële tussenstand laat echter een beduidend tekort zien. Uw steun wordt daarom des te meer op prijs gesteld. Natuurlijk zijn we ook enorm blij met alle niet-financiële inzet voor diaconale acties en doeleinden. We zijn als diaconie een klein groepje, maar gelukkig voelen veel gemeentelieden zich nauw betrokken bij de vele noden in de gemeente, in de stad en in de wijde wereld. Zout der aarde.

*Namens de diaconie,
 Anne Theo Seinen*

Rekening van de diaconie:

BE42 7350 3273 4454

(op naam van de **Protestantse Kerk**)



NBG/Bijbel Basics: "Een nieuwe leider uit Betlehem" (Micha 5:1-4a)

Ken jij toevallig iemand met de naam Micha?

Die naam komt van een profeet uit het Oude Testament. Er is ook een Bijbelboek naar hem genoemd: het boek Micha. Een profeet is in het Oude Testament iemand die een boodschap van God doorgeeft aan de mensen. Micha leefde in ongeveer 750 voor Christus. Hij waarschuwt de Israëlieten dat ze goed moeten leven en naar God moeten luisteren.

Ze moeten eerlijk zijn en arme mensen niet uitbuiten. Hij waarschuwt ook dat Israël verwoest zal worden. Maar op een dag zal er een nieuwe leider komen, die vrede zal brengen. De naam Micha betekent trouwens: wie is als de HEER?



De profeet Micha vertelt een boodschap die hij van God heeft gekregen: Ook al is Betlehem maar een kleine stad, toch zal hiervandaan een belangrijke leider komen. Iemand uit een heel oude familie. Micha bedoelt hiermee de familie van David. David werd namelijk in Betlehem geboren. Hij was koning over Israël. De nieuwe leider zal dus een nakomeling van David zijn. Hij zal een speciale band hebben met God: God zelf zal hem kracht geven. En hij zal vrede brengen. In het Nieuwe Testament, in het evangelie van Matteüs, wordt gezegd dat de leider waarover Micha het heeft, Jezus is. Hij is een nakomeling van David en werd geboren in Betlehem. Zoek maar eens op in Matteüs 2:5-6.



1
Hij regeert



2
Bij Hem is het veilig



3
Hij zal heersen over de hele wereld



4
Hij geeft vrede



5
Hij zorgt goed



6
Hij heet Jezus



Contact

Protestantse Kerk Brussel

*Lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk
in België*

Kerkenraad

ds. Judith van Vooren, 0473 - 75 31 49
 ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43
 Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13
 Lex Buddingh (scriba), 02 - 772 70 23
 e-mail: lex.buddingh@skynet.be
 Paola Vitulano (diaken), 0478 - 60 78 79
 Eugène Kitoko (diaken), 0485 - 02 49 12
 Anne Theo Seinen (diaken), 0495 - 71 97 49

Wijkcontactpersonen 2025

Centrum West

Antoinette Panhuis, 02 - 230 52 22

Noord

Annemarie Haverkorn, 02 - 460 42 86

Noordoost

Jacqueline Bastiaens, 02 - 767 67 35

Zuid

Jart Voortman, 02 - 358 57 29

Oost

Lieve de Geus-Everaert, 02 - 660 53 33

Erik Berghuis, 0497 - 06 51 25

Zuidoost

Janneke Wilbrenninck-van Oldenborgh,
02 - 687 63 91

Joke Bronkhorst, 02 - 687 91 92

Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk (tot 12 jaar): Janneloes Bouman,
0472 - 92 06 09

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman,
02 - 358 57 29

Catechese: ds. Judith van Vooren,
0473 - 75 31 49

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
 Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Predikanten

regio Brussel: ds. Douwe Boelens
 (verantwoordelijk uitgever)
 Telefoon: 0474 - 47 32 43
 e-mail: dsdouweboelens@gmail.com

**regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Overijse: ds. Judith van Vooren**

Telefoon: 0473 - 75 31 49
 e-mail: jvanvooren7@gmail.com

Kerkelijk bureau en koster

Mark van Wechem
 02 - 512 03 67
 e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be
 Het kerkelijk bureau is gesloten op maandag
 en dinsdag.

Dagelijks Bestuur

Bert Kuypers (voorzitter), 056 - 20 54 39
 Mark de Geus (penningmeester),
 02 - 660 53 33

Commissaris gebouwen

Theo Orie, 02 - 466 54 90

Archivaris

Wim De Hertogh, 02 - 267 66 76

Vrijwillige bijdragen

Ingrid De Hertogh-Vercruyse, 02 - 251 59 30

Bankrekeningnummers

(altijd op naam van Protestantse Kerk
 en BIC: KREDBEBB)

Zondagse collectes

BE22 7330 6608 7847

Vrijwillige bijdragen

BE22 4331 1627 6147

Diaconie: BE42 7350 3273 4454

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
 BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071