

Protestantse Kerkbrief



Tweemaandelijks blad van de Protestantse Kerken in en rond Brussel

Verenigde Protestantse Kerk in België

ProFest!

AKV/RANA

14 mei 2026

Deuren & ontvangst 9.30u /
programma 10.45u - 17.00u

WATT 17
KOELTORENLAAN 9
HEUSDEN-ZOLDER

ONTMOETING
GESPREK
VERBINDING
UITWISSELING
GEZELLIG SAMENZIJN

Afgiftekantoor:
Brussel de Brouckère
Erkenningsnummer: P 910493
Tweemaandelijks

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

- **Woorden voor het geloof**
- **Aansluiting bij 'Wijdekerk'**
- **Gaan dieren naar de hemel?**

Colofon

De Protestantse Kerkbrief

is het blad van de Protestantse Kerken in en rond Brussel.

Het verschijnt een zestal keren per jaar.

E-mailadres: kerkbrief@gmail.com

Verantwoordelijke uitgever:

ds. Douwe Boelens

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl.

Reacties zijn altijd welkom!

Uiterste inleverdatum voor de kopij

Kerkbrief juni en juli 2026:

maandag 11 mei 2026

Voorpagina

Op Hemelvaartsdag, 14 mei 2026, wordt 'ProFest' gehouden in Heusden-Zolder. Meer informatie vindt u op pag. 14.

Wijdekerk



wij staan vermeld op
www.wijdekerk.nl



Agenda



- Zondag 12 april na de kerkdienst: Buitengewone Ledenvergadering
- Maandag 20 april, 14.30 uur: Bijbelkring in Wemmel
- Dinsdag 21 april, 19.30 uur: Kerkenraadsvergadering
- Zaterdag 25 april, 19.30 uur: Taizégebed in Dilbeek
- Zondag 26 april, 11.30 uur: Vergadering van vzw Guido de Brès
- Maandag 11 mei, 20.00 uur: Dagelijks Bestuur
- Dinsdag 12 mei, 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering
- Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, 10.45 tot 17.00 uur: ProFest in Heusden-Zolder
- Zaterdag 16 mei, 19.30 uur: Taizégebed in Dilbeek
- Maandag 18 mei, 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering via Zoom
- Zondag 24 mei: Pinksteren
- Woensdag 27 mei, 18.00 uur: Vergadering CIB in 'Chapel for Europe'
- Zondag 31 mei: twee kerkdiensten + 15.00 uur, Nationale Inzegeningsdienst in Charleroi
- Dinsdag 2 juni, 19.00 uur: Kerkenraadsvergadering



Kerkdiensten Protestantse Kerk Brussel

Zondag 12 april, 2^{de} van Pasen

Gemeentevergadering na de dienst

Voorganger: Francis Van De Walle

Muziek: Raymond Auquier

Collectes: VPKB + Kerk

Zondag 19 april, 3^{de} van Pasen

Voorganger: Josee Lenaerts

Muziek: Anna Rusakova

Collectes: Kerk & Wereld + Kerk

Zondag 26 april, 4^{de} van Pasen

Dienst van Schrift en Tafel

+ bevestiging ambtsdrager

Voorganger: ds. Douwe Boelens

Muziek: Raymond Auquier

Collectes: Diaconie + Kerk

Zondag 3 mei, 5^{de} van Pasen

2^{de} van Veertigdagentijd

Voorganger: Jet Weigand

Muziek: Lenaart T'jollyn

Collectes: VPKB + Kerk

Zondag 10 mei, 6^{de} van Pasen

3^{de} van Veertigdagentijd, moederdag

Voorganger: ds. Anne Kooi

Muziek: Raymond Auquier

Collectes: Kerk & Wereld + Kerk

Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag

ProFest in Heusden-Zolder

Zondag 17 mei, 7^{de} van Pasen

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Douwe Boelens

Muziek: Anna Rusakova

Collectes: Diaconie + Kerk

Zondag 24 mei, Pinksteren

Voorganger: ds. Douwe Boelens

Muziek: Raymond Auquier

Collectes: Protestantse Solidariteit + Kerk



Zondag 31 mei, Trinitatis

Ook dienst in Kapel Zavelenborre, 11.00 uur

Voorganger: N.N.

Muziek: Nafthali Tollenaar

Collectes: Diaconie + Kerk

Zondag 7 juni, 1^{ste} na Trinitatis

Voorganger: Luc Nijs

Muziek: Anna Rusakova

Collectes: VPKB + Kerk

Geloofsbelijdenis



Op zondag 15 maart, de vierde zondag van de 40-dagentijd, deden vier mensen 'Belijdenis van hun Geloof' in onze kerkgemeenschap. Deze vier mensen zijn: Marije Kooij, Sandra De Vulder, Tomas de Jong en David Blezer. Het was een indrukwekkende dienst met teksten en liederen, voorbereid door de vier leden van de catechesegroep. Sandra De Vulder zong een aangrijpende vertolking van het lied 'Nearer, my God, to Thee', maar ook de andere liederen, zoals 'Worthy is the Lamb' waren zorgvuldig door de vier bijeengebracht. De tekst van hun Geloofsbelijdenis is hieronder te lezen.

Samen willen we ons geloof in God tot uitdrukking brengen.

Het geloof in God speelt zo'n belangrijke rol in ons leven, dat we ons daarover op een passende manier willen uitspreken. We worden hierin door niets en niemand gedwongen, dan door onze eigen innerlijke overtuiging.

Het uitspreken van ons geloof is geen eindpunt, maar een deel van de reis die we maken.

We ervaren in onze wens om ons geloof te belijden een 'wedergeboorte' om een woord uit Johannes 3:3 te gebruiken: een begin van ons leven binnen deze christelijke geloofsgemeenschap.

Jezus Christus is voor ons de centrale gestalte in ons geloof. Samen met de schrijvers van de Evangelieën herkennen we in zijn persoon, in wat Hij zei en deed, God zelf en tegelijkertijd onze broeder en medemens. Zijn boodschap voor de mensen van zijn tijd vatten we daarom op als een boodschap voor ons in de tijd van nu. Hij roept ons vandaag op om te leven volgens de regels van Gods koninkrijk.

We ervaren de aanwezigheid van God in ons leven als rust, kracht en inspiratie. We herkennen en dragen daarin de heilige Geest die ons door God gegeven is: een kracht om een leven te leiden ten dienste van God, onze medemensen en van de hele schepping.



In ons geloof zijn we niet alleen. Het is als een reis die we afleggen met andere mensen, en waarop we elkaar nodig hebben om verder te kunnen trekken. We doen een beroep op God dat "Hij ons met zijn wegen vertrouwd maakt", zoals we in Psalm 25:4-5 kunnen lezen. We zien daarin een oproep om elkaar met raad en daad bij te staan als iemand van ons hulp of bemoediging nodig heeft.

Soms ervaren we in ons leven een "dal vol schaduwen van de dood", zoals Psalm 23:4 het verwoordt. We geloven dat God ook dan bij ons is, en dat we elkaar juist dan nodig hebben.

We ervaren Gods Geest juist in de tijden waarin we door moeilijkheden gaan.

We hebben gekozen voor de protestantse richting binnen het christendom, omdat we ons hierin thuis voelen. Tegelijkertijd weten we dat we door het geloof in Vader, Zoon en heilige Geest verbonden zijn met de wereldwijde kerk van Jezus Christus en ook met mensen buiten onze eigen geloofstraditie.

We zien in de kerk van Jezus Christus *“een lichaam dat uit veel leden bestaat”*, zoals we kunnen lezen in 1 Korintiërs 12:12. We geloven dat alle mensen van God specifieke gaven gekregen hebben, waarmee ze iets waardevols bijdragen aan het lichaam waarvan ze deel uitmaken.

Juist mensen die door anderen geminacht worden, worden door God als waardevol aangemerkt, zoals 1 Korintiërs 1:27 het zegt. Binnen de geloofsgemeenschap willen we respect tonen voor alle mensen, ongeacht al hun hoedanigheden.

Wij hebben besloten om leden te willen zijn van de lokale en van de wereldwijde geloofsgemeenschap. Wij willen bijdragen aan liefde en respect voor God, voor onze medemensen in al hun verscheidenheid en voor de schepping die God aan onze zorgen heeft toevertrouwd.

Moge Gods zegen op ons allen zijn gedurende onze trektocht naar zijn Koninkrijk. Amen.

*Marije Kooij, Sandra De Vulder,
Tomas de Jong en David Blezer*

Wouter Bos: *‘De breekbaarheid van ons bestaan’*

Ons leven ligt in kwetsbare handen,
gevormd door dagen die komen en gaan.
Wat sterk leek, werd soms broos,
wat vanzelf sprak, werd kostbaar.

Wij hebben geleerd dat niet alles blijft:
gezondheid niet, zekerheid niet, tijd niet.
En juist daarin groeide het besef
hoe zorgvuldig het leven vraagt om aandacht.

De jaren maakten ons niet alleen ouder,
maar ook zachter.

Wij weten nu hoe breekbaar vreugde is
en hoe nabij verlies kan komen.

Toch was er leven om te delen,
nabijheid om te ontvangen,
vriendschap en liefde van familie die bleef,
ook wanneer woorden tekortschoten.

Ieders levensverhaal heeft zijn eigen vorm
gekregen,
en ook wat anders liep of anders gekozen
werd,
mag hier meetellen en rust vinden.

Wat wij hebben geleefd, dragen wij mee
als dankbare herinnering.
Wat ons nog gegeven wordt,
ontvangen wij dag voor dag.

En in die breekbaarheid
vinden wij geen leegte,
maar vertrouwen: dat ons leven,
hoe kwetsbaar ook,

gedragen wordt in Gods liefde:
Je leven mag rusten,
precies zoals het nu is,
in een liefde die je niet loslaat.

Toelichting bij het gedicht *‘De breekbaarheid van ons bestaan’*

Dit gedicht is geschreven met u in gedachten, als oudere kerkbroeder of zuster, die terugkijkt op een leven dat geleefd is en dat nog steeds geleefd wordt, dag na dag.

Het verwoordt iets van wat velen herkennen: dat het leven kwetsbaarder wordt en dat wat ooit vanzelfsprekend was, kostbaar is geworden.

De Bijbel verwoordt dat eenvoudig:
“De mens – zijn dagen zijn als het gras.”
 (Psalm 103:15)

Misschien merkt u dat het lichaam niet meer alles kan, dat de dagen anders verlopen dan vroeger, of dat de kring om u heen kleiner is geworden. Het gedicht wil daar geen oordeel over uitspreken en geen oplossing bieden, maar erkennen dat dit bij het leven hoort. In dat erkennen klinkt een oud gebed mee:

“Leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart verkrijgen.” (Psalm 90:12)

Tegelijk spreekt het gedicht ook over wat de jaren hebben gebracht. Niet alleen verlies, maar ook verzachting. Er kan meer aandacht zijn gekomen voor wat werkelijk telt, meer mildheid voor uzelf en voor anderen. De Schrift noemt dit wijsheid die groeit met de jaren:

“De grijsheid is een sierlijke kroon.”
 (Spreuken 16:31)

Het gedicht spreekt steeds in *“wij”*.

Daarmee wil het zeggen dat u er niet alleen voor staat. Ook als u minder vaak in de kerk kunt zijn, blijft u deel van de gemeenschap. Verbondenheid kan verschillende vormen aannemen, en ook wanneer die anders wordt beleefd of soms ontbreekt, blijft uw leven gezien en gedragen.
“De HEER is nabij de gebrokenen van hart.” (Psalm 34:19)

Wat achter u ligt, mag er zijn zoals het was. Wat voor u ligt, hoeft u niet te overzien. Het mag ontvangen worden, dag voor dag.

“Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt.”
 (Psalm 118:24)

Het slot van het gedicht spreekt over Gods liefde. Niet als uitleg van alles wat moeilijk is, maar als dragende grond. Zoals de Bijbel het eenvoudig zegt:

“God is liefde.” (1 Johannes 4:8)

In die liefde mag ieder leven rust vinden — ook het uwe, met alles wat kwetsbaar is.

Wouter Bos

Protestantse Kerk Brussel op Wijdekerk.nl

Onze kerk wil een open, gastvrije en hartelijke kerk zijn. Dit betekent dat onze deur openstaat voor iedereen, ongeacht achtergrond of geaardheid. Wij willen dit graag laten zien en de drempel om onze kerk binnen te gaan verlagen. De Kerkenraad heeft daarom besloten om onze kerk te vermelden op de website **Wijdekerk.nl**.

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-persoon of nauw betrokken bij de LHBT+-gemeenschap. Op hun website van kun je een kaart vinden met kerken in Nederland en daarbuiten die zich hebben aangemeld en die zichtbaar zijn, met hun beleid ten opzichte van de LHBT+-gemeenschap, om het zoeken naar een passende kerk te vergemakkelijken.

De Protestantse Kerk Brussel staat nu ook op de kaart van Stichting Wijdekerk.nl. Andersom staat op onze website nu een logo dat aangeeft dat onze kerk vermeld staat op Wijdekerk.nl. De Kerkenraad zou graag op onze website nog duidelijker de openheid van onze kerk naar voren brengen en denkt hier samen met een aantal gemeenteleden verder over na.

Wie weet, maken deze initiatieven geïnteresseerden wel nieuwsgierig om naar onze kerk te komen. Wij proberen bezoekers altijd al hartelijk te verwelkomen, onder andere met een welkom bij de deur. De kerkenraad hecht hieraan en hoopt dat u allen nieuwe bezoekers een warm welkom wilt blijven bieden in onze kerk!

In memoriam Wim De Hertogh



Op 20 december 2025 is **Wim De Hertogh** overleden. Wim De Hertogh was op 28 februari 1941 geboren; hij is dus 84 jaar oud geworden.

In de kerkgemeenschap waren we erg op hem gesteld. Hij was een rustige en vriendelijke man, met wie je een goed gesprek kon voeren.

In de kerk was hij vooral bekend om het feit dat hij vele jaren in de functie van archivaris actief is geweest. Hij deed dat met grote inzet. Op de dagen dat hij daarvoor in de kerk was, was hij te bereiken voor een praatje. Historische onderwerpen hadden zijn belangstelling, en zeker ook de geschiedenis van de (protestantse) kerken in België. Hij kon het dan ook niet altijd goed begrijpen als niet alle documenten tijdig in het archief werden binnengebracht.

Hij zag zijn functie groots; het liefst zou hij een groot, digitaal archief hebben aangelegd.

Hij laat een groot gemis na. Natuurlijk: we missen onze integere en toegewijde archivaris – en het zal niet gemakkelijk worden om iemand te vinden die die functie van hem kan overnemen.

Maar veel belangrijker is dat we hem als levend lidmaat van onze kerk zullen missen, als geloofsbroeder, als de familieman die hij was. Zijn vrouw Marie-Anne, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die van hem hielden wensen we van harte kracht vanuit de zegen die hij voor ons allen betekende.

ds. Douwe Boelens

In memoriam Harry Dille



Harry Dille (of eigenlijk: **Henricus Willebrordus Dille**) is van ons heengegaan op 30 januari 2026. Hij was in 1939 geboren, is 87 jaar geworden.

Harry en Carla hebben samen veel voor de kerkgemeenschap betekend. Harry was vooral iemand van de praktische oplossingen. Hij werd dan ook soms 'handige Harry' genoemd – en die kwaliteit heeft hij ten volle benut in het belang van anderen. In de Diaconie konden ze een beroep op hem doen als er ergens geklust moest worden, zoals reparaties aan woningen. Hij kon het en hij deed het.

En hij deed het met een opgeruimd hart. Veel gemeenteleden herinneren zich hem om de vrolijkheid en de grapjes die hij uit zijn mouw kon schudden.

Over het geloof was hij overigens behoedzaam; hij wilde dan ook niet dat zijn afscheid een 'kerkdienst' genoemd werd, en ook niet dat de woorden van de voorganger een 'preek' genoemd zouden worden. Hij hield duidelijk niet van grote woorden als het over geloofsinhouden ging.

Hij wilde vooral dat alles wat er gezegd zou worden voor iedereen te verstaan zou zijn. En hij vond een paar Bijbelgedeeltes die hij daarvoor geschikt vond: Prediker 3 en Psalm 23.

We wensen Carla en hun dochter Chantal met haar gezin veel kracht toe in de tijd zonder man en vader die voor hen ligt. Mogen ze troost vinden in de kring van hun familieleden en vrienden.

ds. Douwe Boelens

“Gaan dieren naar de hemel?”

*Een van onze gemeenteleden, Patrick M.,
stuurde onderstaande tekst in ter overdenking van bovenstaande vraag.*

Beste lezer,

De vraag of onze dieren naar de hemel gaan, wordt vaak gezien als een wat sentimentele, onbelangrijke of theologisch irrelevant vraag. Toch raakt ze aan het hart van ons geloof: Gods liefde voor alles wat Hij geschapen heeft.

De Bijbel geeft ons hierover geen pasklaar antwoord of een streng sluitend dogma, maar wel een troostrijke denklijn die ons uitnodigt om na te denken over Gods grote barmhartigheid. In deze brief verkennen we samen, stap voor stap, wat de Bijbel ons hierover te zeggen heeft.

De eerste vaststelling is eenvoudig maar beslissend: volgens de Bijbel delen dieren in levensadem en leven zij voor Gods aangezicht, zonder dat dit mens en dier identiek maakt. In het scheppingsverhaal worden dieren meermaals aangeduid als *‘levende wezens’*, in het Hebreeuws *nefesh chayyah* (levensadem), exact dezelfde uitdrukking die gebruikt wordt voor de mens (Gen. 1:24; 2:7). Dit herinnert ons eraan dat het leven geen bezit is van het schepsel, maar een voortdurende gift van de Soevereine Schepper, die in Zijn vrijheid besluit wat Hij in het leven roept en bewaart. Dat betekent niet dat mens en dier identiek zijn, maar wel dat dieren geen levenloze objecten zijn.

Zij leven door God, ontvangen hun adem van Hem en bestaan niet los van Zijn wil. Vervolgens stelt zich de vraag naar hun lot na de dood. Hier is de Bijbel opvallend terughoudend. In Prediker 3:19-21 wordt expliciet erkend dat mens en dier hetzelfde lot delen wat betreft sterfelijkheid, en dat de mens niet weet wat er met de geest van het dier gebeurt.

Deze tekst is geen ontkenning, maar een bewuste openheid. De Schrift weigert hier een definitieve uitspraak en nodigt uit tot bescheidenheid.

Toch zwijgt de Bijbel niet over de toekomst van de schepping als geheel. Wanneer zij spreekt over Gods uiteindelijke herstel, worden dieren expliciet inbegrepen.

In Jesaja 11: 6-9 wordt de messiaanse vrede beschreven aan de hand van dieren die samenleven zonder geweld. In Romeinen 8: 19-22 zucht niet alleen de mens, maar *“de hele schepping”* in afwachting van verlossing.

Gods einddoel is dus niet alleen mensgericht, maar omvat heel de schepping.

Op dit punt ontstaat de kernvraag: hoe denken we over Gods vrije zorg en bewaring, en welke woorden helpen ons daarbij?

In de Schrift zien we hoe God vrij en persoonlijk bewaart wat Hij kent en liefheeft. Abraham wordt geroepen, Israël wordt gedragen, niet omdat zij beter zijn, maar omdat God het wil. Deze denklijn helpt ons Gods handelen relationeel te begrijpen, niet als een systeem van verdienste, maar als vrije bewaring die voortkomt uit Zijn ontferming.

De Bijbel zelf reikt hiervoor Bijbelse beelden aan die geen model vormen voor het hiernamaals, maar Gods concrete betrokkenheid bij dieren zichtbaar maken.

In Genesis 6-9 worden dieren niet collectief gered, maar meegenomen en opgenomen in de ark. Dit beeld wil geen regel voor Gods toekomst vastleggen, maar laat zien dat Zijn handelen ook dieren concreet kan insluiten.

Dat is geen natuurwet, maar een daad van bewarende keuze.

In Numeri 22 wordt een dier, de ezel van **Bileam**, op een unieke manier betrokken in Gods spreken.

Dieren verschijnen hier niet als decor, maar als concrete deelnemers in Gods handelen.

Deze denklijn bereikt haar scherpste formulering in het slot van het boek Jona.

In Jona 4: 9-11 confronteert God de profeet met zijn beperkte begrip van ontferming. Jona heeft medelijden met een plant die hem schaduw gaf en even snel verdween. God antwoordt dat Hij dan des te meer medelijden mag hebben met Ninevé, een grote stad vol mensen *“die hun rechterhand niet van hun linkerhand onderscheiden”*, en, zo voegt Hij expliciet toe, *“en met ook veel vee”*.

Dit detail is theologisch belangrijk.

Het vee wordt niet genoemd als economisch middel of als bijzaak, maar als zelfstandig deelgenoot van Gods ontferming. Hier spreekt God niet alleen als verbondsgod, maar als Schepper van alles wat leeft. Zijn barmhartigheid wortelt in schepping zelf, niet uitsluitend in morele verantwoordelijkheid. Daarmee wordt duidelijk dat Gods zorg zich uitstrekt tot levende wezens die geen moreel oordeel dragen.

Vanuit dit perspectief kunnen we spreken over Gods vrije bewaring. Niet als een systeem van beloning en straf, maar als Zijn persoonlijke keuze om te bewaren wat Hij kent en liefheeft. Dit betekent niet dat alle dieren automatisch “naar de hemel gaan”, maar evenmin dat zij principieel uitgesloten zijn. Gods zorg werkt niet als een anoniem systeem, maar als persoonlijke bewaring van wat Hij kent en liefheeft.

Tegelijk vraagt deze denklijn om nuance.

In de klassieke theologie wordt Gods handelen vaak beschreven in termen van roeping en verantwoordelijkheid. Dieren dragen echter geen morele zending en geen schuld. Daarom ligt het hier meer voor de hand te spreken over bewaring, erkenning of opname in Gods herschepende trouw.

Romeinen 8 spreekt immers over verlossing van de schepping, maar niet over oordeel binnen de schepping. Wat we uit de Bijbel kunnen halen, is een prachtige, duidelijke boodschap: God kent onze dieren, Hij zorgt voor hen en Hij sluit ze niet uit van Zijn toekomst. Hij ziet ze niet als levenloze gebruiksvoorwerpen, maar als gekende, levende wezens.

De openheid die de Bijbel hier laat, is geen onzekerheid, maar juist een uitnodiging om Gods liefde niet te begrenzen.

De vraag *“Gaan de dieren naar de hemel?”* kunnen we daarom niet met een simpel *“ja”* of *“nee”* beantwoorden, alsof het een wet is.

Maar we kunnen wél in geloof dit zeggen: Omdat de hemel de voltooiing is van Gods liefdevolle schepping, en niet enkel een beloning voor menselijk gedrag, is het een hoopvolle gedachte dat ook onze dieren daar een plaats kunnen hebben.

Niet omdat ze er recht op hebben, maar puur uit genade. Niet omdat wij het eisen, maar omdat God oneindig barmhartig is voor álles wat Hij heeft gemaakt.

In die zin is deze vraag geen bijzaak, maar een mooie toetssteen voor hoe ruim wij durven te denken over Gods grenzeloze liefde.

Patrick M.



Groener geloven

Onder deze titel willen we in de Kerkbrief regelmatig iets doorgeven dat verband houdt met de zorg voor de Schepping: klimaat, biodiversiteit en duurzaamheid. Deze keer een bijdrage van Anne Theo Seinen, al jarenlang een geëngageerd lid van onze kerk. Hij maakte in het verleden regelmatig deel uit van de kerkenraad als diaken. En sinds enige tijd is hij opnieuw diaken.

Interview met Anne Theo Seinen

Op welke manier ben jij betrokken bij de zorg voor de Schepping/klimaat/biodiversiteit?

Biodiversiteitsbeleid is mijn werk. Ik vertegenwoordig Europa bij internationale onderhandelingen, bijvoorbeeld in het kader van de Conventie voor Biologische Diversiteit. Veel werk zit in het coördineren binnen de Europese Commissie en met de EU Lidstaten.

Speelt je geloof/christen-zijn hierbij een rol?

Niet direct – als ambtenaar ben je natuurlijk neutraal en bij de onderhandelingen speelt de godsdienstige achtergrond geen rol.

Waarom word jij vooral geïnspireerd?

Onderhandelingen gaan doorgaans traag en moeizaam, en het beleid om het verlies aan biodiversiteit te stoppen schiet nog steeds schromelijk tekort, maar tegelijkertijd gebeurt er veel en zijn er veel mensen, zowel bij de overheden als daarbuiten, die zich inspinnen.

Vind je het belangrijk/zinnig dat de kerken aandacht besteden aan klimaatverandering, biodiversiteit, duurzaamheid? Zo ja, waarom? Waarom niet?

Ja, natuurlijk. De natuur, de aarde en al die haar bewonen, dit alles is zo ongelooflijk mooi en essentieel. Onmogelijk om dit los te zien van onszelf en de Eeuwige.



Is dit ook een diaconale opdracht of zou dit zo moeten zijn?

Natuurlijk. Zo'n 20 jaar geleden hadden we in onze kerk al een project waarbij we met z'n allen onze ecologische voetafdruk verkleinden. Een grote tekening van die voetafdruk stond voorin de kerk. Voor kleine en grote persoonlijke acties kregen de gemeenteleden een stickertje en daarmee hebben we een groot deel weggepakt. Er kwam een vredesduif tevoorschijn!

Hoe is de praktijk in onze gemeente? Komt de 'Zorg voor de Schepping' voldoende ter sprake in en buiten de kerkdiensten?

Volgens mij is een groot deel van onze gemeente zich terdege bewust van de noodzaak om de aarde te beschermen

en het thema komt regelmatig op in de diensten en in gesprekken bij de koffie en elders. Maar misschien heb ik een onvolledig beeld? Hoe dan ook, belangrijk om elkaar te blijven inspireren ook op dit vlak, want er moet nog heel veel gebeuren/veranderen.

Ken jij in je omgeving positieve voorbeelden, die hoop geven?

Brussel en veel andere steden zijn veel groener geworden de afgelopen jaren. Veel mensen planten bomen of bloemen, zetten zich in voor een stukje groen, vaak in solidariteit met anderen.

Er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten via natuurorganisaties (maar er zijn altijd nog meer welkom). Veel mensen eten geen of minder vlees, vliegen niet of minder. Veel bedrijven maken een analyse van hun impact op en afhankelijkheid van gezonde ecosystemen. De transitie weg van fossiele brandstoffen is in volle gang. Maar de overheid heeft ook een belangrijke rol, want vrijwillige acties volstaan niet. Het is belangrijk dat de prijzen van alles wat we kopen de daadwerkelijke milieukosten weerspiegelen, en dat overheden natuurbeleid integreren in alle sectoren van de economie.



Wat betekent voor jou *Groener geloven*?

Samen belijden dat naastenliefde ook liefde voor de planeet vereist, en dat samen proberen na te leven.

Heb je nog een groene tip?

Het zonnelied van **Sint Franciscus**, *Almachtige verheven Heer, broeder zon, zuster maan* etc. Met heel veel halleluja's. Heel goed zingbaar bij het onkruid wieden, op de fiets of onder de douche. Lied 400 uit het oude *Liedboek voor de Kerken* (https://kerkliedwiki.nl/Almachtige,_verheven_Heer#Tekst).

Wat wil je nog kwijt?

Iemand die mij bijzonder inspireert was (en is) **Jane Goodall**, de onderzoekster naar het gedrag van chimpansees die de kijk op dieren fundamenteel heeft veranderd. Op internet zijn veel wijze en mooie filmpjes te vinden over omgaan met de natuur.

Met dank aan Anne Theo Seinen

Zonnelied

Almachtige verheven Heer, halleluja,
aan U behoort de lof en eer, halleluja,
Wie kan u loven als Gij zijt, halleluja,
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja,
ons leven staat in haar beheer, halleluja,
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja,
en bonte bloemen overal, halleluja,
Halleluja, halleluja, halleluja.

(Naar Franciscus van Assisi (1181/1226))



Predikant voor Protestantse Kerk Brussel - WOTO

*De Protestantse Kerk Brussel/Wezembeek-Oppeem, Tervuren, Overijse (WOTO)
is op zoek naar een **Predikant**.*

Functieomschrijving

Als kerk in de wereld willen wij getuigen van de hoop die in ons leeft en willen we ons engageren in de dienst aan God, aan elkaar en aan de wereld. Wij zoeken een actieve en enthousiaste gemeentepredikant voor het grondgebied Wezembeek-Oppeem, Tervuren en Overijse (WOTO) aan de oostkant van Brussel.

De predikant is verantwoordelijk voor het pastoraat in WOTO en woont er ook.

De Protestantse Kerk Brussel (PKB) is een samenwerkingsverband van de eerdere, wettelijk erkende Hervormde en Gereformeerde kerken. Het is een kerk met vele gezichten, midden in de stad. Wij geloven dat er verschillende manieren zijn waarop de kerk er voor de mensen kan zijn. In WOTO willen we als kerk present zijn ook in oecumenische contacten en in diaconale betrokkenheid.

In afwisseling met collega's gaat de predikant met regelmaat voor in kerkdiensten, zowel in de eigen kerk, als in (oecumenische) vieringen elders. De predikant draagt ook bij aan regelmatige wijkbijeenkomsten.

Onze kerk werkt aan het uitbouwen van onze presentie in de wereldstad Brussel. Een deel van de functie zal dan ook bestaan in de samenwerking met organisaties als het *Protestants Sociaal Centrum*, met anderstalige protestantse kerken en de Protestantse Faculteit.

De PKB heeft verder een overeenkomst met de Verenigde Protestantse Kerk Brussel (VPKB) voor het aanstellen van een 'stadspredikant'. Deze functie van stads-predikant staat los van de functie van gemeentepredikant WOTO beschreven in deze advertentie.

Een advertentie voor de stadspredikant is geplaatst en de sollicitatieprocedure loopt op dit moment.

De gemeentepredikant WOTO kan op bepaalde vlakken samenwerken met de stadspredikant.

Profiel van de kandidaat

Wij zoeken een predikant die:

- in het bezit is van een masteropleiding in (protestantse) theologie en/of toegelaten is tot het ambt van predikant in de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) of reeds als predikant werkzaam is in de VPKB.
- gedreven is door een persoonlijke beleving van het christelijk geloof.
- 'een hart heeft' voor mensen en in staat is om de verschillende leeftijdsgroepen aan te spreken.
- visie heeft op de ontwikkeling van de gemeente.
- in staat is om initiatief te nemen en praktisch is ingesteld. Hij/zij kan gemakkelijk contacten leggen en op basis daarvan zijn/haar werkzaamheden verder uitbouwen. Van de kandidaat wordt een flexibele houding verwacht ten opzichte van de taken.
- begrip heeft voor Belgische en Nederlandse eigenheden alsook affiniteit met de Belgische en Brusselse context. Kennis van de Franse en Engelse taal is een pre.
- gebruik kan maken van moderne communicatiemiddelen en sociale media, als ook over een goede mobiliteit beschikt. Het bezit van een rijbewijs is wenselijk.
- een teamspeler is, die in een communicatieve en open sfeer kan samenwerken met collega's, kerkenraad, en andere betrokkenen.

Wie wij zijn

De Protestantse Kerk Brussel/Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse (WOTO) behoort tot de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Het kerkgebouw staat aan de Nieuwe Graanmarkt in het centrum van Brussel. Daarnaast is er in Overijse een plaats van samenkomst in de Kapel van de Zavelenborre.

Wij zijn een pluralistische gemeente, waar respect bestaat voor de verschillende manieren waarop mensen kunnen geloven. Onze leden komen uit België, Nederland en andere landen. Niet alleen in de erediensten maar in al onze kerkelijke activiteiten willen we de verbondenheid met God beleven. We willen een open, gastvrije en hartelijke kerk zijn.

In 2020 hebben wij het 'Visie- en Beleidsplan 2020-2025' aangenomen. De hierin verwoorde beleidsdoelstellingen fungeren nog steeds als leidraad bij de invulling van de rol van onze kerk als geloofsgemeenschap en plek van bezinning, waar verbondenheid, zorgzaamheid, dichtbij en veraf, speerpunten zijn. Onze website, www.protestantsekerkbrussel.be, geeft

verdere informatie over wat er verder leeft in onze gemeente.

Materieel kunnen wij het volgende bieden:

- een basisinkomen zoals gegarandeerd door de Belgische overheid op het niveau van een 'eerste' predikantsplaats;
- een bijwedde overeenkomstig de bepalingen van de VPKB;
- vergoeding van woonlasten en telefoon- en verplaatsingskosten.

Meer informatie over de vacature is verkrijgbaar bij de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. Anne Theo Seinen (anne-theo.seinen@skynet.be) of ten aanzien van de materiële voorwaarden bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, dhr. Bert Kuypers (bert@mymcc.be).

Wie wil solliciteren, kan voor 30 april 2026 zijn/haar motivatiebrief samen met een actueel cv opsturen naar de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr Anne Theo Seinen (anne-theo.seinen@skynet.be). We hopen daarna de procedure in een kort tijdsbestek af te ronden.

*Protestantse Kerk Brussel/Wezembeek-
Oppem, Tervuren, Overijse (WOTO)*

Gemeentenieuws

Kennismaking met Liesbet Van Gysegem

Beste lezer,

Mijn naam is **Liesbet D. Van Gysegem** en in mei start ik als proponent binnen deze gemeente. Dat betekent dat ik mijn theologische opleiding heb afgerond en nu begin aan een proef- en vormingsperiode, als voorbereiding op een definitieve bevestiging als predikant.

Die theologische opleiding volgde ik aan de **Lutheran School of Theology at Chicago** in de Verenigde Staten.

Eerder studeerde ik agogische wetenschappen en wijsbegeerte aan de **Vrije Universiteit Brussel**.



Voordat ik naar de V.S. vertrok, was ik al lid van deze gemeente; in 2012 deed ik hier belijdenis. Het voelt bijzonder om hier nu terug te mogen zijn.

Als proponent wil ik anderen begeleiden om vanuit hun doop te leven. Ik wil samen steeds opnieuw ontdekken dat Christus ons liefheeft, en samen het geloof oefenen in woorden én daden, gevoed door Woord en Sacrament.

In dat werk wil ik vooral goed luisteren naar mensen. Ook in mijn dagelijks leven probeer ik dat te doen.

Dat lukt niet altijd: soms mis ik iets of maak ik fouten. Dan ben ik dankbaar dat ik mag vertrouwen op Gods genade.

In mijn vrije tijd borduur ik graag kruisjessteek en ik hou van reizen, samen met mijn gezin. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen en wij wonen in Anderlecht.

Ik kijk ernaar uit om iedereen beter te leren kennen en hoop jullie binnenkort persoonlijk te ontmoeten.

Vanaf 1 mei (de start van het proponenterschap) kan je me bereiken via mail@pastorliesbet.be of 0456 87 20 06.

ProFest 2026

Elke twee jaar komt de hele VPKB op *Hemelvaartsdag* samen voor een feestelijke dag.

In 2026 is dat op donderdag 14 mei, in Heusden-Zolder.

Het belooft opnieuw een warme en inspirerende ontmoeting te worden, met workshops allerhande, een programma voor kinderen en jongeren, een museumbezoek en nog veel meer. Nadere details zullen volgen.

Dit jaar wordt de dag georganiseerd door ons district Antwerpen-Brabant-Limburg (ABL) en natuurlijk zijn er vrijwilligers nodig voor diverse taken, zoals het klaarzetten van tafels en stoelen, een onthaal team, barpersoneel, kassamedewerkers, keukenhulpen, helpers voor het serveren van de lunch, schoonmaak, en opruimen.

Vele handen maken licht werk: de taken worden ingedeeld in blokken van 1,5 tot 2 uur zodat iedereen ook van de dag kan genieten.

Ook voor het kinderprogramma zijn nog dringend vrijwilligers nodig.

Vrijwilligers kunnen rechtstreeks contact opnemen met Anne Theo Seinen

 anne-theo.seinen@skynet.be

 0495 - 71 97 49



Verenigde Protestantse Kerk in België

ProFest!

AKV/RANA

14 mei 2026

Deuren & ontvangst 9.30u / programma 10.45u - 17.00u

WATT 17
KOELTORENLAAN 9
HEUSDEN-ZOLDER

ONTMOETING
GESPREK
VERBINDING
UITWISSELING
GEZELLIG SAMENZIJN
WORKSHOPS VOOR GROOT EN KLEIN
TIENERS OVER DE TOEKOMST
LEVEN & DOOD, LEVEN NA DE DOOD?
ECOTHEOLOGIE
SCHILDEREN
GODLY PLAY
SAMEN ZINGEN
MUSEUMBEZOEK
WANDELEN

VAN U is de TOEKOMST

www.profest2026.be



Wil je creatief bijdragen: op ProFest komt er een crea-tafel waar de hele dag door zelfgemaakte spulletjes verkocht worden ten voordele van het evenement.

Kortom: zet 14 mei in je agenda, spreek af om samen met anderen te gaan, en geef je op als vrijwilliger op deze feestelijke dag!

De kerkenraad



NBG/Bijbel Basics: “De eerste christenen” (Handelingen 2:41-47)

De eerste christenen

De eerste christenen zijn Joden die geloven dat Jezus de beloofde Messias is. Zij houden zich nog steeds aan alle Joodse wetten, en gaan op zaterdag naar de synagoge. Je kunt hen ‘Joodse christenen’ noemen. Daarnaast komen er ook steeds meer mensen die niet eerst Jood zijn geweest voordat ze in Jezus gaan geloven. Je kunt hen ‘niet-Joodse christenen’ noemen.



nbg Bijbel Basics



De naam ‘christenen’

Christus is een naam of titel voor Jezus: Jezus Christus. Hoor je dat het woord ‘christenen’ lijkt op de naam ‘Christus’? Maar de gelovigen worden in het Nieuwe Testament maar drie keer ‘christenen’ genoemd. Misschien was het eerst wel een soort scheldnaam, en werd hij pas later door de christenen zelf als naam gebruikt.

Samen eten

De eerste christenen komen veel bij elkaar, bijvoorbeeld in de tempel of bij mensen thuis.

Ze delen alles en ze eten samen.

De mensen die rijk zijn, zorgen dan voor mensen die minder geld hebben. Bijvoorbeeld door voor het eten te zorgen.

Als de mensen samen eten, breken ze een brood in stukjes om aan Jezus te denken. Dan denken ze terug aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen at (Lucas 22:14-34). Dat

doen we nu ook nog in de kerk, als we het avondmaal vieren.

Als de mensen samen eten, zitten ze trouwens niet aan tafel.

Ze liggen vaak op matten op de grond!

Contact

Protestantse Kerk Brussel

Lidkerk van de *Verenigde Protestantse Kerk in België*

Kerkenraad

ds. Douwe Boelens, 0474 - 47 32 43
Anita Bultena (moderator), 02 - 734 52 13
Anne Theo Seinen (scriba),
0495 - 71 97 49,
anne-theo.seinen@skynet.be
Peter Dekker,
peterdekker.pkb@gmail.com

Wijkcontactpersonen

Centrum West

Antoinette Panhuis, 02 - 230 52 22

Noord

Annemarie Haverkorn, 02 - 460 42 86

Noordoost

Jacqueline Bastiaens, 02 - 767 67 35

Lex Buddingh, 02 - 772 70 23

Zuid

Jart Voortman, 02 - 358 57 29

Oost

Lieve de Geus-Everaert, 02 - 660 53 33

Erik Berghuis, 0497 - 06 51 25

Zuidoost

Janneke Wilbrenninck-van Oldenborgh,
02 - 687 63 91

Joke Bronkhorst, 02 - 687 91 92

Kinder- en Jeugdwerk

Kinderkerk (tot 12 jaar): Julianna Boelens,
0479 - 65 23 95

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar): Jart Voortman,
02 - 358 57 29

Jongvolwassenen: Julianna Boelens,
0479 - 65 23 95

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Predikanten

regio Brussel: ds. Douwe Boelens

Telefoon: 0474 - 47 32 43

e-mail: dsdouweboelens@gmail.com

regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse: vacant

Kerkelijk bureau en koster

Mark van Wechem

02 - 512 03 67

e-mail: info@protestantsekerkbrussel.be

Het kerkelijk bureau is gesloten
op maandag en dinsdag.

Dagelijks Bestuur

Bert Kuypers (voorzitter), 056 - 20 54 39

Mark de Geus (penningmeester),

02 - 660 53 33

Commissaris gebouwen

Theo Orie, 02 - 466 54 90

Archivaris

vacant

Vrijwillige bijdragen

Ingrid De Hertogh-Vercruyssen, 02 - 251 59 30

Bankrekeningnummers

(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBEBB)

Zondagse collectes

BE22 7330 6608 7847

Vrijwillige bijdragen

BE22 4331 1627 6147

Diaconie: BE42 7350 3273 4454

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)

BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels: BE49 7350 0729 3071