

Maandblad van de Protestantse Kerk Brussel



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Protestantse Kerkbrief



jaargang 32 • nummer 6 • december 2020-januari 2021



AFGIFTEKANTOOR:
BRUSSEL DE BROUCKERE
ERKENNINGNUMMER: P 910493
TWEEMAANDELIJKS

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

Diaconie

In memoriam

Kerstwensen uit Palestina

Kerstverhaal

Inhoud

Agenda

Meditatie	3
Kerkdiensten PKB en Bethlehemkerk	4
Uit de kerkenraad PKB en Diaconie	5
• Eindejaarsactie	5
• Collecte info	6
• Actie Beiroet	6
• Herinnering oproepen	7
• Vaste Vrijwillige Bijdrage	7
• Abonnement Kerkbief	7
• Gemeenteboekje	7
• Kerstbakjes	7
Gemeentenieuws PKB	8
• Verjaardagen en Verhuis	8
• In Memoriam	8
VPKB	10
• Boomplanting	10
• Kerstwensen uit Palestina	11
Wat ik met u zou willen delen	12
Kindernevendienst	13
• Kinderen schrijven aan God	13
• Kerstverhaal	15

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de Protestantse Kerk Brussel.

Redactie

ds. Douwe Boelens, Antoinette Panhuis,
Bram Meertens, Hilde Van Hoorick

E-mailadres

kerkbrief@gmail.com

Druk en lay-out

Drukkerij Colson, Aalst

Voorpagina: "-- en wat, als hij nu werkelijk eens voor je deur zou staan met Kerst? .

Agenda december en januari

Op dit moment kunnen er geen activiteiten plaatsvinden.

We informeren u per e-mail als we weer iets kunnen organiseren.

Lied 444

*Nu daagt het in het oosten
Het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

*De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.*

*Zij die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten-
begroeten 't morgenrood.*

*Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.*

**Uiterste inleverdatum kopij Kerkbrief
februari-maart 2021: zondag 17 januari 2021**

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!



Het verhaal waarmee Lucas zijn Evangelie begint, gaat over twee mensen op leeftijd: Zacharias en Elisabeth. Ze zullen de ouders worden van een kindje dat Johannes heet.

We kennen dat kindje onder de naam waarmee hij later genoemd zal worden: Johannes de Doper. Deze Johannes heeft zichzelf gezien als iemand die in de dienst stond van iemand anders die na hem zou komen, en dat is Jezus. In het verhaal van Lucas reageert Johannes al voor zijn geboorte op Jezus' aanwezigheid, die dan ook nog niet geboren is. Het verhaal van Jezus' geboorte begint volgens Lucas met de komst van Johannes.

Opmerkelijk in het verhaal is dat Zacharias, de vader van Johannes, een tijdlang niet kan praten, nadat hij van de engel Gabriël te horen heeft gekregen dat zijn vrouw Elisabeth en hij een kindje zullen krijgen. Er moet, zou je denken, van alles door hen heen gegaan zijn: blijdschap, maar ook onzekerheid en misschien zelfs schaamte. Is het wel gepast dat oudere mensen nog een kindje krijgen?

Al die gevoelens lijken in het verhaal een rol te spelen - met dan die vreemde complicatie dat de man in het verhaal niet meer kan praten...

Misschien herkennen we in Zacharias' onvermogen om te spreken wel iets van onszelf. Het is alsof we ons ook als kerkgemeenschap op dit moment niet goed kunnen uiten. Al lange tijd hebben we niet meer kunnen samenkomen in onze kerk of op wijkbijeenkomsten, op Bijbelkringen enz. Gelukkig zijn er allerlei hulpmiddelen om ons kerkleven voort te zetten - het 'livestreamen' van kerkdiensten, de telefoontjes en de e-mails, de besprekingen van achter onze computerschermen - maar juist in de tijd van Advent en Kerst zouden we gewoon fysiek samen willen komen. Op dit moment weten we nog niet of dat mogelijk zal zijn. Zoveel lijkt duidelijk, dat zelfs als we met Kerst weer samen kunnen komen in ons kerkgebouw, er nog allerlei restricties zullen zijn.

Hoe gaan we onze adventsdiensten vieren? Ons kinderkerstfeest? Hoe gaan we met Kerst het "Eer zij God in onze dagen" zingen?

In het verhaal van Zacharias en Elisabeth breekt de dag aan, dat hun kindje geboren wordt. Op de dag van zijn besnijdenis wordt vervolgens door familie en vrienden aan Zacharias gevraagd hoe hun zoon moet heten. Elisabeth had dat al lang gezegd, maar ze willen het van de vader horen.

Zacharias neemt dan een 'schrijftablet' - niet te verwarren met onze huidige tablets - en schrijft daar dan de naam van zijn zoon op: "Johannes is zijn naam."

En daarna gebeurt er iets wonderlijks: Zacharias krijgt zijn spraakvermogen terug: "meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt."

Zacharias is niet alleen beroemd geworden door de maanden waarin hij niet heeft kunnen spreken, maar ook door het loflied dat hij gezongen zou hebben, eens hij weer kon spreken en zingen. De 'lofzang van Zacharias' is als Lied 158 nog steeds te vinden in ons Liedboek.

De tablet van Zacharias is eigenlijk een mooi voorbeeld voor ons: dat je soms moet zoeken naar wegen om te communiceren... Dat je creatief moet zijn, en dat je moet strijden tegen het isolement waarin anderen en jijzelf terecht kunnen komen. Die oproep geldt zeker ook voor ons met onze eventuele tablets.



En intussen kijken we samen vooruit naar de dag dat er een einde komt aan onze verstomming, dat we elkaar opnieuw zullen ontmoeten, wie weet, elkaar zullen omhelzen en het uit zullen jubelen van vreugde.

Namens alle medewerkers in de kerk mag ik u allen een hoopvolle Adventstijd, een vreugdevol Kerstfeest en een beloftevol Nieuwjaar toewensen!

"Eer zij God in onze dagen!"

ds. Douwe Boelens

Kerkdiensten PKB en Bethlehemkerk

De diensten beginnen om 10.15 uur

Zolang de Corona-maatregelen gelden is er een gezamenlijke livestream. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld via e-mail berichten van de beide kerken.

Zondag 6 december

Voorganger Bram Meertens
Organist Felix Snyers
Collecte Diaconie

Zondag 13 december

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Lila Monod

Zondag 20 december

**Kinderkerstfeest
samen met de Kindernevendienst**

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Anne-Theo Seinen
Collecte Kerk en Wereld

Kerstdag 25 december

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Anna Rusakova
Collecte Ik help een kind

Zondag 27 december

Muzikale dienst

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Organist Raymond Auquier
Collecte Prot. Sociaal Centrum

Zondag 3 januari

Epifanie

Viering van het H. Avondmaal

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Collecte Diaconie

Zondag 10 januari

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Collecte Kerk en Wereld

Zondag 17 januari

Opening Gebedsweek voor de Eenheid

Voorganger NN
Collecte Prot. Sociaal Centrum

Zondag 24 januari

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Collecte Leprazending

Zondag 31 januari

Viering van het H. Avondmaal

Voorganger Ds. Douwe Boelens
Collecte Diaconie

Gemeenteberichten Anderlecht



Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

De adventstijd is nu bijna gekomen en we zijn weer terug in quarantaine.

Om de gezondheids crisis te beheersen worden we gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Hierdoor moet veel meer vanuit huis worden gedaan dan normaal het geval was. Voor veel mensen is dit jaar daarom een jaar van achter schermen zitten. De manier waarop wij contact hebben met de buitenwereld is nu door internetverbindingen en computers.

Ikzelf merk dat ik, na een dag achter de computer met vergaderingen achter het scherm, mailcontact vanachter het scherm en gesprekken met vrienden achter een scherm, mijn ogen moe beginnen te worden van het felle licht van

het computerscherm. Het gebeurt al snel dat we onze ogen kapot staren op een scherm om nog met anderen te kunnen zijn.

Advent is de tijd dat we vooruitkijken naar Kerstmis, het feest van het licht. Dit is niet zomaar een licht, ons licht is Jezus Christus. Hij is naar de aarde gekomen om ons licht te zijn. Ook in deze tijden dat het buiten steeds donkerder wordt, blijft zijn licht schijnen en anders dan het scherm van een computer, verblindt hij de ogen niet. Ik hoop dat jullie troost en hoop in deze tijd kunnen vinden waaraan we aan Zijn komst denken.

Gods zegen toegewenst,
Bram Meertens

Uit de Kerkenraad PKB

De Kerkenraad kwam in deze periode regelmatig samen (op **15, 22, 29 oktober en 4 en 19 november**). Gezien de situatie vonden al deze bijeenkomsten virtueel plaats (waarvoor wij Bram Meertens willen bedanken die dit alles faciliteerde).

De Kerkenraad heeft onder andere van gedachten gewisseld over het omvangrijke **Visie en Beleidsplan 2020-2025** en meer in het algemeen over het werk dat de werkgroep **Gemeente In Perspectief (GIP)** heeft verricht. De Kerkenraad stemt in met de hoofdlijnen van het beleidsplan. Voor de implementatie is het voor de Kerkenraad belangrijk om te kunnen rekenen op de steun van de brede gemeente en bovendien hoeven niet alle beleidsdoelstellingen tegelijkertijd te worden uitgevoerd. Dit kan ook niet, gezien de beperkte middelen en menskracht waarover de Protestantse Kerk Brussel beschikt.

De Kerkenraad heeft ook gesproken over de **Gemeentevergaderingen** (gehouden op 13 september en 18 oktober). Het verloop van de kerkdiensten en de bijbehorende veiligheidsvoorschriften in COVID-19 tijden was een belangrijk onderwerp. Helaas zitten we sinds zondag 1 november in een nieuwe **gedeeltelijke 'lock-down'** en mogen er geen erediensten meer worden gehouden in onze kerkgebouwen. Er mogen maar een beperkt aantal mensen op één plaats samen zijn. Sinds die zondag zijn steeds een aantal mensen in de Protestantse Kerk Brussel bij elkaar gekomen om een **live-streaming van de eredienst** mogelijk te maken (we werden hierbij technisch goed op weg geholpen door Maurits Heemskerk, waarvoor onze grote dank!) Iedereen kan de dienst thuis beluisteren. Het 'live-streamen' van de diensten was iets anders dan in de vorige 'lock-down' periode toen de diensten tevoren werden opgenomen. De Kerkenraad is bezig om in kaart te brengen welke structurele aanpassingen hiervoor noodzakelijk zijn (voorlopig wordt het geluid gestreamd en is er beperkt beeld maar wellicht zal dit in de toekomst anders zijn).

Ook de **Maandagse nieuwsbrief** van onze voorganger ds. Boelens, is door de Kerkenraad besproken en werd als positief ervaren. Het biedt mogelijkheden om in contact te blijven ondanks de moeilijke tijden.

Gezien de situatie heeft de Kerkenraad ook het pijnlijke besluit moeten nemen om de **Kerkkriebels voorzien voor 15 november uit te stellen**.

De Kerkenraad heeft ook het **bezinningsproces rondom een nieuwe predikant voor Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse (WOTO) opgestart**.

Anita Bultena, scriba PKB

Eindejaarsactie diaconie 2020

Het is al vaker gezegd: we hebben een uitzonderlijk jaar achter de rug, en we zitten er nog midden in.

Wat de financiën betreft zijn er door het wegvallen van de kerkdiensten van half maart tot juli en nu vanaf half november, inkomsten voor de diaconie weggevallen en inkomsten voor de instellingen waarvoor de collectes bestemd zijn.

Als we een vergelijking maken met de inkomsten van 2019 als geheel, dan stellen we vast dat half-november 2020 er een groot verschil is in inkomsten:

Kerkkriebels	gemist € 7345
Collectes diaconie	gemist € 2530
Collectes voor het PSC	gemist € 966

Bij de collectes voor het Protestants Sociaal Centrum (PSC): wij hebben ons als PKB verplicht jaarlijks € 9500 bij te dragen. Voor de eindbalans 2020 van de diaconie maakt dat dus wel wat uit.

Wat betreft de collectes voor specifieke doelen hebben we half november de volgende gemist:

VPKB	4 collectes van de 12
Kerk en Wereld	4 collectes van 10
Kirinda	2 collectes van 3
Protestantse Solidariteit	1 collecte van 3
Vlaams bijbelgenootsch	de enige collecte
ProjOP	de enige collecte
Lila Monod	de enige collecte

Bovendien moeten we nog noemen dat het kerkbezoek vanaf 1 juli door COVID19 beduidend minder was dan voorheen. Dit heeft uiteraard ook invloed op de opbrengsten van de collecten.

We hopen dus dat u bij deze **Eindejaarsactie** 'meer dan het gewone' wilt doen en uw gift wilt storten op de rekening van de Diaconie.

Onze boekhouder is bereid specifieke extra giften op de rekening van de diaconie door te storten. Meldt u er dan duidelijk bij 'Kirinda', 'ProjOP', enz.

Wat ook mogelijk is, is dat u naast uw jaarlijkse eindejaarsgift voor de diaconie, een aanvullende gift doet op dezelfde bankrekening onder vermelding van 'bijzondere doelen'. De diaconie zal de giften die onder deze noemer binnen

komen verdelen onder de instellingen die het afgelopen jaar collectes gemist hebben.

Wij vermelden naast het rekeningnummer van onze eigen diaconie ook de gegevens van het PSC en Protestantse Solidariteit. Grotere giften (van € 40 en meer) aan deze organisaties zijn fiscaal aftrekbaar (voor 60%). Dat maakt het aantrekkelijk om grotere bedragen rechtstreeks te schenken.

- Protestantse Kerk Brussel-Diaconie: BE42 7350 3273 4454, BIC: KREDBEBB
- PSC: BE77 4245 5403 7142, BIC: KREDBEBB (wenst u een fiscaal attest, meldt dit dan in de mededeling)
- Protestantse Solidariteit: BE37 0680 6690 1028, BIC: GKCCBEBB (ook fiscaal aftrekbaar)

Namens de Diaconie,
Jart Voortman

Informatie bij collectes

Collecte voor het Foyer Lilla Monod: 13 december 2020

Deze instelling in Elsene heeft tot doel om tienermeisjes in moeilijke omstandigheden (een breuk met thuis, of weggestuurd zijn van school) op te vangen.



De instelling bestaat al vanaf 1879 en is in de loop der tijden gegroeid. Nu kunnen er 18 meisjes tussen 14 en 18 jaar opgevangen worden. De stichting is erkend door het ministerie van Justitie.

De meisjes leren om te gaan met hun moeilijkheden en zelfstandig te worden. Het belangrijkste is dat het huis een veilige plek is, waardoor hun geschonden vertrouwen weer kan groeien. In veel gevallen brengt het verblijf van de meisjes een ommekeer in hun leven.

Zie verder de website: <https://www.foyerlillamonod.be/>

Collecte voor de Leprazending: 24 januari 2021

Leprazending-België is een autonome Belgische VZW die nauw samenwerkt met The Leprosy Mission (www.leprosymission.org), een internationale christelijke organisatie tegen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Wij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Wij streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen door de gevolgen van deze ziekte.



Leprazending gaat verder dan enkel medische zorg. Wij willen leprapatiënten een nieuw leven bieden, een nieuw geluk. Dat doen we door bijvoorbeeld aangepaste opleidingen te verzorgen, en microkredieten te verstrekken. Onze hulp richt zich zoveel mogelijk op de behoeften van de individuele patiënten.

Leprazending-België VZW werkt samen met het Internationale netwerk van The Leprosy Mission International (TLM-I), dat een tweehonderdtal projecten ondersteunt in meer dan 30 landen in Azië en Afrika. TLM-I heeft ruim tweeduizend nationale en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere ontwikkelingsorganisaties.

Actie voor Beiroet



Op 8 september stuurde onze synodevoorzitter een brief om een hulpactie voor het getroffen Beiroet aan te bevelen.

De inzameling gaat via Protestantse Solidariteit.

De ontploffing van 4 augustus behoort tot de grootste uit de hele menselijke geschiedenis. Naar schatting zijn 350.000 huizen vernield of beschadigd.

Daarbij is er nog een andere ramp: de COVID19 pandemie. Bovendien kampt het land met een gigantische inflatie door financieel wanbeheer. In juni bedroeg de inflatie 90%!

De gelden die ingezameld worden, zijn bestemd voor het project **Beiroet Hoop** van de **Compassion Protestant Society (CPS)**, de diaconale arm van de **Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon**.

Op 21 september had ik een telefonisch gesprek met de eindverantwoordelijke voor dit project: Georges Ziadeh. Het doel is om 1000 families te helpen bij het herstellen of wederopbouwen van hun huis. Deze families krijgen elk \$ 1000 om hun huis in orde te brengen. Een professioneel team van bouwkundigen houdt toezicht op de werken. Het is toegestaan om tot 25% van het bedrag aan nog urgentere noden te besteden. Alleen de echt behoeftigen komen in aanmerking voor deze hulp.

In het project onderscheidt men de volgende doelgroepen:

- leden van de protestantse gemeenschap.
- leden van andere kerkgenootschappen
- families die doorgegeven worden door het Rode Kruis.

Op het ogenblik is men al begonnen met het ondersteunen van 100 gezinnen.

Ik denk dat er veel reden is om vertrouwen te stellen in het project van CPS.

Men wil de toevertrouwde middelen goed beheren en in alles transparant zijn. De organisatie en opzet zijn doordacht.

De actie in onze kerk, in de doos onderaan de trap van sept tot oktober en via overschrijvingen, heeft € 900 opgebracht. Dank!

*namens de diaconie, Jart Voortman
jartvoortman@hotmail.com*

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020, herinnering

*Ranken zijn er vele, Eén is de stam,
Wij zijn één in Christus.*

Voor wie dit nog niet gedaan heeft: mogen wij u nog eens vriendelijk vragen een vrijwillige bijdrage te overwegen? Een storting vóór midden december maakt de administratie makkelijker, waardoor uw gift nog dit huidige jaar kan verwerkt worden. Voor uw gemak herhalen wij het rekeningnummer:

Op naam van 'Protestantse Kerk Brussel'

IBAN: BE22 4331 1627 6147

BIC: KREDBEBB

Mocht u onlangs onze kerk gesteund hebben, dan danken wij u hiervoor.

Elke financiële bijdrage is ieder jaar van cruciaal belang voor de kerk. Dit jaar is deze meer dan nodig door het uitval- len van de wekelijkse collecte tijdens de kerkdienst in de lockdown.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ondergete- kende te contacteren.

*Ingrid De Hertogh-Vercruyse
02/251 59 30 ingrid@dehertogh.com*

Herinnering abonnement op de Kerkbrief

Bij nazicht blijkt dat enkelen het abonnement voor dit jaar 2020 nog niet betaald hebben.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te willen rege- len (uiterlijk 15 december)?

Op naam van 'Kerkbrief'

IBAN: BE41 4331 1482 7110

20 euro/jaar (België); 30 euro/jaar (buitenland)

Zou u zo vriendelijk willen zijn uw antwoord mij uiterlijk midden december via mail (bij voorkeur) of per telefoon door te geven?

Email: ingrid@dehertogh.com Tel: 02/251.59.30

Mocht u onlangs uw betaling reeds gedaan hebben, dan danken wij u daarvoor.

*Namens de Kerkbrief-administratie
Ingrid De Hertogh-Vercruyse*

Allerlaatste oproep Gemeenteboekje

We willen graag in december het nieuwe Gemeenteboekje klaar hebben. Dus een laatste oproep:

- Hebt u al een gemeenteboekje? Wilt u controleren of de gegevens juist zijn.
- Wilt u geschrapt worden? Laat het ons weten.
- Hebt u geen gemeenteboekje en wilt u erin staan? Geef dan uw de gegevens, die u qua contact vermeld wilt zien: adres, telefoon, e-mail.

Uw informatie per omgaande graag opsturen naar de kerk.

Om privacy redenen ontvangen alleen de personen die zichzelf gemeld hebben het nieuwe gemeenteboekje. Dank aan allen die al gereageerd hebben.

Uit de Pastorale Raad

Kerstbakjes

Zoals elk jaar maken leden van de pastorale raad kerstbak- jes voor ouderen en zieken en schrijven zij de kerstkaarten. Dit jaar doen ze dat op donderdagmorgen 10 december om 10 uur.



Helpende handen voor de kerstbakjes zijn welkom. Het is altijd een gezellige bezigheid. Soep en broodjes na affloop! Wilt u zich melden bij Jacqueline Bastiaens voor meer infor- matie. Telefoon: 02 767 67 35.

Indien nodig vanwege de Coronamaatregelen, zullen we de ontvangers van deze kerstattentie van te voren opbellen en bij de deur afgeven. Dan kunnen we een "stoeppraatje ma- ken". We wensen hen nu alvast een gezegende Advents- en Kersttijd.

Wil iedereen die in het nieuwe jaar behoefte heeft aan een gesprek, niet aarzelen om iemand van de Pastorale Raad, de contactpersoon van de wijk of een bekende op te bellen. Natuurlijk staat ds. Boelens ook altijd ter beschikking.

Verjaardagen van 75-plussers



Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar:

December 2020

Geen jarigen!

Januari 2021

2/1 Marijke van Duyn

5/1 Wilma Kimmel-van Helden

7/1 Ellen van der Kraan-van der
Toorn

9/1 Lydia Sacré

10/1 Walthera Hudig-van Lennep

15/1 Adriënne Reichenau

20/1 Raymond Auquier

22/1 Rietje van Dijk-Eijkelenboom

23/1 Nel Van den Steene-Oyers

25/1 Harry Dille

Verhuis

Midden november is Co van Anken-Hoogeveen, na ziekenhuisopname en revalidatie verhuisd naar een Woon-Zorg-Centrum in de buurt van Landen. Ze heeft het vooraf bezocht en goedgekeurd! Daar woont ze nu dicht bij haar dochter Monique, op een kwartiertje autorijden.

Haar adres is te verkrijgen op het kerkelijk bureau of bij de contactpersoon van Centrum-West (zie achterkant van de Kerkbrief). Haar GSM nummer is nog steeds hetzelfde. We wensen haar nog een fijne tijd daar, in het groen en dicht bij haar familie.

In memoriam



Marina Rahusen

Op 9 oktober 2020 overleed in Kortenbergh Hendrika Marina Rahusen.

Ze was geboren op 30 mei 1946 in Amsterdam. Marina is 74 jaar oud geworden.

Velen van ons hebben haar gekend, want ze was een actieve, geëngageerde vrouw, en ze heeft heel veel voor onze kerkgemeenschap betekend.

Toen ik haar leerde kennen, was ze één van de mensen die samen de Kerkbrief maakten. Ik kwam er al snel achter dat

zij ook degene was die het meest wist van de ledenadministratie. Als iemand van het Pastoraat informatie nodig had, was zij degene die het kon opduikelen; ze had zich daar jarenlang voor ingespannen. Verder was ze actief bij het Dagelijks Bestuur.

Ze is van enorme betekenis geweest in het leven van haar vrienden en van sommigen van haar familieleden; haar nichten vertelden in haar uitvaartdienst bijvoorbeeld hoe fantastisch hun logeerpartijen bij hun tante waren geweest. De laatste periode van haar leven is zwaar geweest. In de kerk hebben we ooit tot onze schrik opgemerkt dat ze de weg kwijtraakte op de computer als ze ons wilde helpen zoals ze dat in de jaren daarvoor had gedaan.

Daarna heeft ze stapje voor stapje steeds meer de controle over haar leven moeten opgeven. Haar gezondheid ging in alle opzichten achteruit. In de laatste fase van haar leven is ze ook grotendeels haar vermogen om verbaal te communiceren kwijtgeraakt.

Dat heeft de mensen die haar liefhadden veel pijn gedaan. Door de maanden heen hebben ze afscheid van haar moeten nemen totdat ze dan op 9 oktober overleden is. We mogen in het bijzonder aan haar goede partner Jan Prillewitz denken, maar natuurlijk ook aan al haar liefhebbende familieleden en vrienden.

Ze is velen tot een zegen geweest. Op haar uitvaart werd dat gelukkig goed en passend onder woorden gebracht; met onze liefde en ons respect droegen we haar op aan de Allerhoogste.

ds. Douwe Boelens

Jan Christiaans

Op 26 oktober is in Leuven Jan Berend Christiaans overleden. Je zou het zeker niet gedacht hebben, maar Jan Christiaans was 90 jaar. Hij was op 13 mei 1930 geboren in 's Gravenhage, den Haag.



Zelf heb ik Jan Christiaans vooral van na de kerkdienst en op wijkbijeenkomsten leren kennen. Hij drong zich daarbij niet op de voorgrond, maar was wel duidelijk aanwezig: een en al vriendelijkheid en bescheidenheid.

Zijn vrouw Tony liet me twee papiertjes zien,

waarop de Bijbelteksten stonden die zij destijds bij hun belijdenis van hun predikanten hadden gekregen. Het is frappant om te zien dat hun beide teksten op elkaar aansloten, als had men destijds al voorzien dat deze twee mensen bij elkaar hoorden.

De tekst van Jan Christiaans luidde: *"Wees vastberaden en standvastig, ga aan het werk, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want God, de HEER, mijn God, staat je terzijde"* (1 Kronieken 28:20). De dominee had deze woorden wat vrij vertaald op het papier geschreven. De tekst van Tony Bredewout luidde: *"Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER"* (Psalm 27:14).

Vastberadenheid en moed: het zijn woorden geworden die het leven van hen beiden getekend hebben. 62 jaar lang hebben ze samen vastberaden en moedig hun weg door het leven mogen gaan.

Als ik het goed begrepen heb, heeft hij dat aantal van 62 jaar tot de laatste tijd meerdere keren aangehaald: als een uitdrukking van dankbaarheid aan de goede God die hun al die jaren gegeven had en aan zijn vrouw, die samen met hem deze weg gegaan was.

Jan Christiaans was velen tot vriend en had daarom ook veel vrienden. In zijn uitvaartdienst mochten maar een vijftiental mensen aanwezig zijn - terwijl veel meer mensen aanwezig hadden willen zijn.

Aan zijn vrouw Tony, hun kinderen Bep, Derk en Miep, aan hun gezinnen, verdere familieleden en vrienden wensen we toe dat ze aan elkaar kracht zullen ontnemen in hun verdriet en in hun gemis. De liefde die mensen met elkaar verbindt is van eeuwigheid.

ds. Douwe Boelens



Louise (Lous) Motmans – Lammers (1931 – 2020)

"Ik weet dat mijn Verlosser leeft, in Hem stel ik mijn hoop"

Op 89-jarige leeftijd overleed op 5 november 2020 ons gemeentelid Louise Motmans-Lammers.

Lous groeide op in de Remonstrantse kerk in Nederland, maar was sedert vele jaren een trouw lid van onze kerk. Zij woonde in de wijk "Noordoost" en bezocht daar regelmatig de maandelijkse "Bijbelkring". Ook was zij vele jaren een enthousiast lid van de Oecumenische Leesgroep in diezelfde wijk.

Haar belangstelling voor de Klassieke Oudheid was groot en zij was dan ook jaren lid van het "Nederlands Klassiek Verbond". De leden van dit Verbond hadden hun belangstelling voor het Oudgrieks en Latijn gemeen, en lazen en vertaalden de grote (en kleine) Griekse filosofen. Via het Oudgrieks, leerde Lous het Nieuwgrieks vloeiend spreken. Daar had ze veel profijt van als zij in het voor- en najaar een aantal maanden met haar man, naar hun huis in de Peloponnesos trok.

De crematie van Lous had op 17 november in Ukkel plaats, in strikte familiekring.

Wij condoleren haar twee zonen en hun gezin, met het droevige verlies van hun moeder.

Op de foto: Lous met haar gezelschapsdame Fatima, tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van wijk Noordoost, begin 2019 bij ons thuis.

Marijke Chrispeels



Emmanuel (Manu) Wolf (Anderlecht 26 juli 1946 – Brussel 7 november 2020)

"Ik vertrek naar een land waar men maar één enkele taal spreekt: die van de liefde"

Op 12 november namen we afscheid van Manu, de man achter onze vroegere kosteres Lies. Samen 35 jaar inzet voor onze kerk. Zijn gezondheid liet te wensen over en hij verbleef sinds 4 maanden in het ziekenhuis.

Manu was stil, eerder gesloten, vooral in de laatste jaren. Het leven heeft hem getekend: het verlies van hun enige 20-jarige zoon Johan in 1992, het verlies van Lies in 2014. Van dan af was zijn enige gezellin, hun hondje Carla.

Manu was van beroep polijster van metalen, een zelfstandige. In de kelder van de kerk deed hij dat af en toe nog wel voor iemand. Later had hij een sigaretten- en tijdschriftenwinkel overgenomen, achter de kerk (nu een trendy café). Daar paste hij perfect: een luisterend oor voor eenieder die er een klapken kwam doen, tot een inbraak er een einde aan maakte.

Het was dus in september 1976 dat Lies en hij koster werden in onze kerk, tot 2011. Ze kwamen van de Bethlehemkerk in Anderlecht en namen hun intrek in het kostersappartement. Daardoor stonden ze 35 jaar lang paraat 7dagen/7 en 24 uur/24. Manu verzorgde de lunchbroodjes voor ieder die er kwam vergaderen of helpen bij de administratie van de kerk. Ze waren altijd goed belegd, en meer dan genoeg. Goed eten was belangrijk voor hem. Voor intimi in hun appartement was er een cognacje. Legendarisch waren zijn grote hoeveelheid gebraden worstjes voor de Kerkmarkt/ Kerkkriebels.

Naast zijn trouwe zus Christiane en familie, de buurvrouw die elke morgen zijn hondje uitliet, de poetshulp (en ik vergeet nog iemand), waren wij van de kerk met Dorus Boland, Mieke Liagre, Theo en Cathrien Orie, Annemarie Haverkorn, Antoinette Panhuis en ds. Douwe Boelens. Het afscheid vond plaats in het funerarium vlak bij de Bethlehemkerk. Wij hadden een kleine liturgie gemaakt met "Heer herinner u de namen" als aanvangslied. Drie van ons spraken woorden van herinnering en dominee sprak een gebed uit en gaf de zegen.

Op het kerkhof bij het open graf baden we het Onze Vader. Met de familie konden we nog even napraten bij het graf van Lies.

Oneindig veel dank gaat uit naar zijn jongere zus Christiane, die sinds het overlijden van Lies en zeker in de laatste maanden, zoveel voor hem gedaan heeft met een onvermoeibare toewijding.

Rust in vrede Manu, we bewaren je in ons hart.

Dorus, Theo en Antoinette

VPKB



Boomplanting



Op woensdag, 27 oktober 2020 om 12 uur werd in de tuin van Het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel, een appelaar geplant. Er werd een bordje bij geplaatst met de volgende tekst: *"De aarde is gemeenschappelijk erfgoed, waardoor de vruchten allen ten goede komen"*. (Laudato Si').

De Werkgroep Kerkin de Samenleving (KidS) van de VPKB organiseerde dit in het kader van de Scheppingsperiode 2020 (van 1 september tot 4 oktober).

Ecokerk nam het initiatief van deze bijzondere boomplantactie in Vlaanderen en als VPKB nemen wij daaraan - op bescheiden wijze - deel. De plaatselijke gemeenten werden al eerder geïnformeerd over deze actie om een fruit- of vruchtboom te planten.

Deze boomplantactie vond plaats vijf jaar na de ingrijpende Klimaatakkoorden in Parijs in 2015, die de basis werden voor wereldwijde groene deals. "Met deze boomplantactie wordt, symbolisch, uitdrukking gegeven om de ecologische bekering ernstig te nemen en om integrale ecologie als basis te nemen in onze kerkdiensten, in onze woorden en daden. Ieder individueel en samen als Kerk zijn wij geroepen om zorg te dragen voor de Schepping". (Uit de Handreiking voor Scheppingszondag, 6 september 2020).

Greet Heslinga (werkgroep KidS)



VRT 1

Kerstdienst 25 december 2020 om 10 uur, vanuit Italië, (Rai due) in Eurovisie met Nederlandse simultaan vertaling.

Advent- en Kerstboodschap uit Palestina

Jij, Kind, zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede (Lucas 1:79)



Emeritus Patriarch Michel Sabbah uit Jeruzalem:

Kerst is een nieuw licht voor de mensheid om 'onze voeten te leiden op de weg van vrede'. Maar Kain doodt nog steeds zijn broer Abel. Velen in ons land leven nog in de oude duisternis, die onrecht en blindheid voortbrengt. Velen, die niet in staat zijn het beeld van God in de ander te zien, maken de ander tot een vijand en zichzelf tot moordenaars van hun broeders en zusters.

Maar het land van de Geboorte is een land van licht, liefde en recht. De heersers en de volken die in dit land zullen overleven, zijn zij die in staat zijn Gods beeld te zien in alle mensen, die in staat zijn het licht te zien en om bouwers van vrede, recht en gelijkheid te zijn. Dat zijn de mensen die het land beërven, vandaag en morgen.
"Christus is geboren. Kom, laten wij Hem aanbidden".
Gelukkig en Zalig Kerstfeest voor allen.

Yousef Al Khoury, predikant in Bethlehem:

God bracht drie niet-joodse wijzen er toe om een ster of komeet te volgen en getuigen te zijn van een wonderbaarlijke gebeurtenis die de loop van de geschiedenis zou veranderen.

Toen Herodes, koning van Judea, hoorde dat de Koning van de Joden was geboren in Bethlehem was hij doodsbenuwd voor zijn troon. Hij vroeg de wijzen hem daarheen te leiden waar de baby Jezus was. De wijzen voldeden niet aan Herodes' bevel. Door een goddelijke ingeving kenden zij de kwade bedoelingen van Herodes. Niet voldoen aan bevelen van onderdrukkende systemen is een vorm van actief verzet.

Wij kunnen leren van de wijsheid van de wijzen om het kwetsbare te beschermen en aan de onderdrukking van de machten met vindingrijkheid weerstand te bieden.

Yusef Daher van YMCA/YWCA Jeruzalem:

De achter- achterkleinkinderen van de herders leven nog altijd in Bethlehem. Terwijl vreemde heersers elkaar in het land hebben opgevolgd, zijn zij er nog altijd. Zij betaalden een hoge prijs voor het vasthouden aan hun waarden van gelijkwaardigheid van alle kinderen van God.

Zij zijn degenen die oproepen tot creatief verzet: je vijand liefhebben is hem bevrijden van zijn zonde. Israël liefhebben en het helpen een eind te maken aan zijn wreedheden en illegale bezetting, is Israël bevrijden.

De herders zijn er nog altijd en dragen de boodschap van de engelen nog uit:

Eer aan God in de hoogste hemel,

En vrede op aarde aan hen op wie de gunst van God rust.

Mira Razeq, een voorvechtster van rechten van vrouwen in Palestina:

Wanneer jullie je kaarsen aansteken en de kerkklokken horen luiden in deze adventstijd, denk dan alsjeblieft aan ons hier in het Heilige Land, het land van de geboorte van de Vrededorst. Herinner je dat het God is die licht brengt in de duisternis – op onverwachte plaatsen en op onverwachte wijze. Herinner je, dat wij zelf verwelkomende vlammen kunnen worden in de schaduw van de grootmachten.



We hebben wensen dat alle gelovige mensen, die geloven in gerechtigheid, *"handelen met recht en rechtvaardigheid en iedereen, die beroofd is, bevrijden uit de hand van de onderdrukker"* (Jeremia 22:3). Kunnen wij de kosten daarvoor dragen, of geven we ons over?

Ds. Isaac Munther van de Kerstmiskerk in Bethlehem:

In Jesaja 63:19 staat: *'Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!'*

Hij kwam van de kleine stad Bethlehem om deze wereld en zijn koninkrijken te bevrijden van de hebzucht voor geld en macht. Hij kwam als een vredelievende en dienende Koning. Zijn wapen was liefde, de liefde voor God en medemens. Hij kwam om een ander soort koninkrijk te bouwen, niet zoals

dat van de keizer of de kalief, of van een kruisvaarderskoning of Turkse sultan. Ja, hun koninkrijken kwamen en verdwenen, maar Jezus Christus blijft dezelfde, in het verleden, in het heden en voor altijd. Niet alleen dat: de mensen van het land, de mensen zonder hulp, zonder macht, die geen andere steun hadden dan God, bleven.

Zei Jezus niet: “zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”?

Rifat Kassis, algemeen coördinator Kairos Palestina:

De enige hoop van de Wereld is in het licht van een ster. Noch tanks, noch gevechtsvliegtuigen, noch scheidingsmu-

ren noch enorme zoeklichtbundels kunnen de ster verhinderen door te dringen in de duisternis.

(Al jaren onderhoudt de VPKB contacten met christenen in Palestina die zich verenigd hebben rond de Kairos Verklaring. Meer info en de volledige tekst van deze Advent- en Kerstboodschap bij Rob van Drimmelen)

Wat wij met u willen delen

Korte broek

Wat een verrassing in de rubriek “Uit de Kerkenraad PKB” in de Protestantse Kerkbrief van oktober-november 2020 te lezen, dat tijdens de door de weersomstandigheden oververhitte kerkenraadsvergadering op 23 juli dit jaar: “de eerbare ambtsdragers zich in korte broek in het kerkgebouw durfden te vertonen”. De geachte scriba Van Drimmelen schrijft dat “wij vermoeden dat dit de eerste keer was”, maar “mochten ‘oudgedienden’ zich een andere gelegenheid herinneren dan horen wij dat graag”.

De ondergetekende oudgediende moet bijna een halve eeuw terug in de tijd om dit vermoeden in positieve zin te bevestigen. Ach, de kerkelijke molens en mores hebben veel tijd nodig om enige vordering te maken. We spreken over de eerste helft van de jaren '70 – dominee Pieter Fagel was nog op zijn post - toen uw oudgediende als kerkelijk jeugdwerker zich hoofdzakelijk in de krochten van het gebouw ophield of tijdens barre weersomstandigheden met grote groepen jongeren kampeerde in Neerijse, Beerse of Bevercé. Omdat het toenmalige jeugdwerk zo pal na de roerige jaren '60 met enig argwaan werd gadeslagen, mocht ik zitting

hebben in de kerkenraad om regelmatig over de jeugdactiviteiten verantwoording af te leggen.

Er was ook een jeugdouderling en zijn naam is nog steeds Otto Chrispeels. Hij verscheen niet in korte broek op de kerkenraad, maar sneed in die kerkenraad een uiterst gevoelig punt aan: de eventualiteit om op zondagmorgen in korte broek ter kerke te gaan. Ik herinner mij – of is het inbeelding achteraf - een luide stilte. Of was het eerder verlegenheid met de situatie? De heer Chrispeels was immers een gerespecteerd ambtsdrager. Het vermoeden lijkt gerechtigd te veronderstellen dat dit thema de kerkenraadnotulen niet gehaald heeft. Maar tijdens een zinderende zomerse zondagochtend verscheen de eerbiedwaardige ambtsdrager Chrispeels in korte broek in de kerkdienst.

Scriba Van Drimmelen doet door de meervoudsvorm “eerbare ambtsdragers” vermoeden dat het om meerdere ambtsdragers gaat die in korte broek in de kerkenraad van juli verschenen. Des te heldhafter is de eenzame revolutie die Chrispeels toen al ontketende. Verdienen de kerkelijke korte broekendragers van toen en nu geen uitbundige huldiging?

Ruud Foppen, Maastricht

Voor u gelezen

Toen dominee Anne Kooi nog voorganger was van onze kerk kwam op een diaconale bijeenkomst in Nederland mevrouw Yasmin Haidar op haar pad.

Yasmin Haidar is een Nederlandse van Syrische afkomst, in 2000 in Nederland aangekomen, verbonden met de Ontmoetingskerk in Enschede.

Zij zette zich in voor de buurvrouw van haar moeder in Syrië, waarvan de zoon in 2017 eenzaam in Brussel overleden is en zijn huis nog altijd verzegeld. Inmiddels komt er enig schot in de enorme bureaucratische rompslomp rond zijn erfenis, doordat we de zaak hebben neergelegd bij de bekwame notaris Dedoncker in de buurt van onze kerk.

Bij toeval ontdekte ik dat Yasmin de dochter is van een bekende Syrische dichter, Fouad Haidar, en zijn literaire talent heeft geërfd.

Zij vertaalde eerder aangrijpende gedichten van haar vader in het Nederlands met de titel „*Woorden van Hoop*“. Met de opbrengst van de bundel werd een diaconaal project van de Jozefkerk in Damascus ondersteund.



Nu heeft Yasmin een nieuw boekje geschreven getiteld „**Een brug naar de veiligheid**“. Voor enkele verhalen daaruit heeft ze al eerder een prijs gewonnen. In deze bundel met prachtige verhalen laat ze zien dat ze Syrië niet uit haar hart en haar gedachten heeft verbannen. Ze vertelt over de emoties die bij haar opgeroepen worden door zowel Nederlandse als Syrische mensen en gebeurtenissen. Yasmin heeft in de afgelopen jaren twee culturen in zich verenigd en met haar ontroerende verhalen laat ze de lezer meeleven in dat proces.

De presentatie van haar nieuwe boekje (101 pagina's) op 11 oktober in de Ontmoetingskerk in Enschede kunt u zien op <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1473-Ontmoetingskerk-Enschede#>.

De verhalenbundel kunt u bestellen via onderstaand adres: Yasmin Haidar: jfd3@hotmail.nl of telefoon nummer: 0031 6 39121111.

De kosten van het boekje inclusief verzendkosten: € 17,50 te storten op: Stichting Vedan NL52 TRIO 0198319967 t.b.v. Yasmin boekje - Syrië.

De opbrengst van de bundel gaat weer naar de diaconale zorg van de Jozefkerk in Damascus, de hoofdstad van een kapot land waar de geestelijke en materiële nood heel hoog is.

André Kolodziejak

Kindernevendienst

Nieuwe leiding!

Op de startzondag in september werden Annemieke Slim en Anita Bultena in de bloemetjes gezet door de kinderen en de gemeente, als dank voor hun jarenlange inzet voor de KND. Julianna Boelens en Janneloes Bouman nemen het stokje over.

Hallo allemaal, hallo kinderen!

We zijn blij om de komende zondagen (als de kerk weer open gaat) weer samen te gaan luisteren naar verhalen en natuurlijk met elkaar te zingen en te knutselen. Het is bijna kerst, en als de kerk weer open gaat, hopen we hier natuurlijk ook iets te organiseren! Hopelijk hebben we snel meer nieuws. Voor nu: blijf gezond en tot snel!

Groetjes van ons.

Julianna & Janneloes

Kinderen schrijven aan God.

Af en toe publiceer ik in de Kerkbrief een kinderbrief aan God.

Ik wil even vertellen waar ik deze brieven 'Kinderen schrijven aan God' vandaan haal. Ik haal ze uit 'LIEVE MENEER GOD'

Het is uit het Engels vertaald en verscheen bij Van Holkema & Warendorf met erg leuke illustraties erbij van Tom Bloom.



Oorspronkelijke samenstellers zijn Stuart Hample en Eric Marshall.

De inhoud gaat over kinderen, die in de Bijbelse traditie, problemen, dilemma's en twijfels uiten, wensen, suggesties en klachten neerschrijven, maar ook woorden van medeleven en dank in een brief aan God toevertrouwen.

De kinderen spreken God aan met 'LIEVE MENEER GOD'

De briefjes in dit boekje laten zien dat er in de wereld van een kind een plekje is voor speciale wensen en gedachten. Zij hebben te maken met alle soorten van geloof, verlangens, vragen en twijfels die alle kinderen nu eenmaal bezighouden. Sommige brieven zijn ontwapenend wijs, andere ontroerend naïef. Sommige weldoordacht, andere juist heel simpel; sommige zijn eerbiedig, andere in het geheel niet. Veel briefjes zijn bloedserieus, andere zitten vol humor. Ze zijn vervuld van hoop en vertrouwen. Volwassenen weten met zekerheid dat de brieven nooit zullen aankomen, hoeveel postzegels er ook opgeplakt worden. Stiekem zijn ze eigenlijk bestemd voor ouders, opvoeders, volwassenen, maar ook bruikbaar in de Kindernevendienst.

Joyce Smit

Lieve Meneer God,

Volgens mij is het voor U heel moeilijk om van iedereen in de hele wereld tegelijk te houden.

Wij zijn maar met zijn vieren thuis en mij lukt het ook nooit.

MARK

Beste God,

Ik voel me nooit meer alleen sinds ze mij over u hebben verteld.

BASTIAAN



(vervolg van pagina 15)

Ontgoocheld vertrok de herdersjongen en liep terug, de donkere nacht in. Hij zag zelfs het licht niet meer dat rond de grot steeds sterker schitterde.

Opeens spitste hij zijn oren. Wie huilde er in de nacht? Nee, hij wilde niets horen en haastte zich verder; maar het huilen hield niet op.

- Wat, als dit het kindje is dat mij roept? vroeg hij zich af.

Hij hield het niet meer uit en ... keerde plots terug.

Hij zag Maria en Jozef en de herders die het kindje probeerden te troosten.

Het was sterker dan hemzelf: heel langzaam haalde hij zijn fluit van onder zijn mantel en begon te spelen voor het kind. En van zodra het lied klonk, zo mooi en zuiver, werd het kindje stil, met een laatste snikje in zijn keeltje. Het keek naar de herdersjongen en gaf hem een glimlach.

Toen begreep de herdersjongen, diep in zijn hart, dat deze glimlach meer waard was dan alle goud en zilver van de wereld.

(Bron: Protestantse Solidariteit.)

“Een glimlach die goud waard is”

Een kerstverhaal

Er was eens een oude herder die hield van de nacht, de stilte, de hemel vol sterren.



Alle sterren kende hij bij naam. Terwijl hij naar hen keek zei hij dikwijls tegen zijn kleinzoon: “Hij zal komen”.

- Wanneer zal hij komen? vroeg de jongen
- Weldra!

De andere herders lachten.

- Weldra! Jij herhaalt dat al sinds jaren!

De oude herder luisterde niet.

Maar hij maakte zich wel zorgen, omdat zijn kleinzoon ook begon te twijfelen.

Wie zal zijn woorden herhalen als hij er niet meer zal zijn? Deze woorden, die profeten al zo lang geleden verkondigd en herhaald hebben?

- Oh, mocht hij maar vlug komen!

Zijn hart was vol van verwachting.

- Zal hij een gouden kroon dragen? vroeg de jongen ineens.
- Jazeker.
- En een zilveren zwaard?
- Natuurlijk!
- En een purperen mantel?
- Misschien.

De kleinzoon scheen tevreden en gelukkig.

Zittend op een rots, begon de jongen op zijn fluit te spelen.

Op een dag vroeg zijn grootvader:

- Wil je ook spelen voor een koning zonder kroon, zonder zwaard, zonder purperen mantel?
- Nee, natuurlijk niet, antwoordde de jongen. Een koning zonder kroon, zonder zwaard, zonder purperen mantel, is dat een koning?
Zal hij mij betalen voor mijn lied? Ik wil goud en zilver voor mijn spel!

De jongen verwachtte dat iedereen grote ogen zou opzetten en hem zou benijden.

De oude herder werd droevig. Hij vroeg zich af wie wel zo'n gouden hart kon hebben, om een koning zonder kroon en rijkdom te ontvangen.

Die nacht verschenen de tekenen die hij had verwacht. De hemel was helderder dan gewoonlijk en boven Bethlehem schitterde een prachtige ster.

Engelen, gehuld in licht, verkondigden een blij nieuws: “Heb geen schrik!” “Vandaag is een Redder geboren!”

De herdersjongen zette het op een lopen, het licht tegemoet. Onder zijn jas hield hij zijn fluit stevig tegen zijn borst geklemd. Hij kwam als eerste ter plekke en zag een pasgeboren kindje. Het was in doeken gehuld en sliep in een kribbe. Een man en een vrouw keken heel gelukkig naar de baby.

De grootvader en de andere herders kwamen er ook aan en vielen op hun knieën voor het kindje.

- Was dit de beloofde koning? Nee, dat was niet mogelijk, dat was een vergissing. Nee, nooit zou hij hier zijn liedjes spelen.

(vervolg op pagina 14)

Contact

Protestantse Kerk Brussel

Lidkerk van de Verenigde
Protestantse Kerk in België



Kerkenraad

Ds. Douwe Boelens – voorzitter	02 309 46 82
Dhr. E. Kitoko - diaken	0485 024 912
Mw. P. Vitulano - diaken	0478 607 879
Dhr. J. Voortman – diaken	02 358 57 29
Dhr. T. Orië – ouderling	02 466 54 90
Anita Bultena – ouderling	02 734 52 13
Scriba: anitabultena@gmail.com	

Dagelijks Bestuur

dhr. B. Kuypers – voorzitter	056 20 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester	02 660 53 33
dhr. L. Buddingh – lid	02 772 70 23
Vrijwillige bijdragen: mw. I. Vercruysse	02 251 59 30
Commissaris gebouwen: dhr. T. Orië	02 466 54 90
Archivaris: dhr. W. De Hertogh	02 267 66 76
Website: ds. D. Boelens	

Kinder- en jeugdwerk

Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst	
Kinderkerk (tot 12 jaar):	
Janneloes Bouman	0031 646 309 514
Julianna Boelens	0479 652 395
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):	
Jart Voortman	02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens	02 309 46 82

Wijkcontacten en Pastorale Raad

Centrum West:	
mw. Antoinette Panhuis (02 230 52 22)	
Noord (ds. D. Boelens):	
mw. Annemarie Haverkorn van Rijsewijk (02 460 42 86)	
mw. Nel Vrydag (02 452 91 79)	
Noordoost:	
mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)	
mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)	
mw. Nel Scholten (02 767 71 25)	
Zuid:	
dhr. Jart Voortman (02 358 57 29)	
Oost:	
mw. Carla Dille (02 265 48 04)	
mw. Hanneke Schinkel (02 771 33 42)	
Zuidoost:	
mw. Ellen van der Kraan (02 653 10 13)	
mw. Joke Bronkhorst (02 687 91 92)	

*Als u een pastoraal bezoek wilt vragen
voor uzelf of voor een ander,
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant.*

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkelijk bureau en kosteres, mw. Lilian Major

Telefoon: 02 512 03 67
E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden
(verantwoordelijk uitgever)
Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243
E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.

*Ds. D. Boelens is doorgaans te bereiken in de kerk
op tel: 02 512 03 67.*

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren en Overijse: vacant

*Voor de kosteres en de predikant is
de vrije dag op dinsdag.*

Rekeningnummers altijd op naam van Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB

Vrijwillige bijdragen:
IBAN: BE22 4331 1627 6147
Diaconie:
IBAN: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
IBAN: BE41 4331 1482 7110
Kerkkriebels:
IBAN: BE49 7350 0729 3071
Exploitatie (voor alle andere betalingen):
IBAN BE89 7350 0834 2085

Andere protestantse kerken in de omgeving en het PSC

Bethlehemkerk, Walcourtstraat 103, 1070
Anderlecht; eredienst om 10 uur
(zie pagina: Berichten van Anderlecht)

William Tyndale Silo Kerk, Rondeweg 3, 1800
Vilvoorde; eredienst elke zondag om 10 uur

Protestants Sociaal Centrum: Cansstraat 12,
1050 Elsene; Directeur Alexia Byza,
tel. 02 512 80 80; rekeningnummer
BE77 424554037142; Fiscale vrijstelling voor elke
gift vanaf € 40; Website: www.csp-psc.be