

Maandblad van de Protestantse Kerk Brussel



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Protestantse Kerkbrief



jaargang 31 • nummer 5 • oktober-november 2019



AFGIFTEKANTOOR:
BRUSSEL DE BROUCKERE
ERKENNINGSNUMMER: P 910493
TWEEMAANDELIJKS

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

Van Bruxel naar Texel

Gemeente in perspectief

Kerkkriebels voor Syrië

Inhoud

Meditatie	3
Kerkdiensten PKB	4
Kerkdiensten in Anderlecht	5
Uit de kerkenraad PKB	6
• Uitnodiging	7
• Vrede zei u in de Naam	7
• Gemeente in Perspectief	8
• Synodevergadering	8
• Abonnement kerkbrief	9
• Vrijwillige bijdragen	9
• Bedankbrief	9
• Opbrengst collecten	9
Gemeentenieuws PKB	10
• In memoriam	10
• Geboorte	10
• Kerkkriebels	10
• Verjaardagen	12
Samenscholen	12
• Jaarfeest PSC	12
• Wijkbijeenkomsten	13
• Bijbelkring Wemmel	13
• 18+ bijeenkomst	13
Wat ik met u wilde delen	14
• Mu-ZEE Oostende	14
• Willem Tyndale Silo Kerk	14
• Halle, duurzaam ondernemen	14
• Herfstconcert	14
Kinderpagina	15

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de Protestantse Kerk Brussel.

Redactie

ds. Douwe Boelens, ds. Anne Kooi,
Antoinette Panhuis

E-mailadres

kerkbrief@gmail.com

Druk en lay-out

Drukkerij Colson, Zellik

Agenda

Afbeelding voorpagina:

PKN kerk Den Hoorn, op Texel

Oktober

4	PSC Jaarfeest
13	18+ lunch
14	Bijbelkring Wemmel
20	GiP -bijeenkomst
22-24	Wijkbijeenkomsten

November

10	Afscheid ds. Anne Kooi
17	Kerkkriebels
26-28	Wijkbijeenkomsten

**Uiterste inleverdatum kopij kerkbrief
december-januari: 10 november**

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!



Dit jaar was het 450 jaar geleden dat schilder Pieter Bruegel de Oude overleed. Het is onbekend wanneer hij precies geboren is – waarschijnlijk tussen 1525 en 1530 – maar wat we wel weten is dat hij op 9 september 1569 in Brussel overleden is. Op 12 september jl., drie dagen na de exacte sterfdatum, maakten de kerkenraden van de Protestantse Kerk Brussel en van de Bethlehemkerk in Anderlecht een mooie wandeling in de omgeving van Sint-Anna-Pede, waar het 'Bruegel-kerkje' staat. Dat kerkje heet zo, omdat het heel mooi te zien is op een schilderij van Bruegel. In latere eeuwen zijn er weliswaar wat ingrepen aan het gebouw geweest, maar toch kun je nog goed zien dat het om dat kerkje gaat.

Het schilderij waarop het kerkje te zien is, heet 'De parabel van de blinden'. Het originele schilderij hangt tegenwoordig in een museum in Napels, maar naast het kerkje in Sint-Anna-Pede is een mooie reproductie te zien. In één oogopslag kun je het kerkje en het schilderij van het kerkje bekijken, ongeveer vanuit dezelfde hoek.

Het is een somber schilderij. We zien op het schilderij een zestal blinde

mensen, die elkaar leiden. De eerste van hen is gevallen en in een sloot of in een beek beland; het zou de Pedebeek kunnen zijn. De anderen, die hem volgen, wacht hetzelfde lot. Je ziet op het schilderij bijna gebeuren hoe ze elkaar de beek in trekken. Er lijkt geen ontkomen aan.

We weten natuurlijk niet waarom Bruegel dit tafereel geschilderd heeft. Duidelijk is wel dat hij deze gebeurtenis aan een Bijbelse passage ontleend heeft. In Matteüs 15 wordt gesproken over een discussie tussen Jezus en geestelijke leiders van zijn tijd. Jezus verwijt hun dat ze de uiterlijke tradities van hun volk belangrijker vinden dan medemenselijkheid en liefde. De leiders van het volk weten zelf niet goed waar het in de wet van God ten diepste om gaat. "Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil."

In de passage staat niet dat Jezus de uiterlijke tradities van zijn volk wilde afschaffen, maar wel dat hij die andere waarden van nog groter belang achtte.

Waarschijnlijk heeft Bruegel bij het schilderen van dit schilderij aan de politieke en geestelijke context van

zijn eigen tijd gedacht. Misschien had hij weinig vertrouwen in de autoriteiten, en heeft hij zijn tijdgenoten willen waarschuwen: loop niet te veel achter mensen aan, die zelf ook de weg niet weten.

Hij schilderde het ongeveer een jaar voor zijn dood, in 1568. Misschien bevat het schilderij ook een sombere terugblik op zijn leven: dat hij zichzelf en anderen had leren zien als blinden, die gedoemd waren om elkaar mee te sleuren in hun val. Misschien keek hij terug op zijn leven als op een zinloze kwelling. Het kan eigenlijk niet anders dan dat het schilderij in een sombere periode is ontstaan.

Het is een knap schilderij: de zes blinde personen en de omgeving zijn realistisch uitgebeeld. Men zegt dat oogartsen op grond van de afbeelding nog steeds een diagnose van hun aandoeningen kunnen stellen.

Tegelijkertijd is ook waar dat Bruegel zich in zijn afbeelding waarschijnlijk meer op zijn sombere fantasieën dan op de realiteit baseerde. Zes blinde mannen zouden elkaar niet in een onbekende omgeving het water in getrokken hebben, zoals ze dat ook vandaag niet zouden doen. Zes blinde mannen zouden destijds, net zo goed als nu, alles in het werk stellen om een begaanbare weg te vinden en elkaar tegen ongelukken te beschermen.

Het schilderij toont dus een waarschijnlijk te sombere visie op het leven, maar het kan ons natuurlijk in zijn somberheid wel herinneren aan onze mogelijkheden om hulp te bieden aan mensen in nood. Want zoals op het schilderij, zo zou het nooit mogen zijn!

ds. Douwe Boelens

Kerkdiensten PKB

De diensten beginnen om 10.15 uur

Zondag 6 oktober

(marathon Brussel)

Voorganger	ds. Anne Kooi
Organist	Felix Snyers
Collecte	Kirinda/Kerk
Ambtsdrager	Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst	A. Kolodziejak
Collectant	P. Van Den Steene
Welkom	A.T. Seinen
Geluid	M. Heemskerk
Kindernevendienst	A. Bultena
Babyoppas	A. Panhuis
Koffie	Fam. Bronkhorst, I. Modderman

Zondag 13 oktober

Viering Heilig Avondmaal

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Raymond Auquier
Collecte	Diaconie/ Kerk
Ambtsdrager	Jart Voortman
Gem.lid v. dienst	O. Chrispeels
Collectant	L. Buddingh
Welkom	A.T. Seinen
Geluid	H. Scholten
Kindernevendienst	E. Modders
Babyoppas	K.E Sung
Koffie	N. Scholten, M. Chrispeels

Zondag 20 oktober

Zondag rond 'Gemeente in Perspectief'

Voorgangers	ds. Anne Kooi en dr. J. de Lange
Organist	Anna Rusakova
Collecte	VPKB/ Kerk
Ambtsdrager	Theo Orie
Gem.lid v. dienst	H. Dille
Collectant	G. van der Linden
Welkom	G. van der Linden
Geluid	C. Orie
Kindernevendienst	L. Buddingh
Babyoppas	L. de Geus
Koffie	C. Dille, F. Meiboom

Zondag 27 oktober in Vilvoorde

Hervormingszondag (geen dienst in onze kerk)

(wintertijd)

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Raymond Auquier
Collecte	Prot. Theologische Faculteit
Ambtsdrager	Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst	O. Chrispeels
Collectant	M. de Geus
Welkom	J. Bastiaens
Geluid	Y. Sinnema
Kindernevendienst	L. Buddingh
Babyoppas	J. Bastiaens
Koffie	L. de Geus, K-E Sung

Vervoer naar Vilvoorde, Ringlaan 3 (tuchthuiscomplex).

Als u afgehaald wilt worden, meld het aan Lilian.

Zondag 3 november

Voorganger	ds. Edwin Delen
Organist	Felix Snyers
Collecte	Luchthavenpastoraat
Ambtsdrager	Rob van Drimmelen
Gem.lid v. dienst	G. Minnee
Collectant	J.K. van der Meer
Welkom	G. Heslinga
Geluid	J.K. van der Meer
Kindernevendienst	A. Buddingh-Slim
Babyoppas	A. Haverkorn
Koffie	N. Vrydag, J. van Drimmelen

Zondag 10 november

Afscheidsdienst ds. Anne Kooi

Voorganger	Anne Kooi
Organist	Raymond Auquier
Collecte	Prot. Sociaal Centrum
Ambtsdrager	Jart Voortman
Gem.lid v. dienst	J.K. van der Meer
Collectant	B. Kuypers
Welkom	A.T. Seinen
Geluid	B. Noë
Kindernevendienst	A. Bultena
Babyoppas	H. Schinkel
Koffie	G. Heslinga, N. Scholten

Zondag 17 november

Kerkkriebels

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Anne-Theo Seinen
Collecte	Protestantse Solidariteit
Ambtsdrager	Eugène Kitoko
Gem.lid v. dienst	H. Dille
Collectant	H. De Hertogh
Welkom	C. Dille
Geluid	M. Heemskerk
Kindernevendienst	L. Buddingh
Babyoppas	A. Panhuis
Koffie	C. Dille, fam. Bronkhorst

Zondag 24 november

Voleindingszondag

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Raymond Auquier
Collecte	VPKB
Ambtsdrager	Theo Orie
Gem.lid v. dienst	H. Schinkel
Collectant	G. Heslinga
Welkom	G. Heslinga
Geluid	C. Orie
Kindernevendienst	L. Buddingh
Babyoppas	K-E Sung
Koffie	M. Chrispeels, fam. De Hertogh

Zondag 24 november

Voleindingszondag

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Raymond Auquier
Collecte	VPKB
Ambtsdrager	Theo Orie
Gem.lid v. dienst	H. Schinkel
Collectant	G. Heslinga
Welkom	G. Heslinga
Geluid	C. Orie
Kindernevendienst	L. Budding
Babyoppas	K-E Sung
Koffie	M. Chrispeels, fam. De Hertogh

Zondag 1 december

1^{ste} Advent, Jeugd-adventsdienst

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Organist	Felix Snyers
Collecte	ProJOP
Ambtsdrager	Paola Vitulano
Gem.lid v. dienst	A. Kolodziejak
Collectant	M. de Geus
Welkom	M en L de Geus
Geluid	Y. Sinnema
Kindernevendienst	A. Budding-Slim
Babyoppas	J. Bastiaens
Koffie	L. de Geus, H. Schinkel

Kerkdiensten Anderlecht + Info

De diensten beginnen om 10 uur

Zondag 6 oktober

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	mevr. J. Jonkman
Collecte:	Kerk en "Ik help een kind"

Zondag 20 oktober

Voorganger	ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager	dhr. G. Van de Wouwer
Collecte	Kerk

Zondag 27 oktober,

Hervormingszondag

Gemeenschappelijke dienst in de
William Tyndale-Silo kerk

Zondag 3 november

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger	ds. D. Boelens
Ambtsdrager	dhr. G. Van de Wouwer
Collecte	Kerk en Protestantse Solidariteit

Zondag 17 november

Voorganger	ds. G. Snauwaert
Ambtsdrager	dhr. H. Van de Wouwer
Collecte	Kerk

Zondag 13/10, 10/11, 24/11

geen dienst

Goede vrienden van de Bethlehemkerk,

Allereerst stuur ik u allen mijn allerbeste wensen. Toen we elkaar na de zomer op 8 september ontmoetten, hebben we gelukkig bij kunnen praten over alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd was. Een aantal van u was met enige regelmaat aangewezen op doktoren en verpleeg-

kundigen. Voor de meesten van de thuisblijvers was het zeer warme weer van deze zomer geen voordeel. Ik hoorde dat het voor u een opluchting was toen de ergste hitte wat voorbij was.



Van de mensen in het ziekenhuis noemen we hier Theo Stevens met name. Hij heeft een lange tijd in Bracops doorgebracht en zijn toestand gaat op en neer. Hij heeft zelfs zijn verjaardag in het ziekenhuis gevierd, en dat werd een behoorlijk drukke bedoening. We wensen Leni en hem een voorspoedig herstel toe. Leni Stevens is, tijdens deze maanden van Theo's ziekenhuisverblijf, naar Dilbeek verhuisd. Het is de bedoeling dat ze daar samen gaan wonen. Als de verhuizing rond is, zullen we daar natuurlijk melding van maken in de Kerkbrief. Het was fantastisch dat zoon Eric uit de Verenigde Staten een langere periode met zijn ouders kon doorbrengen.

De mensen van Anderlecht zijn trouwens in het weekend na Hemelvaart in **Premnitz** zeer goed ontvangen: "Het was prachtig!" Er waren een boottocht, een bloemenshow, een bezoek aan Brandenburg. De Duitstalige brief van de Bethlehemkerk is voorgelezen in de kerk. Het cadeau van de Bethlehemkerk aan de gemeente van Premnitz was een prachtig, Duitstalig boek over schilder Pieter Bruegel de Oude.

Op 12 september kwamen de kerkenraden van de Bethlehemkerk en van de Protestantse Kerk Brussel bijeen om elkaar beter te leren kennen. De ontmoeting was voorbereid door Johanna Jonkman; ze had dat weer voortreffelijk gedaan.

Eerst hebben **de twee kerkenraden een wandeling** in het teken van het Bruegeljaar gemaakt, en vervolgens hebben ze bij Johanna thuis een hapje gegeten dat paste bij de tijd van Pieter Bruegel.

Het is de bedoeling dat de twee kerkenraden elkaar beter leren kennen, want in de toekomst zullen ze waarschijnlijk meer met elkaar te maken krijgen. Tegen de tijd dat we elkaar intensiever nodig zullen hebben, moet er genoeg vertrouwen tussen de twee kerkenraden zijn om elkaar hulp te vragen en te bieden.

Wat de benoeming van een '**pionier voor de Zuidwest-rand van Brussel**' betreft, is er nog geen spectaculaire vooruitgang geboekt. Wel is er een gesprek geweest tussen de Sollicitatiecommissie en de voorzitter + vicevoorzitter van de Synodale Raad, maar ook in dat gesprek is nog geen besluit gevallen over de benoeming. Op 25 september hoopt de Synodale Raad te besluiten of we onze kandidaat mogen aanstellen en in welke functie.

We houden u op de hoogte als er nieuws te melden is.

Wat de **komende vergaderingen** betreft, houden we er twee: op 1 en op 8 oktober. De een is voor de Radenvergadering, de andere voor de Sollicitatiecommissie.

De volgorde van de twee vergaderingen gaan we later vastleggen, als we iets weten van de Synodale Raad.

Nu wens ik u alle goeds toe: genade en vrede en wat een mens maar wensen kan!

ds. Douwe Boelens, consulent

Protestantse Kerk in Anderlecht - Bethlehemkerk

Walcourtstraat 103, 1070 Anderlecht

<https://sites.google.com/view/bethlehemkerk-anderlecht/homepage>

Secretariaat van de kerk

secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen

IBAN: BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB

t.n.v. Protestantse Kerk van Anderlecht



Uit de Kerkenraad PKB

Tijdens de afgelopen zomer werd bekend dat **ds. Anne Kooi een beroep heeft aangenomen** van de PKN gemeente Waal-Koog-Den Hoorn op Texel. De intrededienst aldaar zal plaatsvinden op 1 december a.s. Op 10 november, in de ochtenddienst, zal ds. Kooi (voorlopig) voor het laatst voorgaan in onze kerk. Na de dienst vindt een afscheidsreceptie plaats. Vanaf 18 november zal Anne Kooi worden vrijgesteld van taken in onze gemeente. Aan de hand van het takenpakket van ds. Kooi, heeft de Kerkenraad zoveel mogelijk taken onder anderen verdeeld. De Kerkenraad vraagt nu reeds om uw begrip als, wanneer ds. Anne Kooi vertrokken is, sommige zaken misschien wat anders zullen verlopen dan nu het geval is.

De Kerkenraad heeft besloten niet direct een zoekproces te starten voor een mogelijke opvolg(st)er van Anne Kooi. Het lijkt ons goed om het reflectieproces over de toekomst van onze kerk ("**Gemeente in Perspectief**") te benutten om meer helderheid te verkrijgen over de verwachtingen die

leven binnen onze gemeente voor de komende jaren. Op basis daarvan zou - als daartoe besloten wordt - het profiel van een toekomstige tweede predikant(e) kunnen worden opgesteld.

Het proces dat moest leiden tot het aanstellen van een **pionier in de Zuidwest-rand van Brussel** (vanuit de Bethlehemkerk) is voorlopig stilgelegd. Het is op het moment nog niet duidelijk of/wanneer dit weer opgestart kan worden. Wellicht kan wel een 'student opdrachthouder' worden aangesteld bij de gemeente in Anderlecht. Dit is een persoon die de studie theologie nog niet helemaal heeft afgerond maar wel toestemming krijgt om voor te gaan in kerkdiensten.

Tussen de kerkenraden van de Bethlehemkerk en van onze kerk vinden overigens gesprekken plaats over mogelijke vormen van samenwerking tussen onze gemeentes. Op 12 september strekten wij de benen en begaven we ons op een

gezamenlijke 'Bruegel wandeling'. Een begin van een gezamenlijke trektocht?

Om mensen, die een zondagse dienst moeten missen, toch op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen en/of toekomstige gebeurtenissen, besloot de Kerkenraad een verzendlijst op te stellen van mensen, die wekelijks **de mededelingen** van de voorafgaande zondag wens te ontvangen. De bovenstaande punten behoorden tot de agenda voor de kerkenraadsvergadering op 5 september j.l.

Daarnaast kwam de Kerkenraad ook bijeen op 2 september voor een gezamenlijke maaltijd en een zelf-evaluatie van ons functioneren. Om het gesprek te starten, hadden de beide predikanten enkele gedachten op papier gezet. Er werd onder andere gesproken over pastorale zorg. Zouden pastorale bezoeken alleen moeten plaatsvinden wanneer

daartoe een verzoek ontvangen wordt, of wanneer een urgente situatie zich voordoet? Wat is de verhouding tussen bezoeken aan ouderen, jongeren, jonge gezinnen, mensen 'in de marge' van onze gemeente? Wat is de rol van ouderlingen en diakenen in dit verband? Een andere kwestie is dat de predikanten soms na de dienst gevraagd wordt om geldelijke bijdragen. Besloten werd dat in zulke gevallen direct verwezen zal worden naar de diakenen. Ook werd besloten dat de diaconie een financieel onafhankelijk beleid zou moeten kunnen voeren, mede om discretie te kunnen bevorderen. Naast een aantal knelpunten, werd op 5 september ook gememoriseerd wat goed gaat. En gelukkig is dat niet weinig.

Rob van Drimmelen, scriba

Brussel, september / oktober 2019

Uitnodiging

De kerkenraad van de Protestantse Kerk Brussel nodigt u van harte uit voor de afscheidsdienst van ds. Anne Kooi, die plaats zal vinden op zondag **10 november om 10.15 uur**, in de kerk aan de **Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel**.

De afscheidsdienst markeert de afsluiting van een bijna achtjarig dienstverband van ds. Anne Kooi bij onze gemeente. Ze vertrekt uit Brussel om predikante te worden van de PKN-gemeente Waal – Koog – Den Hoorn op Texel.

Voor het geval u een kleine attentie wilt meenemen staat er, op verzoek van Anne, tijdens de receptie na de dienst een collectebus klaar voor het studiefonds van Protestantse Solidariteit '**Ik help een kind**'.

Informatie: www.protestantsesolidariteit.be/cause/ik-help-een-kind

Wij hopen u op 10 november te mogen begroeten. Het zou mooi zijn als u ons, in verband met de planning, even laat weten of u van plan bent aanwezig te zijn. Dat kan o.a. via mijn emailadres: robvandrimmelen4@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Rob van Drimmelen
Scriba PKB



Vrede zij u in de Naam

– woorden van dankbaarheid en afscheid –

Op een haar na mocht ik acht jaar lang bij u gemeentepredikant van de Protestantse Kerk Brussel zijn. Wat mij betreft waren dat acht intensieve, drukke maar ook goed gevulde jaren. Jaren waarin ik de gelegenheid kreeg om op allerlei manieren mee te werken aan de existentie van een kleine maar hechte groep protestantse christenen in de context

van Brussel en omgeving. Meewerken met u allen, dus; ik ben u daar zeer dankbaar voor.

De kerkdiensten in het karakteristieke kerkgebouw waren het ankerpunt in de week; niet alleen vanwege de verkondiging van het Woord, maar ook vanwege onze ontmoeting. Zo ongeveer om en om hebben collega ds. Douwe Boelens en ik leiding gegeven aan de kerkdiensten, die door de trouwe zorg van koster Lilian Major mede mogelijk gemaakt werden; mijn dank aan hen beiden is groot!

Wij als gemeente konden daarnaast ook voluit werken aan de maatschappelijke betekenis van het Evangelie in onze ingewikkelde moderne samenleving. Zo voor de vuist weg denk ik aan bijzondere diaconale projecten, aan de pastorie in Tervuren als ontmoetingsplek met o.a. de catechese en leesgroepen, het pastoraat, de oecumenische contacten in de regio WOTO en daarbuiten, het bestuur van de gemeente, maar ook aan het werk van onze landelijke kerk de VPKB met o.a. de aandacht voor vluchtelingen (Misag), de Commissie Vorming, en vooral ook het gevangenispastoraat (plus het management daarvan) als vast element in mijn werkweek. Dat alles deden we in de hoop dat het van betekenis is in de ogen van Hem naar wie we heten: Jezus Christus.

Ik hoop dat we, terugkijkend, mogen zeggen dat wij veel aan elkaar geleerd hebben en dat we in ons geloof gegroeid zijn. Ik kijk in elk geval met veel blijdschap en voldoening terug op deze periode. U heeft voor altijd een warme plek in mijn hart veroverd!

Na precies zeven jaar en 11 maanden is het tijd om verder te gaan. Ik voel mij vereerd om geroepen te zijn door de protestantse gemeente Waal – Koog – Den Hoorn, een PKN gemeente op Texel.

De intrededienst daar zal plaatsvinden op de eerste adventszondag, op 1 december 2019 om 16.00 uur, in de kerk van Den Hoorn, Kerkweg 5, 1797 AD Den Hoorn. Iedereen is welkom!

*De laatste (nog niet de allerlaatste) hartelijke groet
in de Naam van God,
ds. Anne Kooi*

Gemeente in Perspectief... een gezamenlijke trektocht



In de vorige Kerkbrief konden we al melding maken van de bezinningsbijeenkomst op **zondag 20 oktober** a.s. Op die zondag zal de kerkdienst wat korter duren dan normaal zodat we ruim de tijd hebben om met elkaar - in groepjes en plenair - na te denken over de toekomst van onze kerk. Tijdens de kerkdienst zal ds. Anne Kooi voorgaan. Het bezinningsgedeelte staat onder leiding van prof. dr. Jaap de Lange. Wij hopen dat gedeelte om ongeveer 13:30 af te sluiten. Om ongeveer 12:30 zullen broodjes worden uitgedeeld zodat we niet op onze honger zullen moeten zitten. Er wordt nog gezocht naar iemand die als oppas wil dienen voor de kleine kinderen.

Op **zaterdag 19 oktober** zal Jaap de Lange al in Brussel aanwezig zijn. Hij is dan beschikbaar voor mensen die hem graag onder vier ogen willen spreken (zie het desbetreffende artikeltje van Jaap de Lange daarover in onze vorige Kerkbrief). Degenen die gebruik willen maken van deze mogelijkheid wordt verzocht dit vóór maandag 14 oktober per e-mail te laten weten (het e-adres daarvoor is: jldelan-ge1946@gmail.com). Op basis van de reacties stuurt Jaap de Lange dan afzonderlijke uitnodigingen met daarin een tijdstip ('s morgens of 's middags). Hij ontvangt u dan de 19e in de predikantskamer van de Graanmarktkerk.

Het bezinningsproces *Gemeente in Perspectief* heeft aan nog meer relevantie gewonnen nu wij weten dat ds. Anne Kooi ons in november gaat verlaten. Juist in deze situatie is het belangrijk ons te bezinnen over de toekomst van onze gemeente. Voordat wij op zoek gaan naar een eventuele opvolg(st)er van Anne Kooi is het goed om na te denken over hoe wij vorm kunnen geven aan onze opdracht getuigen te zijn van God in de wereld. Als we samen daarover wat meer helderheid weten te krijgen, kunnen we beter voorbereid zoeken naar nieuwe wegen.

Belangrijk is ook om zoveel mogelijk leden van onze gemeente bij de gezamenlijke trektocht te betrekken. Zo zullen we, in samenwerking met de leiding van Kindernevendienst en Jeugdkerk en 18+, creatief aan de slag gaan met kinderen, jeugd en jongeren. Ook zal een aantal mensen die niet of nauwelijks meer in de kerk (kunnen) komen persoonlijk benaderd worden om hun gedachten te vernemen.

De Werkgroep *Gemeente in Perspectief* zal wat er naar voren gebracht is op 20 oktober analyseren en op basis daarvan een aanpak kiezen voor de wijkbijeenkomsten in november. Uiteindelijk zou het hele proces van onze "gezamenlijke trektocht" moeten leiden tot een beleidsplan voor de komende vijf jaar.

Wij hopen dat het bezinningsproces over onze toekomst ook gedragen mag worden door uw gebeden; we kunnen niet zonder Gods zegen over ons werk.

*De Werkgroep Gemeente in Perspectief
(Leen Bosgra, Rob van Drimmelen, Greet Heslinga,
Gerco van der Linden, Annet Sinnema)*

Synodevergadering

Op **zaterdag 9 november** wordt de Synodevergadering van de VPKB in onze kerk gehouden.

Op de agenda staat o.a. de toekomstige werking van 'Over Hoop en Huizen' (het zoeken naar een woning voor erkende vluchtelingen die, vanaf de erkenning, de opvang snel moeten verlaten en begeleiding van een kerkgemeente nodig hebben voor hun nieuwe start.)

Abonnement Kerkbrief 2019 herinnering

Mocht u het abonnementsgeld nog niet betaald hebben, dan willen wij u vriendelijk vragen dit alsnog te regelen. Vorig jaar waren de inkomsten hiervan erg laag. Dit jaar hopen we minstens het bedrag te halen dat is begroot en daarom rekenen we op uw medewerking.

Zoals u wellicht weet, komen er kosten kijken bij het drukken van de Kerkbrief en de verzending in binnen- en buitenland. De ontvangsten van de Vrijwillig Bijdragen staan daar los van. De inkomsten daarvan worden gebruikt voor andere doeleinden (zie ons jaarlijks project 'Actie Vrijwillige Bijdragen').

Het abonnementsgeld bedraagt € 20 voor lezers in België. Lezers in het buitenland betalen € 30.

Details van de rekening:
Protestantse Kerk Brussel, Kerkbrief
IBAN: BE41 4331 1482 7110
BIC of SWIFT: KREDBEBB
Vermelding: abonnement 2019

*Namens de Administratie van de Kerkbrief,
Ingrid De Hertogh-Vercruysse
ingrid@dehertogh.com tel. 02 251 59 30*

Actie Vrijwillige Bijdragen 2019 herinnering

Velen van u hebben al gereageerd op de oproep in april om mee te doen aan de Actie Vrijwillige Bijdragen van dit jaar. Dat is goed, maar de komende maanden zijn nog erg belangrijk om het streefdoel te halen. Uw financiële bijdrage is essentieel om het kerkelijk werk in stand te houden.

Wij waarderen het zeer indien u, voor zover nog niet gedaan, zo snel mogelijk uw bijdrage overmaakt, liefst nog voor de maand december, zodat we een overzicht kunnen opmaken voor het jaar 2019. Zo kan ook de Diaconiefondsenwerving, die jaarlijks doorgaat in december, de volle aandacht krijgen.

Protestantse Kerk Brussel
Vrijwillige Bijdragen
IBAN: BE22-4331-1627-6147
BIC of SWIFT: KREDBEBB

Vermelding: Vrijwillige Bijdragen 2019

Tip: een (maandelijkse) doorlopende opdracht werkt praktisch, u hoeft er zelf niet aan te denken

Aan alle gevers: hartelijk dank!

*Namens de Commissie Vrijwillige Bijdragen,
Ingrid De Hertogh-Vercruysse*

Bedankbrief

Aan de Protestantse Kerk Brussel



Dit jaar heeft **Kerken met Stip** een bedrag van € 103,80 van u ontvangen voor het werk van onze vereniging. Mede met uw bijdrage kunnen we ons werk continueren. Wij willen u hiervoor heel hartelijk danken.

Kerken met Stip zet zich al ruim tien jaar in om kerken te steunen bij het werk voor (ex-) gedetineerden, hun familie en voor psychisch kwetsbaren. De activiteiten zorgen er mede voor dat zij die er mee te maken krijgen, de zorg en aandacht ontvangen die nodig is.

Met vriendelijke groet,

ds. Jan Eerbeek, voorzitter

Opbrengst collecten

juli

07/07	PSC € 57.50	Kerk € 25.50
14/07	VPKB € 144.21	Kerk € 114.77
21/07	Kerk & Wereld € 99.10	Kerk € 100.00
28/07	Kirinda € 152.20	Kerk € 85.50



augustus

04/08	Diaconie € 102.40	Kerk € 95.30
11/08	VPKB € 119.90	Kerk € 118.00
18/08	Kerk & Wereld € 205.00	Kerk € 104.80
25/08	PSC € 128.20	Kerk € 69.50

In memoriam Michel Haverals

Op 7 augustus 2019 overleed Michel Haverals, lid van onze gemeente. Michel was de zoon van wijlen Peter (Pierre) en Ella Haverals, de broer van Marc.

Hij was op 17 mei 1955 geboren en is dus uiteindelijk 64 jaar geworden.

De laatste jaren van zijn leven zijn zwaar geweest.

Sommigen van ons weten nog met hoeveel zorg en liefde Michel, en natuurlijk ook Marc, vroeger door hun ouders omgeven werden. Hun ouders hadden hun leven erop ingericht om zo goed mogelijk voor hun zoons te kunnen zorgen. Van Michel wordt verteld dat hij letterlijk door zijn moeder gedragen werd: zoals Afrikaanse moeders hun kinderen in een doek op hun rug dragen, zo droeg Ella haar zoon Michel op haar rug.



De persoon die Michel later geworden is, moet door die liefde gevoed zijn.

Het heeft hem de moed en de kracht gegeven om een zelfstandig leven te leiden, maar ook om behulpzaam voor andere mensen te zijn. Iemand vertelde me dat Michel altijd klaarstond om zijn hulp aan te bieden: hij was druk in de weer om iets voor anderen te kunnen doen.

Ik heb als dominee de beide begrafenis van zijn ouders mogen meemaken: die van Peter Haverals als bezoeker, maar die van Ella Haverals als dienstdoende predikant. Wat ik toen van dichtbij heb mogen zien, is hoe Michel met veel zorg de uitvaart van zijn moeder verzorgde. Hij had alles goed opgeschreven: alle mensen en instanties die gecontacteerd moesten worden, alle besluiten die genomen moesten worden. Het moet een hele uitdaging voor hem zijn geweest om op die manier iets terug te geven van de liefde die hij door hen heeft leren kennen, maar ook: een zegen, een geschenk uit de hemel, dat hij in staat was om dit voor hen te doen.

In de afgelopen jaren zijn we er getuigen van geweest, hoe de gezondheid en de zelfredzaamheid van Michel steeds maar weer achteruit gingen. Het moet voor hem zelf erg frustrerend geweest zijn om steeds maar weer iets op te moeten geven, van wat hem tot een onafhankelijke persoon gemaakt had: zijn bewegingsvrijheid, zijn zelfstandigheid in zijn eigen appartement, daarna ook zijn spraak- en schrijfvermogen. Hij heeft een zwaar ziekbed moeten doorstaan.

We hebben met eerbied en genegenheid afscheid van hem genomen en hem toevertrouwd aan de Schepper van hemel en aarde die niet laat varen het werk van zijn handen...

ds. Douwe Boelens

Geboorte



Met veel blijdschap delen wij u mee dat op 6 september geboren is, onze gezonde zoon Pablo. Hij en zijn moeder maken het goed, waarvoor we God heel dankbaar zijn. Vriendelijke groet, Daan en Inès de Jong-Boukhalfa

Kerkkriebels 2019 zondag 17 november!



Het thema van dit jaarlijkse gemeente- en fondswervingsfeest is "Heilig vuur!" Jong en oud zijn welkom! Breng familie en vrienden mee!

Heilig vuur! Vuur als een weldaad, warmtebron, energie en licht. In de bijbel is vuur vaak teken en begeleiding van goddelijke presentie. (Lees Exodus 3:2-5). Het vuur van de Eeuwige, dat doorgegeven wordt; "heilig vuur" dat raakt en inspireert. Figuurlijk gesproken kunnen we in vuur en vlam staan! We hopen dat er vonken van vuur overslaan, die ons warm maken voor een bezinning op onze toekomst als kerk. "Een gezamenlijke trektocht" zal dit hopelijk zijn, waarin we het vuur, het licht van God en van Zijn Zoon Jezus van Nazareth, verder kunnen dragen de toekomst in.



In de vitrine in de hal van de kerk zien we kinderen die het licht met lampionnen verder dragen...

De vaste ingrediënten van de dag zijn:

- *Kerkdienst
- *Feestelijke koffie
- *Diensteneiling
- *Lunchbuffet (ongeveer 13 uur)
- *Voor de kinderen is er weer een pannenkoekenstand en tombola en....?

Power Point presentatie

Ook is er weer een doorlopende Power Point Presentatie met beelden van het gemeentelven in het afgelopen jaar. We vragen om foto's door te sturen van activiteiten, die leuk zijn om te delen. Bijvoorbeeld foto's van Kerkkriebelwandelingen, -etentjes. Of van activiteiten, die u al dan niet namens de kerk doet b.v. bij PSC, PS, tuinieren enz.

Stuur uw foto's naar: *Theo Orie* (orie.theo@gmail.com) en *Frits Bastiaens* (fritsbastiaens@skynet.be)

Diensteneiling

Voor de diensteneiling rekenen we weer op aanbiedingen voor wandelingen, spelletjesmiddag, etentjes etc. Wacht daarmee niet tot de laatste dag!

Geef uw aanbiedingen voor de diensteneiling en verkoop van producten door aan *Theo Orie*. (orie.theo@gmail.com). De helft van de opbrengst is zoals altijd voor een goed doel. Dit jaar voor een project verder van ons bed.

Goed doel: steun aan de opbouw van de kerk in Syrië.

Bijna 400.000 doden, 12 miljoen vluchtelingen en zo'n 14 miljoen mensen die in armoede leven. Dat is de trieste balans van acht jaar oorlog in Syrië. Momenteel keren er



schoorvoetend weer bewoners terug en beginnen met de wederopbouw van hun land. Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij soms nog belangrijker dan hun huis. De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is ook een reden om terug te keren. De kerken in Syrië, die tijdens de oorlogsjaren steeds noodhulp boden, zetten zich nu ook in voor het opvangen en begeleiden van mensen die terugkeren naar hun woonplaats. Op grote schaal herstellen zij scholen, klinieken en kerkgebouwen.



"Herstel van de kerk betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst". Daar helpen we graag aan mee. We doen dit samen met andere kerken wereldwijd. Protestantse Solidariteit volgt dit project op.

We hopen dat alle gemeenteleden er voor willen zorgen dat Kerkkriebels 2019 weer een mooi bedrag opbrengt. Dat kan door aanwezig te zijn op zondag 17 november en kaarten te kopen:

Maaltijdkaarten voor het lunchbuffet à 12€ (volwassenen) en 6€ (kinderen tot 12 jaar)

Steunkaarten à 5€. Deze kunt u eventueel door verkopen aan familie en vrienden. U kunt eventueel ook een ander blij maken door een maaltijdkaart aan iemand cadeau te doen. Vanaf zondag 20 oktober zijn er na de kerkdienst kaarten te koop bij *Ko van der Meer* en natuurlijk ook op de dag zelf.

U kunt ook een gift storten op de rekening van Kerkkriebels: IBAN: BE49 7350 0729 3071

Wij zien alvast uit naar een hartverwarmende dag!

De voorbereidingsgroep bestaat uit: *Frits Bastiaens*, ds. *Douwe Boelens*, *Greet Heslinga* (coördinatie), ds. *Anne Kooi*, *Lilian Major*, *Theo Orie*, *Ko van der Meer* en *Paola Vitulano*. Contact: *Greet Heslinga* (greetheslinga@skynet.be)

Verjaardagen van 75-plussers



Onze hartelijke gelukwensen gaan uit naar:

4/10 Nel Vrydag-Moleman	12/11 Eva Minnee-Hanssens
9/10 Nellie Van Veen- van Sloten	13/11 R. Zwart
10/10 Martha Veenhof-Sijtsema	13/11 Frits Bastiaens
13/10 Fien Meiboom-Janssens	17/11 Hennie Somsen-Van den Berge
15/10 Marry Mastenbroek	20/11 Tony Christaans-Bredewout
16/10 Gert Minnee	21/11 Jef Vanhaelen
22/10 Marijke Chrispeels-Maas	22/11 Els Maassen
23/10 Albert Vanhaelen	

Samenscholen

Protestants Sociaal Centrum Brussel

Hartelijk welkom op ons Jaarfeest!

4 oktober 2019, 15 -20 uur. Cansstraat 12, 1050 Elsene

Na de ontvangst om 15 uur worden de verschillende diensten van het PSC voorgesteld en dan is er om 17 uur animatie, brocante, tombola enz.

Om 18 u staat het multiculturele buffet klaar, dat u ter plaatse kunt betalen à € 10. (als het kan, nog even melden dat u komt, aan: abyiza@cps-psc.be) Tel. 02 512 80 80.

Gesprek met de directrice van het PSC

In augustus 2018 nam Alexia Byiza de fakkel over van Carine Molatte als directrice van het PSC.



Alexia komt uit Dendermonde en woont in Jambes bij Namen. Ze is dus tweetalig, en beheerst ook het Engels en de taal van haar ouders, het Kinyarwanda. Ook haar familie vluchtte voor de genocide, naar Kenia, in de hoop te kunnen terugkeren, maar het werd België, waar Alexia als 7-jarige belandde op een Vlaamse school in Dendermonde. De liefde en het huwelijk brachten haar naar Wallonië, waar haar man ingenieur is bij de Energie Regulator (CWAPE/VREG)

Ze studeerde maatschappelijk assistente in Gent en werkte nadien in het CAW van Zellik, eerst in de algemene dienst en dan in de ruimte voor relatietherapie tussen partners, ouders en kinderen.

Haar tweede job was coördinator van 10 commerciële rusthuizen in Brussel: het opvolgen van de opnames en de

sociale diensten, tot de 'reorganisatie'. Dat gaf haar de tijd voor reflectie.

“Wat was nu eigenlijk mijn motivatie om maatschappelijk assistente te worden?” vroeg ze zich af.

“Luisteren naar mensen. Iedereen heeft talenten; de kunst is om die naar boven te krijgen. De omgeving belet vaak die kans: men heeft niet altijd de gelegenheid anderen te ontmoeten om een bredere kijk op de wereld te krijgen. Verborgene talenten aanboren!”

“En ook mijn geloof: het menselijke. Het religieuze sluit aan bij het menselijke. Wij waren lid van de Protestantse kerk in Dendermonde. (mijn vader is protestant, mijn moeder katholiek). Ik kende het PSC van Antwerpen. De vacature voor het PSC Brussel – ondanks andere sollicitaties tussendoor – bleef in mijn hoofd spelen en mijn man zei: “elke keer dat je over die mogelijkheid begint, straalt je gezicht” en dus heb ik mij – met mijn 30 jaar - kandidaat gesteld!”

“Het PSC sluit aan bij het Bijbelverhaal van Matteüs 25. Onze diensten richten zich op de gevangenen, de armen met het sociaal restaurant (30 à 40 maaltijden per dag), schuldbemiddeling en vluchtelingen. Er is juist een animator aangesteld om een uitwisseling op gang te brengen tussen onze klanten en de burens van Elsene en zo ons werk te koppelen aan de samenleving hier. Ook zoek ik bewust contact met allerlei sociale diensten van Brussel.”

Alexia Byiza, directrice en coördinatrice van 20 medewerkers (16 full-time 4 part-time) en 20 vrijwilligers. Ze voelt zich thuis in dit multiculturele werk van het PSC. Als kerken van Brussel hopen we haar nog vele jaren te zien stralen!

Interview door Antoinette Panhuis

Wijkbijeenkomsten

Oktober

Ds. Douwe Boelens zal ingaan op de Belhar geloofsbelijdenis uit Zuid-Afrika en wat die voor ons betekent. De tekst van de Belharbelijdenis wordt u ter plaatse bezorgd.

Wijken Centrum-West-Zuid

Welkom op een van de onderstaande adressen.

Wijk Zuidoost: dinsdag 10.30 – 12.30

22 oktober: mevr. Elly Blom, tel 02 687 45 24.

Wijk Noord: woensdag 20.00

23 oktober: mevr. A. Haverkorn, tel. 02 460 42 86

Wijk Noordoost – Oost: donderdag 20.00

24 oktober: mevr. Marie-Françoise Couturier, 02 731 75 54

November

We willen dieper ingaan op de toekomst van de kerk, n.a.v. de reflecties tijdens de GiP-zondag van 20 oktober en het verslag hierover. Het leek de kerkenraad verstandig om dat in de gewone wijkavonden te doen, zodat iedereen in een ontspannen sfeer aan het woord kan komen.

Wijken Centrum-West-Zuid

Welkom op een van de onderstaande adressen.

Wijk Zuidoost: dinsdag 10.30 – 12.30

Dinsdag 26 november:

Mevr. Janneke Wilbrenninck, tel. 02 687 63 91.

Wijk Noord: woensdag 20.00

Woensdag 27 november: Fam. Vrydag, tel. 02 452 91 79.

Wijk Noordoost – Oost: donderdag 20.00

Donderdag 28 november:

Mevr. Greet Heslinga, tel 02 767 70 88

Iedereen is welkom op een van deze datums en adressen naar keuze. Wel graag op voorhand een telefoontje naar het gastadres.

Bijbelkring Wemmel

Op maandag 16 september hielden we onze eerste Bijbelkring van dit seizoen in Wemmel. We lazen de eerste twintig verzen van Matteüs 15, waar Jezus de "Parabel van de Blinden" vertelt, een gelijkenis waarover Pieter Bruegel de Oude een bekend schilderij gemaakt heeft.

We hadden een dame uit Hongarije in ons midden, Márta Németh, die veel van de omgang met beperkingen afweet,

omdat ze leiding geeft aan een tehuis in Hongarije waar mensen met allerlei beperkingen kunnen wonen en werken. In de bespreking van het Bijbelgedeelte en het schilderij kwamen allerlei dingen ter sprake die we op dit terrein hebben meegemaakt.

De volgende Bijbelkringen zullen worden gehouden op **maandag 14 oktober, 18 november en 16 december**. Die laatste datum valt natuurlijk in de Adventstijd, en dan hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Iedereen is van harte welkom bij mevr. Annemarie Haverkorn voor de Bijbelkring in Wemmel. Het begint **om 14.30 uur**.

18+ Lunch op zondag 13 oktober



Na de kerkdiensten houden we af en toe een samenkomst voor werkende en studerende jongeren in de consistorie: de "18+ Lunches". Die lunches bieden de gelegenheid om elkaar te leren kennen en het gesprek aan te gaan over kerk en geloof. Het zijn lunches, met soep en broodjes.

Als je belangstelling hebt, kun je eerst naar de kerkdienst gaan, maar dat hoeft niet. Je kunt ook om 12.00 uur verschijnen en rechtstreeks naar de consistorie gaan. Van tevoren aanmelden is dan wel weer een goede zaak. Volgende gelegenheid: **zondag 13 oktober, 12.00 uur**.

ds. Douwe Boelens

Wat ik met u wilde delen

Mu-ZEE Oostende, Wout Hoeboer

(Rotterdam 1910 – St. Joost ten Node 1983)



U loopt er elke zondag aan voorbij. Het wand-reliëf van Wout Hoeboer dat hij aan onze kerk schonk en dat kruis en opstanding verbeeldt.

Het Museum in Oostende ontving van de erven 100 werken. De vernissage was op 29 september en de tentoonstelling loopt tot 5 januari 2020. Zijn werk hangt tussen zijn vrienden Dadaïsten en collega's van COBRA, waarvan hij een medeoprichter was in 1949.

Wout Hoeboer studeerde aan de Academie van Rotterdam grafische vormgeving en wijkte in 1934 uit naar Antwerpen waar hij bij een firma werkt als simillist-chromist (letters en sjablonen).

Ondertussen bestudeert hij Kandinsky. Kandinsky's spiritualiteit en abstractie in de kunst heeft een grote invloed uitgeoefend op Hoeboer en zal bepalend zijn voor zijn emotioneel beleven van het geestelijke in het materiële en in het abstracte.

In 1936 vertrekt hij definitief naar Brussel, maar wordt in 1939 gemobiliseerd door Nederland voor de verdediging van de Grebbelinie bij Utrecht. In Elsene wordt ondertussen zijn dochter Ingrid geboren. Na de capitulatie keert hij terug, nu naar Dilbeek. Helaas wordt hij in 1942 verplicht tot dwangarbeid in Bremen als photo-lithograaf. De oorlogservaringen in een totaal verwoest Bremen sterken hem in zijn Dadaïsme.

Hij verhuist in 1956 naar Laken, Mellerystraat 54, een woonhuis plus apart atelier met twee verdiepingen, gehuurd van de ouders van Marie-Anne De Hertogh-Jonckheere!

Van 1960 tot zijn pensioen in 1975 heeft hij vast werk in Anderlecht als 'retoucheur couleurs'. In dat jaar '75 overlijdt zijn vrouw Adèle Riekenberg. Zij en haar dochter Ingrid waren betrokken kerkleden, en zijn schoonzoon 'onze' loodgieter.

Wout Hoeboer verlaat Laken en vestigt zich in St. Joost-ten-Node, in de Weldadigheidsstraat, in de Ateliers Mommen. Daar overlijdt hij op 16 juli '83.

Hoeboer schonk in 1982 een twintigtal werken aan het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, in Ieper (nu Oostende). Daar zijn nu 100 werken bijgekomen. Een reden om de trein naar Oostende te nemen naar Mu-ZEE, Romestraat 11. Meer info: zie internet.

Antoinette Panhuis

Vilvoorde, William Tyndale - Silo kerk

Rondeweg 3 (Tuchthuiscomplex)

Spaghetti-feest op vrijdag 11 oktober van 17 tot 21 uur en op zaterdag 12 oktober van 12 tot 20 uur
Iedereen welkom!

Halle 20 november, duurzaam ondernemen

Het Platform Levensbeschouwing Halle organiseert op 20 november een avond over duurzaam ondernemen.

De Colruyt heeft een serieus duurzaamheidsprogramma. Men heeft projecten op het vlak van wind- en zonne-energie. Men pioniert met waterstof-auto's. In de normale bedrijfsvoering heeft duurzaamheid en energiebesparing een belangrijke prioriteit.

Koen De Maesschalk geeft uitleg over de visie en de diverse projecten en Steven Van de Brande van Ecopur geeft een overzicht van duurzaamheidsoplossingen in de bouw.

Inkom: 1€

Plaats: Wereldcafé in de Cardijnstraat om de basiliek van Halle

Tijd: 20 tot 22.10 uur.

Jart Voortman

Herfstconcert van het koor van de Europese Unie

Anne-Theo Seinen nodigt ons weer uit voor het concert waarin hijzelf meezingt:

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BRUSSEL

Zondag 13/10/2019 – 17:00

W. A. MOZART, REQUIEM + CONCERTO POUR CLARINETTE

Reservatie: 02 / 507 82 00 of via internet:

<https://www.bozar.be/fr/activities/156619-requiem---concerto-pour-clarinette-wa-mozart>

Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome



-s ↑ ↓ l=w rk=llie -s ↓ k=d p=G -sp b=v t=d s=ze +er -d -n

p=H Jezus Christus h=g b=v rk=llie w=z -d rk=llie +v +e 7

GROET!
 Elke brief van Paulus begint met zijn naam. En aan het begin van elke brief van Paulus staat ook steeds dezelfde groet. Ontdek met deze rebus welke groet dat is.

OPLOSSING:

Contact



Kerkenraad

Ds. Douwe Boelens – voorzitter	02 309 46 82
Ds. Anne Kooi – lid	02 782 15 54
Dhr. E. Kitoko - diaken	0485 024 912
Mw. P. Vitulano - diaken	0478 607 879
Dhr. J. Voortman – diaken	02 358 57 29
Dhr. T. Orië – ouderling	02 466 54 90
Dhr. R. van Drimmelen – ouderling	02 660 98 34

en scriba. E-mail robvandrimmelen4@gmail.com

Dagelijks Bestuur

dhr. B. Kuypers – voorzitter	05 620 54 39
dhr. M. de Geus – penningmeester	02 660 53 33
dhr. L. Buddingh – lid	02 772 70 23
mw. M. Rahusen – lid	02 767 09 41
Vrijwillige bijdragen: mw. I. Vercruyse	02 251 59 30
Commissaris gebouwen: dhr. T. Orië	02 466 54 90
Archivaris: dhr. W. De Hertogh	02 267 66 76

Website: ds. D. Boelens

Kinder- en jeugdwerk

Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst
Kinderkerk (tot 12 jaar):

Anita Bultena	02 734 52 1 3
---------------	---------------

Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):

Jart Voortman	02 358 57 29
---------------	--------------

Jongerencatechisatie (12-16 jaar):

ds. D. Boelens	02 309 46 82
----------------	--------------

Volwassenencatechisatie:

ds. Anne Kooi	02 782 15 54
---------------	--------------

Wijkindeling

Centrum West (ds. D. Boelens):
mw. Antoinette Panhuis (02 230 52 22)

Noord (ds. D. Boelens):
mw. Annemarie Haverkorn van Rijsewijk (02 460 42 86)
mw. Nel Vrydag (02 452 91 79)

Noordoost (ds. A. Kooi):
mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)
mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)
mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

Zuid (ds. D. Boelens):
dhr. Jart Voortman (02 358 57 29)

Oost (ds. A. Kooi):
mw. Carla Dille (02 265 48 04)
mw. Hanneke Schinkel (02 771 33 42)

Zuidoost (ds. A. Kooi):
mw. Ellen van der Kraan (02 653 10 13)
mw. Joke Bronkhorst (02 687 91 92)

**Als u een pastoraal bezoek wilt vragen
voor uzelf of voor een ander,
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikanten.**

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
Website: www.protestantsekerkbrussel.be
Kerkelijk bureau en kosteres, mw. Lilian Major
Telefoon: 02 512 03 67
E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden
(verantwoordelijk uitgever)
Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243
E-mailadres: doudweboelens@gmail.com.
*Ds. D. Boelens is doorgaans te bereiken in de kerk
op tel: 02 512 03 67.*

Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren

en Overijse, ds. A. Kooi
Puttestraat 44, 3080 Tervuren
Telefoon: 02 782 15 54, gsm: 0470 940 977
E-mailadres: anne.kooi@skynet.be.
*Ds. A. Kooi is doorgaans thuis telefonisch te
bereiken tussen 9 en 10 uur 's ochtends.*

**Voor de kosteres en de predikanten is de
vrije dag op dinsdag.**

Rekeningnummers

**(altijd op naam van Protestantse Kerk
en BIC: KREDBE B) B**

Vrijwillige bijdragen:
IBAN: BE22 4331 1627 6147
Diaconie:
IBAN: BE42 7350 3273 4454
Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)
IBAN: BE41 4331 1482 7110
Kerkkriebels:
IBAN: BE49 7350 0729 3071
Exploitatie (voor alle andere betalingen):
IBAN BE89 7350 0834 2085

Andere protestantse kerken in de omgeving en het PSC

Bethlehemkerk, Walcourtstraat 103, 1070
Anderlecht; eredienst om 10 uur
(zie pagina: *Berichten van Anderlecht*)

William Tyndale Silo Kerk, Rondeweg 3, 1800
Vilvoorde; eredienst elke zondag om 10 uur

Protestants Sociaal Centrum: Cansstraat 12,
1050 Elsene; Directeur Alexia Byiza,
tel. 02 512 80 80; rekeningnummer
BE77 424554037142; Fiscale vrijstelling voor elke
gift vanaf € 40; Website: www.csp-psc.be