

Tweemaandelijks blad van de Protestantse Kerk Brussel en de Bethlehemkerk Anderlecht



PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Protestantse Kerkbrief



jaargang 34 • nummer 5 • oktober - november 2022



AFGIFTEKANTOOR:
BRUSSEL DE BROUCKERE
ERKENNINGSNUMMER: P 910493
TWEEMAANDELIJKS

Protestantse Kerk Brussel
Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel
www.protestantsekerkbrussel.be

Hervormingsdag

Voleindingszondag

Wereldraad van Kerken

Inhoud

Agenda

Meditatie	3
Kerkdiensten	4
• Rond de kerkdiensten	5
• Bethlehemkerk	5
• Voleindingszondag	5
• Jeugdkerk	6
Uit de kerkenraad	6
• Financiën	7
Gemeentenieuws/ Bijeen	7
• Verjaardagen	9
VPKB	9
• Assemblee Wereldraad van Kerken	9
Kinderpagina	11

Colofon

De Protestantse Kerkbrief is het blad van de Protestantse Kerk Brussel en de Bethlehemkerk Anderlecht.

Redactie

ds. Douwe Boelens, Antoinette Panhuis,
Bram Meertens, Hilde Van Hoorick

E-mailadres

kerkbrief@gmail.com

Druk en lay-out

Drukkerij Colson, Aalst

Afbeelding voorpagina:
Gedachtenis zondag 20 november

Agenda

Zondag 9 oktober	18+ lunch
Maandag 10 oktober	Bijbelkring Wemmel
Zondag 30 oktober	Hervormingsdienst Kringkerken in PKB
Zondag 6 november	18+ lunch
Maandag 7 november	Bijbelkring Wemmel
Zondag 13 november	Kerkkriebels
Dinsdag 15 november	Wijkbijeenkomst in Itterbeek Wijkbijeenkomst in de kerk Brussel
Woensdag 16 november	Wijkbijeenkomst in Zellik
Donderdag 17 november	Wijkbijeenkomst in Tervuren
Zondag 20 November	Voleindingszondag: gedachtenis aan de overledenen
Zondag 27 november	Jeugd-adventsdienst

**Uiterste inleverdatum voor de kopij
Kerkbrief december 2022 – Januari
2023: zondag 13 november**

De redactie behoudt zich het recht voor om een ingezonden artikel in te korten, redactioneel te bewerken of niet te publiceren. Zij is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen en slechts ten dele voor de stijl. Reacties zijn altijd welkom!



De jongste zoon wil de deur uit

*Wat heb je eraan
als je niets meer hebt
waarvoor je nog thuis zou blijven?
Wat doet het ertoe
als je niets meer doet
om over naar huis te schrijven?*

*Wat moet je nou nog
als niets meer hoeft
dan op je centen letten?
Wat wil je nou nog
als je niets meer wil
waarvoor je je in kan zetten?*

*Wat geeft het nou nog
als je nergens om geeft
waarvoor je een cent zou geven?
Waar leef je nog voor
als je niets beleeft
waaraan je wat kan beleven?*

*Maar ik geef me niet gewonnen
ik wil een riskant bestaan
Ik zoek de gevarezone
om over de rooie door het lint te
gaan
Bij kantjeboord, daar wil ik zijn!*

Tekst: Karel Eykman (1936 – 2022)

Als Karel Eykman het in zijn gedicht heeft over “*de jongste zoon die de deur uit wil*”, doelt hij op een zeer gekend Bijbelverhaal uit Lucas 15. Vroeger kenden we dat verhaal als ‘*De verloren zoon*’, maar dat begrip gebruikt Eykman in dit gedicht opzettelijk niet. Meestal als wij het begrip ‘*verloren zoon*’ gebruiken, spreekt daaruit immers onze afkeuring over de le-



venswandel van deze zoon. In het Bijbelverhaal zegt de vader weliswaar dat “zijn zoon verloren was, en teruggevonden is” – maar daarin wordt geen morele veroordeling over zijn zoon uitgesproken. In tegendeel. Zoonlief zelf was van plan om met zijn vader te spreken over “de zonden die hij had begaan tegenover de hemel en tegenover hem”, maar daar wil de vader nu juist niets van horen. Zijn blijdschap om zijn zoon die terug is, verhindert hem om in zijn zoon nog langer een ‘*verlorene*’ te zien.

Karel Eykman heeft het liever over ‘*een zoon die de deur uit wil*’, en daarmee wordt die persoon, met wie Eykman zich waarschijnlijk best goed kon vereenzelvigen, geheel herkenbaar voor velen van zijn lezers. Hij schrijft voor mensen die in hun leven tot het inzicht zijn gekomen dat ze de wereld waarin ze zijn opgegroeid, in zekere zin achter zich moeten laten om hun eigen bestaan op te bouwen.

In plaats van de wegen te gaan die hun ouders voor hen hebben uitgestippeld, hebben zij besloten hun eigen weg te gaan – op grond van hun eigen liefde, hun karakter, hun roeping, hun talent.

Karel Eykman vraagt dus aandacht voor die herkenbare kant van ‘*de*

jongste zoon’, waarover we vroeger misschien minder praatten, toen we de jongste zoon vooral zagen als een ‘*verloren zoon*’.

Zou het niet zo kunnen zijn dat er een sterkere, diepere band is tussen de vader en de jongste zoon dan tussen de vader en de oudste zoon, juist omdat de vader zichzelf het meest herkent in het vrijheidsverlangen en in de idealen van zijn jongste zoon? Zou die vader zelf in zijn jongere jaren ook niet het huis van zijn ouders hebben verlaten om elders een nieuw en zelfstandig bestaan op te bouwen? Zouden die twee zoons van hem niet het product kunnen zijn van juist dat verlangen in zijn jonge jaren?

Trouw en loyaal zijn aan onze ouders betekent niet altijd: de plannen en de wegen van onze ouders voort te zetten. Dat is misschien het misverstand waar de oudste zoon jarenlang in geleefd heeft, en dat hem uiteindelijk veel teleurstelling bezorgd heeft.

Soms zijn we misschien trouw en loyaal als we durven te breken met wat onze ouders voor ons hebben uitgedacht – juist omdat we daarmee het meest op hen lijken.

Dat soort gedachtes kan dit Bijbelverhaal ook bij ons oproepen.

Het is een verdienste van Karel Eykman te noemen, dat hij zomaar een andere kant van een verhaal tevoorschijn kan toveren, waardoor we het verhaal plotseling in een ander licht zien.

ds. Douwe Boelens



Zondag 2 oktober

3^{de} zondag van de herfst, Jumelagezondag

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	Eugène Kitoko
Organist	Felix Snyers
Gemeentelid	Greet Heslinga
Collectes	Kirinda/Kerk

Zondag 9 oktober

4^{de} zondag van de herfst

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	Paola Vitulano
Organist	Raymond Auquier
Gemeentelid	Rob van Drimmelen
Collectes	VPKB/Kerk

Zondag 16 oktober

5^{de} zondag van de herfst

Voorganger	Douwe Boelens
Ambtsdrager	Lex Buddingh
Organist	Anna Rusakova
Gemeentelid	Frits Bastiaens
Collectes	Prot.Solidariteit/Kerk

Zondag 23 oktober

6^{de} zondag van de herfst

Voorganger	ds. David Schiethart
Ambtsdrager	Jart Voortman
Organist	Raymond Auquier
Gemeentelid	Ko van der Meer
Collectes	Prot. Faculteit/Kerk

Zondag 30 oktober

Begin van de wintertijd

Hervormingsdag in de PKB

met de gemeenten van Vilvoorde en Anderlecht

Dienst van Schrift en Tafel

Voorgangers	ds. H. Ransijn en ds. D. Boelens
Ambtsdrager	Eugène Kitoko
Organist	Sabine Geerlof-van de Zande
Gemeentelid	Greet Heslinga
Collectes	Diaconie/Kerk

Zondag 6 november

8^{ste} zondag van de herfst

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	Paola Vitulano
Organist	Felix Snyers
Gemeentelid	Lex Buddingh
Collectes	PSC/Kerk

Zondag 13 november,

9^{de} zondag van de herfst

Kerkkriebels

Voorganger	ds. Gertjan Bikker
Ambtsdrager	Anita Bultena
Organist	Raymond Auquier
Gemeentelid	Rob van Drimmelen
Collectes	Gevangenispastoraat/Kerk

Zondag 20 november,

Voleindingszondag

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	Lex Buddingh
Organist	Anna Rusakova
Gemeentelid	Ko van der Meer
Collectes	VPKB/Kerk

Zondag 27 november,

1^{ste} zondag van Advent

Voorganger	ds. Douwe Boelens
Ambtsdrager	Jart Voortman
Organist	Raymond Auquier
Gemeentelid	Greet Heslinga
Collectes	ProJOP/Kerk

Zondag 13 november,

2^{de} zondag van Advent

Voorganger	ds. Edwin Delen
Ambtsdrager	Paola Vitulano
Organist	Felix Snyers
Gemeentelid	Frits Bastiaens
Collectes	Kerk & Wereld/Kerk

Rond de kerkdiensten

16 oktober

Na afloop van de kerkdienst schrijven we voor politieke gevangenen (Amnesty International). Dit is georganiseerd door de diaconie.

Jart Voortman

23 oktober: Gastpredikant: Ds. David Schiethart is gemeentepredikant voor de PKN in Den Haag. Ook is hij ambulante predikant in de wijkgemeente Haarlem-Schalkwijk.

30 oktober is het Hervormingszondag.

Voorgangers zijn ds. Heleen Ransijn (Vilvoorde) en ikzelf. De dienst wordt gehouden aan de Nieuwe Graanmarkt. In de dienst nemen we afscheid van ds. Heleen Ransijn als predikant van Vilvoorde. In de week daarvoor heeft ze dat al gedaan in Vilvoorde. Zij start als stadspredikante in Gent.

13 november

De 'Kerkkriebels' staan onder leiding van Gertjan Bikker. Natuurlijk zal ik zelf ook bij dit gemeentefeest zijn.

27 november

Dan is er Jeugd-adventsdienst in samenwerking met de Jeugdkerk.

4 december: Gastpredikant: Ds. Edwin Delen is 'Verantwoordelijke Ambten' binnen de VPKB. Daarnaast werkt hij als onderzoeker en docent aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel. Eerder was hij onder meer predikant in Vilvoorde en luchthavenaalmoezenier in dienst van Brussels Airport Company.

18 december

Reeds ter informatie: Kinderkerstfeest in samenwerking met de Kinderkerk.

Douwe Boelens

Gemeentebericht Bethlehemkerk

Beste vrienden van de Bethlehemkerk,

Ik hoop dat jullie een mooie zomer hebben gehad en niet te zwaar hebben geleden onder de hitte en droogte. Ikzelf had een zomer met veel nieuwe ontwikkelingen. Jullie wisten natuurlijk allemaal al dat ik in juli een dochter verwachtte en zij is er ondertussen ook gekomen zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben. Op 30 juli ben ik vader geworden van de kleine *Mathilde*, die nu al flink gegroeid is. We zijn heel blij met haar en zij hopelijk ook met ons. Misschien zullen jullie binnenkort kennis met haar kunnen maken.

Daarnaast is er ook een andere nieuwe ontwikkeling. In juli kreeg ik belangrijk nieuws aangaande het vervolg



van mijn opleiding. Ik mag namelijk vanaf september met mijn *proponentschap* beginnen. Dat is een belangrijke stap in de richting van het toekomstige predikantschap. In het eerste halfjaar zal ik verbonden zijn aan vier gemeentes in West-Vlaanderen: Ieper, Kortrijk, Menen en Roeselare. Dat zal een behoorlijk andere omgeving zijn dan Anderlecht en omstreken. Daar zal ik zeker aan moeten wennen. De komende maanden zal ik dus ook veel in de trein te vinden zijn. Voorlopig zal ik dus niet meer verbonden zijn aan de Bethlehemkerk. Ik zal de Bethlehemkerk zeker missen en wens de kerk en de leden het beste in deze tijd. Ik woon nog altijd in Brussel, dus helemaal weg ben ik niet. We zullen elkaar in de tussentijd dus nog wel eens ontmoeten, denk ik. Hopelijk tot gauw.

Gods zegen,

Bram Meertens

Voleindingszondag 20 november



Op de Voleindingszondag (of Gedachteniszondag) staan we stil bij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Hun namen worden in de dienst in herinnering geroepen. Voor iedere overledene steken we in de kerk een kaars aan, met eventueel de Bijbeltekst die heeft geklonken bij hun uitvaart. Indien u ook een overledene uit uw familie of vriendenkring wilt gedenken die u dierbaar was, dan mag u ook naar voren komen in de dienst en voor hem/haar een kaars ontsteken.

Uit de gemeente herdenken we dit jaar:

Pim Lans (°15/06/1953 Amsterdam -
†13/06/2022 - Miranda do Corvo, Portugal)
*„Himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt,
Glücklich allein, ist die Seele, die liebt“.* (Goethe)

Jan Schiettekatte (°31/05/1937 Nieuwerkerk -
†17/06/2022 Wezembeek-Oppem)
*“Do not stand at my grave and weep.
“The aim of love is to love, no more, no less”* (Oscar Wilde)

Hanneke Schinkel (°18/12/1948 Utrecht -
†05/07/2022 St.Pieters Woluwe)
*‘Dan zal alles aan mij geopenbaard worden ‘
(Paulus Brieven)*

Nicole Tasnier-Troukens (°05/10/1954 Brussel -
†27/03/2022 Zuid-Afrika)
Een vroeger gemeentelid. *In loving memory.*

Psalm 90

Heer, U bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor U aarde en land had gebaard –
U bent, o God! van eeuwigheid tot eeuwigheid.

U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensankind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.

U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en 's avonds verwelkt en verdort.

Zeventig jaar duren onze dagen,
of tachtig als wij sterk zijn.
Het beste daarvan is moeite en leed,
het gaat snel voorbij en wij vliegen heen.

Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.

Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Jeugdkerk

We hadden op 25 september een toffe eerste Jeugdkerk
met 7 jongeren. Hiernaast vinden jullie de datums van de
volgende geplande bijeenkomsten van de jeugdkerk:

16 oktober
13 november
4 december
18 december: we zullen eventueel een bijdrage voorberei-
den voor de kerstviering, op zondag 25 december
Een hartelijke groet,

Jart Voortman

Uit de Kerkenraad PKB



De Kerkenraad kwam samen op 8 september en consta-
teerde dat het studieverlof ds. Boelens zichtbaar deugd had
gedaan. Gelukkig keerde hij in goede gezondheid en met
opgeladen batterijen terug in onze gemeente.

Daarnaast zijn wij tevreden over de manier waarop een
minimale dienstverlening verzekerd kon blijven tijdens zijn
afwezigheid. Onze dank gaat uit naar de drie predikanten
uit het district ABL die zich beschikbaar hebben gehouden
voor crisispastoraat, wij zijn opgelucht dat wij op hen geen
beroep hebben hoeven doen.

De diensten van de gastpredikanten werden gewaardeerd
en de betrokken voorgangers waren verheugd (opnieuw

terug, in het geval van ds. Kooi) in onze gemeente te zijn.
Zelfs een huwelijk werd tijdens de zomer ingezegend: Jart
Voortman ging voor in een mooie en feestelijke dienst
waarin Eugène en Fatò elkaar trouw beloofden in aanwe-
zigheid van een grote schare familie en vrienden.

De beroepingscommissie liet weten dat de termijn voor het
indienen van kandidaturen verstreken is: het aantal solli-
citaties is bemoedigend, er is er zelfs één meer dan bij de
vorige procedure en met heel diverse profielen, “we hebben
weer een hoopvolle pool waaruit we kunnen vissen”.

Lex Buddingh, scriba PKB

Actie Vrijwillige Bijdragen 2022, herinnering



De regenboog – je bent welkom!

De regenboog, voel je gekoesterd door de kleuren, een teken van licht en hoop.

Voor wie nog geen vrijwillige bijdrage gestort heeft, willen wij vriendelijk vragen om dit te overwegen? Dank u wel.

Een storting ten laatste vóór 27 december maakt het de administratie makkelijker, waardoor uw gift nog dit huidige jaar kan verwerkt worden. Hierbij de nodige gegevens:

Op naam van: 'Protestantse Kerk'

Rekeningnummer: BE22 4331 1627 6147

Mocht u onlangs onze kerk gesteund hebben, dan danken wij u hiervoor van harte.

Elke financiële bijdrage is ieder jaar van cruciaal belang voor de kerk om het geheel draaiende te houden. Inkomsten uit de wekelijkse collecten en de Vrijwillige Bijdragen spelen hierin een hele grote rol. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om ondergetekende te contacteren.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse

Namens de Commissie Actie Vrijwillige Bijdragen
02/251 59 30 ingrid@dehertogh.com

Herinnering abonnement op de kerkbrief

Bij nazicht blijkt dat enkelen het abonnement voor dit jaar 2022 nog niet betaald hebben.

Mogen wij u vriendelijk verzoeken dit alsnog te willen regelen (uiterlijk 27 december)?

Op naam van: 'Protestantse Kerk'

Rekeningnummer: BE41 4331 1482 7110

€ 20 voor lezers binnen België; lezers in het buitenland betalen € 30.

Bij voorbaat hartelijke dank.

Ingrid De Hertogh-Vercruysse

namens de Administratie Kerkbrief

Bijeen



Bijbelkring in Wemmel op maandag 10 oktober, 7 november en 5 december

Op 19 september werd de aftrap gegeven voor een nieuw seizoen van de Bijbelkring in Wemmel. We hadden voor die gelegenheid een goed elftal om de tafel.

We behandelden deze keer het welbekende verhaal van de 'verloren zoon' uit Lucas 15:11-32. Het verhaal was namelijk kort daarvoor overgeslagen in het lezingenrooster voor de zondagen.

Voor de gelegenheid bekeken we nog eens de afbeeldingen bij dit verhaal uit de 'Kijkbijbel'. De Kijkbijbel is een bekende kinderbijbel met afbeeldingen van de kunstenaar Kees de Kort. **Kees de Kort** is onlangs, op 17 augustus, op 87-jarige leeftijd overleden. Hij heeft ons prachtige illustraties nagelaten, met name in die Kijkbijbel. Overigens zijn ook de teksten in die Kijkbijbel van een heerlijke eenvoud.

Men zegt dat Kees de Kort in 1964 met zijn illustraties begon, omdat het NBG de Bijbelse verhalen toegankelijk wilde maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Misschien is die doelstelling achteraf het geheim achter zijn grote succes geworden (**zie afbeeldingen Kinderpagina**).

Om nog eens met andere ogen naar het verhaal van de 'verloren zoon' te kijken, lezen we ook een paar gedichten die Karel Eykman bij dit verhaal schreef. Ook Karel Eykman is onlangs overleden: op 30 augustus, op 86-jarige leeftijd. Hij is in kerkelijke kring vooral bekend geworden door zijn zeer vernieuwende 'Woord voor Woord'-kinderbijbel.

Zo gaf het verhaal van de 'verloren zoon' ons dus gelegenheid om twee grote personen die veel invloed hebben gehad op onze generatie, met respect en genegenheid te gedenken – en om ons eigen levensverhaal in verband te brengen met die jongen die ooit van huis ging om een eigen leven op te bouwen.

De volgende Bijbelkringen zullen worden gehouden **op de maandagen 10 oktober, 7 november en 5 december**.

Iedereen is daarbij van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur met de Bijbelstudie en met persoonlijke verhalen. De Bijbelkring komt samen in het huis van Annemarie Haverkorn. Haar adres staat in het 'gemeenteboekje' (en telefoonnummer op de achterkant van de Kerkbrief).

Als iemand zich bij de kring wil aansluiten, is die persoon van harte welkom. Van tevoren opgeven bij Annemarie of bij mij is een voordeel. Dat mag telefonisch of per e-mail.

“18+ Lunches” op zondag 9 oktober, 6 november en 11 december

Voor jonge mensen die in Brussel werken of studeren – en van wie de meesten niet uit Brussel afkomstig zijn – organiseert onze kerk van tijd tot tijd een lunch.

Die lunch wordt gehouden in de ‘Consistorie’: de vergaderkamer met de grote ramen, vlak naast het kerkelijk bureau.

Deze lunches worden gehouden **op de zondagen 9 oktober,**

6 november en 11 december, steeds na de kerkdienst, om ongeveer 12.00 uur.

De kerk zorgt voor eten en drinken. Alle jongelui zijn van harte welkom. Als je iemand mee wilt nemen is dat ook goed; geef dat wel van tevoren even door.

Eerst naar de kerkdienst komen vinden we geen slecht idee, maar ook geen verplichting. *“Come as you are!”*

ds. Douwe Boelens

Wijkbijeenkomsten

Op 15 september kwam de commissie wijkbijeenkomsten bij elkaar om het afgelopen jaar te evalueren en plannen te maken voor het nieuwe jaar.

We zijn tot de volgende planning gekomen:

november: ds. Douwe Boelens over Rwanda
januari: Jart Voortman over geluk
maart: Gertjan Bikker over de liederen van Huub Oosterhuis
mei: Hans Scholten over vrijheid bij Hannah Arend.

De commissie hoopt op gezegende bijeenkomsten en een goede opkomst.

Jart Voortman

De Wijkbijeenkomst van november voor de kerken Brussel en Anderlecht is met powerpoint presentatie. De titel van de wijkbijeenkomst luidt: **“Amahoro, het wonder van vergeving en verzoening”.**

Douwe Boelens

De bijeenkomst wordt op vier plaatsen gehouden:

1. Op dinsdag 15 november, 14.00 tot 16.00 uur in de Gemeenteruimte Bethlehem-Veeweide, 1701 Itterbeek, Kerkstraat 60
2. Op dinsdag 15 november, 19.00 tot 21.00 uur in de Protestantse Kerk Brussel, 1000 Brussel, Nieuwe Graanmarkt 8
3. Op woensdag 16 november, 14.30 tot 16.30 uur bij de fam. Orie in Zellik
4. Op donderdag 17 november, 14.30 tot 16.30 uur bij de fam. Scholten in Tervuren

Iedereen is vrij om zich aan te sluiten bij een van de vier Wijkbijeenkomsten. Het is wel belangrijk dat iedereen zich van tevoren aanmeldt op de plaats van keuze. We willen graag ongeveer weten hoeveel mensen er naar een bepaalde Wijkbijeenkomst zullen komen.

Eenieder mag zich aanmelden via e-mail of telefoon. (Gegevens zie achterkant van de Kerkbrief)



Ansichtkaartje

T.a.v. De gemeente, Protestantse Kerk Brussel-Anderlecht

Wij bedanken u van harte voor uw betrokkenheid aan het geluk van ons huwelijksfeest. Dank voor de steun en de woorden. DANK U WEL! Van harte groeten uit Spanje, ons huwelijksverlof.

Fatò en Eugène Kitoko

En een officiële bedanking:

Wij bedanken het Dagelijks Bestuur voor de toestemming tot de huwelijksdienst, dank aan onze kerkgemeente voor de aanwezigheid en voor de steun, ook aan degenen die thuis konden volgen en voor de afwezigen bedankt (voor felicitaties), zeker dank aan iedereen die op die dag dienst had o.a. Mark van Wechem, Catherine en Theo Orie, Raymond Auquier en ds. Jart Voortman. Ook aan de dominee Ricardo van Portugese-Braziliaans kerk een hartelijke bedanking. Gods zegen toegewenst. Hartelijke groet,

Eugène Kitoko.

Verjaardagen 75-Plussers



Protestantse Kerk Brussel

Oktober

4/10	Nel Vrydag-Moleman
10/10	Martha Veenhof-Sijtsema
13/10	Fien Meyboom-Janssens
15/10	Marry Mastenbroek
16/10	Gert Minnee
22/10	Marijke Chrispeels-Maas
23/10	Albert Vanhaelen

November

12/11	Eva Minee-Hanssens
13/11	Frits Bastiaens
17/11	Hennie Somsen-Van den Berge
20/11	Tony Christiaans-Bredewout
21/11	Jef Vanhaelen
22/11	Els Maassen
27/11	Hilde Van Hoorick

Jarige in de Bethlehemkerk

2/10	Henri Van de Wouwer
------	---------------------

VPKB



De Assemblee van de Wereldraad van Kerken Enkele impressies

“Zo moet het beloofde hemelse bruiloftsmaal er ongeveer uitzien!” Deze woorden kwamen uit de mond van Agnes Abuom, de voorzitter van het Centrale Committee van de Wereldraad van Kerken toen ze op 31 augustus j.l. de zitting van de 11^{de} Assemblee van de Wereldraad opende. Voor zich zag ze zo’n 4000 mensen die vanuit alle windstreken van de wereld naar Karlsruhe, Duitsland, waren gereisd om de Assemblee van 9 dagen bij te wonen. Mensen in allerlei soorten en maten, met allerlei schakeringen van huidskleur, met verschillende achtergronden en levensverhalen, veel jonge mensen, oudere mensen, grijze mensen met een loophekje, ‘minder validen’ die zich in hun rolstoel behendig door de massa heen wisten te bewegen, leken, een breed scala aan eerwaarde dames en heren gekleed in een even brede kleurrijke waaier van ambtsgewaden. Ondanks uiterlijke verschillen uiteindelijk allemaal ‘gewoon’ kinderen van God.

Elke acht jaar komt zo’n bont gezelschap samen voor een Assemblee van de Wereldraad. De eerste Assemblee vond plaats in Amsterdam, waar de Wereldraad in 1948 werd opgericht. Aanvankelijk was de Wereldraad vooral een westerse aangelegenheid maar tegenwoordig komen de lid-kerken uit alle delen van de wereld. De Rooms-katholieke kerk is geen lid van de Wereldraad maar de twee werken wel al heel lang nauw samen. Er was ook een ‘zware’ delegatie uit ‘Rome’ waarvan bisschop Johan Bonny uit Antwerpen ook deel uitmaakte. Het was opvallend (en hoopgevend?) dat een officiële vertegenwoordiger van het Vaticaan in Karlsruhe opmerkte dat de twee organisaties zich al lange

tijd hadden geconcentreerd op wat ze gemeenschappelijk hebben en dat nu misschien de tijd was gekomen om zich serieus te buigen over de verschillen.

Sinds 1983 heb ik al zes Assemblees bijgewoond. Elke keer vormden de gezamenlijke diensten voor mij het absolute hoogtepunt. Dat was in Karlsruhe niet anders. Samen vieren met duizenden mensen schept een gevoel van verbondenheid over de grenzen heen die velen van elkaar scheiden. Ingetogen Orthodoxe gezangen, Gospel, klassieke Protestantse en Anglicaanse liederen, ritmische en opzwepende melodieuze uit Afrika, swingende samba uit Latijns Amerika, liederen uit Taizé. Elke keer kom je weer onder de indruk van de vele uitdrukkingsmogelijkheden die er zijn om ‘de lofzang gaande te houden’. De Wereldraad is werkelijk uniek op dit punt.

Openheid

Toen de Wereldraad van Kerken in 1948 werd opgericht, lag het zwaartepunt van het christendom bij de ‘klassieke’ kerken in het ‘Westen’. Nu, zo’n 70 jaar later, is de situatie ingrijpend veranderd. Het zwaartepunt ligt nu in het ‘Zuiden’, en evangelikale kerken en pinkstergemeentes groeien als kool. Voor de Wereldraad is het van groot belang contacten te zoeken en te onderhouden met deze verschijningsvormen van het christendom, die steeds belangrijker worden. Daartoe werd, onder andere, tijdens de Assemblee in Harare, in 1998, het besluit genomen om het Global Christian Forum op te richten waarin kerken van allerlei strekkingen deelnemen. Deze trend zet zich voort. De World Evangelical Alliance is nu vaste gast bij bijeenkomsten zoals een Assemblee, en, voor het eerst, werd in Karlsruhe een begroetingstoespraak gehouden door de president van de Pentecostal World Fellowship.

Hoewel we in Duitsland als christenen samen kwamen, waren ook vertegenwoordigers van andere godsdiensten

aanwezig en verschillende daarvan gaven een begroetings-toespraak. De vertegenwoordiger van Religies voor Vrede, Mw. Azza Karam (een moslima), zette velen aan het denken toen ze in een indrukwekkende toespraak opmerkte dat 'de liefde van Christus' (het thema van de Assemblee) niet alleen voor christenen is bestemd.

Klimaatverandering

Het zal geen verbazing wekken dat, mede vanwege de actieve deelname van veel jonge mensen, de opwarming van de aarde tijdens vele sessies in Karlsruhe naar voren werd gebracht. De grote urgentie van dit thema werd nog eens onderstreept in een verklaring die overduidelijk maakte dat de mensheid geen minuut meer te verliezen heeft en dat diepgaande veranderingen dringend nodig zijn. De Wereldraad is al heel lang bezig met dit onderwerp. Nu werd besloten er een speciale commissie voor in het leven te roepen. Dit is een zwaar instrument voor de Wereldraad maar is alleszins te rechtvaardigen.

Oorlog in Oekraïne

Om verschillende redenen heeft de Wereldraad geen lid-kerken in Oekraïne. Daarom dreigde er een situatie te ontstaan waarin tijdens de Assemblee wel over, maar niet met mensen uit Oekraïne over de oorlog aldaar zou worden gesproken. Dankzij bewonderenswaardige initiatieven van prof. dr. Ioan Sauca, een Orthodoxe priester uit Roemenië en waarnemend algemeen secretaris van de Wereldraad, waren de Baptisten en twee Orthodoxe kerken uit Oekraïne toch naar Karlsruhe gekomen. Ze werden met applaus ontvangen. Vanwege de zeer discutabele rol die Patriarch Kirill, van de Russisch Orthodoxe Kerk (ROK), speelt met betrekking tot de oorlog, waren er stemmen opgegaan om de ROK uit te sluiten van de Wereldraad. In Karlsruhe klonken zulke stemmen niet en lag de nadruk op de rol van de Raad als platform voor discussie. Die discussie was zeer scherp en leidde tot een even scherpe verklaring over de oorlog. De delegatie van de ROK pruttelde nog wat tegen maar lag uiteindelijk niet dwars. De twee Orthodoxe kerken in Oekraïne deelden nog tijdens de Assemblee mee dat zij het lidmaatschap van de Wereldraad zullen gaan aanvragen...

Tijdens een sessie van de kerken in Europa vond nog een korte maar interessante discussie plaats. Een Quaker uit Nederland merkte op dat de Europese Unie zich zou moeten richten op het bevorderen van vrede en het gebruik van 'soft power'. De EU zou zich verre moeten houden van militaire activiteiten. Hij werd onmiddellijk van repliek gediend door een vertegenwoordiger uit Oekraïne: "Over wiens vrede heeft u het? Die van u of die van mij? Wat wij nu het hardst nodig hebben zijn wapens". Het aloude debat binnen de kerken over geweldloosheid en gerechtvaardigd gebruik van geweld heeft nog niets aan actualiteit verloren.

Andere thema's

Uiteraard is in Karlsruhe over nog veel meer thema's van gedachten gewisseld, zoals de eenheid van de kerk, migratie, racisme, Palestina en Israël, hoe gaan we in 2025 vieren dat dan de geloofsbelijdenis van Nicea 1700 jaar bestaat, enz. enz. Een wat uitgebreider verslagje kan bij ondergetekende worden opgevraagd.

Nieuw leiderschap

Als volgende voorzitter van de Wereldraad werd gekozen bisschop Heinrich Bedford-Strohm, van de Evangelisch Lutherse Kerk in Beieren. Begin volgend jaar wordt Prof. Dr. Jerry Pillay de nieuwe algemene secretaris. Ds. Pillay (57) is lid van de Uniting Presbyterian Church in Southern Africa en is momenteel hoogleraar theologie aan de universiteit van Pretoria.

Rob van Drimmelen

PS van de redactie:

- Zie ook het artikel van Mgr. bisschop Johan Bonny in de Kerk-info 22-27 "Je moet het maar doen!"
- De VPKB was vertegenwoordigd door ds. Steven Fuite (Synodevoorzitter), ds. Jelle Brouwer (Mechelen N) en ds. Eleonora Hof (voorheen leper, nu geestelijk verzorger ziekenhuizen)





Kennen jullie dit verhaal?

Het verhaal staat in Lukas 15: 11-32 en in het Liedboek: Lied 185.

Voor de oudere jongeren: lees ook eens het gedicht op bladzijde 3 van deze kerkbrief.

Contact

Protestantse Kerk Brussel



Lidkerk van de Verenigde
Protestantse Kerk in België



Kerkenraad

Ds. Douwe Boelens – voorzitter	02 309 46 82
Dhr. Eugène Kitoko - diaken	0485 024 912
Mw. Paola Vitulano - diaken	0478 607 879
Dhr. Jart Voortman – diaken	02 358 57 29
Mw. Anita Bultena – ouderling	02 734 52 13
Dhr. Lex Buddingh – ouderling	02 772 70 23
Scriba: lex.buddingh@skynet.be	

Dagelijks Bestuur

Dhr. Bert Kuypers – voorzitter	056 20 54 39
Dhr. Mark de Geus – penningmeester	02 660 53 33
Vrijwillige bijdragen: Mw. Ingrid Vercruysse	02 251 59 30
Commissaris gebouwen: Dhr. Theo Orië	02 466 54 90
Archivaris: Dhr. Wim De Hertogh	02 267 66 76
Website: Ds. Douwe Boelens	

Kinder- en Jeugdwerk

Babyoppas: elke zondag tijdens de dienst	
Kinderkerk (tot 12 jaar):	
Janneloes Bouman	0472 920 609
Jeugdkerk (vanaf 12 jaar):	
Jart Voortman	02 358 57 29
Catechese: ds. Douwe Boelens	02 309 46 82

Wijkcontacten en Pastorale Raad

Centrum West

Mw. Antoinette Panhuis (02 230 52 22)

Noord

Mw. Annemarie Haverkorn van Rijsewijk (02 460 42 86)

Mw. Nel Vrydag (052 25 56 11)

Noordoost

Mw. Jacqueline Bastiaens (02 767 67 35)

Mw. Marie-Françoise Couturier (02 731 75 54)

Mw. Nel Scholten (02 767 71 25)

Zuid

Dhr. Jart Voortman (02 358 57 29)

Oost

NN

Zuidoost

Mw. Ellen van der Kraan (02 653 10 13)

Mw. Joke Bronkhorst (02 687 91 92)

*Als u een pastoraal bezoek wilt vragen
voor uzelf of voor een ander,
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de predikant.*

Kerkgebouw

Nieuwe Graanmarkt 8, 1000 Brussel

Website: www.protestantsekerkbrussel.be

Kerkelijk bureau en koster: Mark van Wechem

Telefoon: 02 512 03 67

E-mailadres: info@protestantsekerkbrussel.be

Predikant regio Brussel, ds. D. Boelens

Hoogveld 24, 1702 Groot-Bijgaarden

(verantwoordelijk uitgever)

Telefoon: 02 309 46 82, gsm: 0474 473 243

E-mailadres: dsdouweboelens@gmail.com.

**Predikant regio Wezembeek-Oppem, Tervuren
en Overijse:** vacant

Consulent: ds. Petra Schipper

De koster en de predikant hebben op dinsdag
hun vrije dag.

**Rekeningnummers altijd op naam van
Protestantse Kerk en BIC: KREDBEBB**

Vrijwillige bijdragen:

IBAN: BE22 4331 1627 6147

Diaconie:

IBAN: BE42 7350 3273 4454

Kerkbrief: (€ 20 per jaar, buitenland € 30)

IBAN: BE41 4331 1482 7110

Kerkkriebels:

IBAN: BE49 7350 0729 3071

Exploitatie (voor alle andere betalingen):

IBAN BE89 7350 0834 2085

Bethlehemkerk Anderlecht



Lidkerk van de Verenigde
Protestantse Kerk in België



Walcourtstraat 103,
1070 Anderlecht

Voorganger: Dhr. Bram Meertens

Secretariaat:

p/a Johanna Jonkman

Doylijkstraat 36

1701 Itterbeek

E-mail: secretariaat.bethlehemkerk@gmail.com

Giften en bijdragen: t.n.v. Protestantse Kerk
Anderlecht

IBAN BE75 4250 1016 1151 BIC: KREDBEBB